

# ÖSTANBÄCKS KLOSTER<sup>1</sup>

## ADVENT 2007



*Kära Vänner!*

*Välsignat Advent och Gott Nytt Kyrkoår*

- även utan Kyrklig Kalender för kommande år! I år har vi bestämt oss för att vi skickar den separat till dem som talar om för oss, att de vill ha den.<sup>2</sup> Intrycket är svårt att undgå, att det ändå är rätt få av dem som har brukat få vår kalender, som egentligen använt den. Litet smärtsamt är det att konstatera, att på ställen om vilka man trodde bättre, finns det mässordningar som inte ens har två bibeltexter i mässan, både epistel/första läsning/ och evangelium, det klassiska minimum. Då vill vi inte i onödan förbruka material från vår dyrbara skog på utskick som inte används. Nu finns också möjligheten att spara skog och pengar genom att använda internet. Så erbjuder vi alltså i år Kyrklig Kalender 2008 som en pdf-fil till alla som önskar att få den och låter den gå med ett nytt, elektroniskt rundbrev, förhoppningsvis i tid före Nyår. De som särskilt önskar den tryckta versionen ber vi höra av sig snarast per epost ([caesarius@munkljus.se](mailto:caesarius@munkljus.se)), tel/fax (0224/251 88 i första hand) eller skriftligt Östanbäcks kloster 733 96 Sala. Vi vågar tro, att vi kan trycka själva

<sup>1</sup> Pg 61 64 95-8 Kto för gåvor 7148 28 204 55 (Sala Sparbank). Tel o fax 0224 251 88 Epost: [caesarius@munkljus.se](mailto:caesarius@munkljus.se)

Postadr: 733 96 Sala Ljusbeställning: Tel 0224 250 88 Fax: 0224 250 20 Epost: [Munkljus@munkljus.se](mailto:Munkljus@munkljus.se)

<sup>2</sup> Det har samband med att vi nog är t o m ovanligt sena med att bli färdiga med den i år, beroende på de mest ansvarigas arbetsituation: En stor flyttning för familjen Axner med husrenovering på både nya och gamla stället jämte full prästtjänst och avhandlingsskrivande hör till bilden där.

med de skrivare som vi nu har. De som får den elektroniskt kan ju själva skriva ut i önskat format. Avsikten är att de aktuella texterna dessutom skall finnas på klostrets hemsida ([www.svenskakyrkan.se/klostren/ostanbak](http://www.svenskakyrkan.se/klostren/ostanbak)).

**MEN OBS, så upptäcker jag, att kalendern 2007 har ett gravt fel i nästa vecka på torsdagen, vars mässtexter upprepar kvatemberonsdagens. För M skall det där stå: Jes 30:18-23 Ps 40 ant(10b): Jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Mt 3:7-12. Jag ber om ursäkt. Det beror helt på mitt förbiseende vid förra årets korrekturläsning. SÅ hoppas jag att det blir bättre i år. Första korrekturet har nu gått.**

Sist vi hördes av vågade vi annonsera vår dåvarande granne<sup>3</sup> och trofasta mångåriga medhjälpare Britt Sandbergs önskan om gåvor vid hennes 75-årsdag till byggandet av Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster. Helst ville hon personligt tacka var och en som så ville hylla henne men under nuvarande omständigheter för henne efter faktiskt två flyttningar får det tills vidare bli på detta sätt i varje fall. 6 700:- kom här in till ett konto som bokföringen registrerat till 137 256,42 den 30 september i år. Det är också uppenbart att den signal Britt gav med sin önskan inspirerade till ökat, entusiastiskt givande till det syftet. Kyrkfonden hade redan i slutet av september ökat med 50 000 drygt i förhållande till det som stått noterat från alla år fram till siste dec 2006, fr 86 000 till 137 000. Och frågorna kommer ständigt på nytt: När sätter Ni igång med kyrkan? Och en mycket fin utsmyckning till den donerades under hösten av en vän, Jakobs stege, skulptur av Eva Spångberg, provisoriskt vid det kommande tabernaklet utanför kapellet.

Så kom den generösa uppslutningen under sensommaren och den tidiga hösten från en bred grupp kristna ledare i vårt land, inkl. Nordisk Katolska Kyrkans valde biskop Roald Flemestad, jämte ett par av bygdens präster till uppropet för Enhetens kyrka som finns på vår hemsida. När denna krets nått antalet tolv, liksom de tolv korsen i vart och ett av de fyra fälten i vårt gårdskors, såg och hörde ett par bröder en dag plötsligt tolv korpar högt kraxande kretsas i en ring över den blivande kyrkplatsen, den som syns på fotot. Inför den faktiskt 100:e böneveckan för kristen enhet 18-25 januari, nu proklamerad av Kyrkornas Världsråd och det påvliga rådet för kristen enhet, samlas då av denna krets så många som kan här för att samråda inför fortsatt insamling och kommande bygge.

Det bibelställe som först ledde oss från prästgården i Västerås-Barkarö på vägen mot Östanbäck var Herrens ord genom Natan till David i 2 Sam 7: *Det är inte du som skall bygga ett hus åt mig. Det är jag som skall bygga ett hus åt dig.* Det är också vårt starka intryck att det är det som sker, när nu kyrktanken blivit aktuell. Nyligen läste vi Haggai och Sakarja med orden i Sak 4:6, som så som de nu finns i Sv Ps 682 blev den karismatiska väckelsens signaturmelodi, när 70-talet avlöste 60-talets tro på revolutionen människan/-orna skulle göra ("När en och en blir hundra och miljoner, då kommer denna dag, då kommer denna dag ..."). Vårt FKE tog till sig den, när vi samlades, vid det första allkristna mötet i Göteborg 1972, med vår biskop Bertil och Lewi Pethrus som centralgestalter: Icke genom någon människas kraft ... Det är förvisso också budskapet om den egentliga Enhetens kyrka, som vi tror och hoppas på. Strängt taget gäller det allt vi kan vilja bygga: Om Herren inte bygger huset ...

Men Herren ger sin hjälp genom människor, ofta från oväntat håll. Stödet från **Pastor Ulf med församlingen Livets Ord** har varit påtagligt i flera år och nu konkretiserats i en direkt insats från marknadschefen där, Mats-Jan Söderberg, som nu bygger upp en särskild hemsida [www.Enhetens kyrka](http://www.Enhetenskyrka.se). **Dick Löf**, som under hösten debuterat med en öppen hjärtig beskrivning av sitt andliga sökande med många återvändsgränder från framgångsrik företagare via New Age till medveten kristen tro i viss anslutning till vårt kloster, har ställt sig till förfogande i arbetet för insamlingen till kyrkbygget. I pilgrimskyrkan några km från nya väg 70 från Stockholm till Dalarna och det kloster

<sup>3</sup> Nu försöker hon att anpassa sig till ett äldreboende i sta'n (Sala).

han har levat nära några år med dess globala nätverk kan han känna igen en kallelse att etablera en mötesplats för människor från olika kulturer och religioner.

A propos **globalt nätverk och Enhetens kyrka** kunde jag som skriver med andra i biskoparna Bertils och Anders' samtalsgrupp om det gemensamma arvet vara med om ett viktigt möte på Laurentiistiftelsen i Lund måndagen efter Allhelgona. i FKE:s regi. **Michael Root**, direktor för Center for Evangelical and Catholic Theology efter grundaren Carl Braaten, som jag i sällskap med Benjamin Ekman träffade förra sommaren i USA, ledande amerikansk luthersk teolog, f n dekan för det lutherska seminariet i Columbus, South Carolina, och under tio år professor vid det ekumeniska forskningsinstitutet i Strasbourg, med mångårigt deltagande i både den internationella och den amerikanska luthersk-katolska dialogen. Där fattades beslut om att bygga ut och kombinera de existerande nätverk som finns av lutherska och anglikanska teologer och kyrkomän med andra från olika protestantiska samfund som är beredda att ställa sig bakom en deklaration med innehållet: Rätten och motiven till separat existens för de samfund som skildes från den romerska kyrkan vid 1500-talets reformation finns inte längre. Vi uppfattar påven Benedikt XVI som talesman för den klassiska kristna tron och etiken i mötet med såväl den sekulariserade kulturen i Väst som med de andra världsreligionerna i Öst i långt större utsträckning än de som har makten i de kyrkosamfund vi tillhör. Och här förgrenar sig nätverket långt utöver de kretsar som kan betecknas som "högkyrkliga" eller "katolicerande". Påtagligt är att den världsomspännande med böneveckan för enheten jämnåriga pingstväckelsen, som på 60-70-talen trängde in som karismatisk förnyelse i de traditionella kyrkorna och samfunden också sluter upp, nu kommer med i denna samling genom framträdande representanter, så som samlingen i uppropet för Enhetens kyrka just manifesterar. Så har klostret här tacksamt tagit emot inbjudan till medansvar i Svenska Kyrkans OAS-rörelse, för min del som teologisk rådgivare, mest från platsen här. I mötet i somras i Skövde kunde br.Boris återigen delta, liksom han också tidigare under året var med om en retreat som rörelsen Sant Liv i Gud, kring Vassula Rydén's profetiska budskap, med enheten just kring Petri stol i centrum, anordnar.

Till vårt nätverk hör naturligtvis i första hand klostren. I år har relationen till **Wigberti-bröderna i Werningshausen** varit särskilt intensiv - med två besök därifrån med den fantastiska "Schwester Doris" som chaufför både i maj och i september (jo, det verkar finnas en särskild typ av bilburna tyska damer som gärna skjutsar andra i de kyrkliga sammanhangen ...). Br.Nils-Olov fick representera oss vid en storslaget 40-årsfest som de firade med församling och gäster, bl.a. Frau Dr.Hildegard Kasper, kardinalens syster, vid patronatsfesten veckoslutet 11-12 augusti. Sedan tog han med sig den trogne <sup>4</sup> Br.Mario hit. Han gjorde ett fantastiskt arbete under en månad, varav hälften i sällskap med gamle medkämpen i Warszawa-paktens pansar: vår sekularoblat Jacek från trakten av Poznan, för att fullfölja rivningen ner till stommen av boningshuset i Västanbäck, vars innanmäten Dick ägnat första halvåret <sup>5</sup> åt. Nu står det där och väntar på en ny inredning som ett möjligt seniorboende för klostret, med celler på nedre botten.

Br.Nils-Olov fick också konkretisera vår affiliering med det holländska **Egmond**, när br.Frans firade sin guldprofess 11/11 och nu väntar vi klostrets ljusdirektör med fru till nästa vecka med vår adventsförsäljning, som han ville studera.

**Dominikanerna** i Lund har också kommit nära. Som eremitage för **Br.Per** hyr vi i Rute socken en stuga av dem som tillhört deras br.Björn - ett par av oss har kunnat besöka honom där till gemensam glädje och uppbyggelse - och för min del ett kärt återseende med mitt prästvigningsstift och medbrodern vid prästvigningen, emeritusbiskopen Biörn, vid en mässa i Mikaelskapellet i

<sup>4</sup> Sjunde gången var han här - alltid med stor arbetsinsats. Bröderna Frank resp.Ansgar gjorde sina första besök här med honom i maj resp.september.

<sup>5</sup> Förvisso också ett fantastiskt slitjobb för en 60-årig f d företagsledare som han ägnade sig åt vid sidan om författarskapet. Från hösten har han med viss hjälp av fr.a. en yngre gäst renoverat flera av gästrummen som nu ser mycket fräscha ut - då och då får vi stänga av något rum för att föra arbetet vidare.

Visby liksom han och fru Wirginia firade 45-årsdagen med oss här den 20 maj. Och årets retreat leddes för oss av P.Henrik Alberius, OP, f n stationerad i Lyon, med ett tidigare benediktinskt liv i det heliga landet under några år, så att vi verkligen också fick vara med honom och Herren där vid stranden av Gennesaret.

**KomSams**, samarbetsorgan för Svenska kyrkans kommuniteter, möttes på Berget i Rättvik i början av september. Mötet gästades av *Mirfield-fäderna* John och Thomas, och med dem fortsatte en dags överläggning. Ytterligare något dygn gästade de oss. Det underströk vår gemenskap, också i frågorna kring våra relationer till resp.kyrkoledningar och ett större kyrkligt-ekumeniskt sammanhang. Nästan samtidigt kom med Jan-Eric Jonsgården ett annat besök av en anglikansk ordensbroder, gammal bekant, *Br.Giles SSF*, tillbaka i Sverige för SSF:s tertiärer, med anknytning till vårt brödraskaps begynnelse - och med en spännande redogörelse för hans liv på Salomon-öarna med den största anglikanska ordensgemenskapen, The Melanesian Brotherhood.

**Benediktinerdage** hölls som vanligt med br.Poul och våra danska oblater och vänner i mitten av oktober i Hellig Kors Kloster. Sedan den trogna Sr Rosa där har sagt upp sig, ter sig framtiden mycket oviss där och vi anbefaller den åt intensiv förbön. Det klosterliv som stiftarna och urkunden tänkt sig, är uppenbart främmande för åtminstone någon styrelseledamot.

**S:ta Elisabets, den nya martyrens<sup>6</sup> kloster i Minsk, Vitryssland**, är en ny kontakt för oss. Den tog de själva till vår överraskning i september via internet med en ytterst välgjord presentation där av en vitt förgrenad social verksamhet och ett blomstrande klosterliv. Vi fick fördjupa den när två av dem, Olga, 30, Tatjana, 24, kom en morgon strax före Allhelgona och en hel natt på vägen mellan Oslo och Sala med diverse problem med skåpbil och framkomlighet och sedan stannade ett par dagar med försäljning av sina produkter, parad med en fin audio-visuell framställning av klostrets liv och inte minst fantastiska sång. Chockbudet om att de råkat ut för en bilolycka igår har idag lindrats av beskedet att det rör sig om ganska lindriga personskador och att klostret rentav räknar med att fullfölja sin plan med att ända åtminstone en syster till Sverige under veckan. Olika systrateam, tydligen tämligen orädda, far runt Europa för att samla pengar till sitt kloster och sin verksamhet. Deras land lär vara utan sociala skyddsnet. Kyrkan står för den saken.

Vår egen lilla industri med **ljusen** går vidare, nu med hjälp av *Azad*, en mycket duktig skraddare och hantverkare överhuvud, bördig från Baku i Azerbajdjan, som vi lärt känna under hans tid som asylsökande med sin lilla familj, nu bosatt i Sala. Behöver någon få något sytt eller reparerat, så kan vi anbefalla honom och förmedla kontakten. Han gör nu praktik i Ljusverkstaden och lär sig snabbt också det. *Charlottes* insats i ljusboden kan vi nu knappt tänka bort. Med bussgrupper, minst en per dag under två treveckorspass, i maj, resp.oktober-november, har försäljningen också gått bra - men det hade vi knappast klarat utan henne. Och gruppernas trängsel i vårt lilla kapell har varit en tydlig signal om behovet av större utrymme, som vi försökt göra tydlig.

Vår **trädgård**, som dock inte kan ta den arbetsinsats i anspråk som egentligen skulle behövas, har burit god skörd, där äpplena var särskilt påtagliga i år. Den kom ju igång mycket tidigt i våras genom den plötsliga värmen då. *Lena Israelsson* låter den få en plats i en bok om *Lilla klosterträdgården* som nu har kommit ut, med br.Birger på omslaget.

Som annonserades i förra rundbrevet kring halvårsskiftet besökte vår **Biskop Bertil** oss med Fru Eva som medchaufför på den långa bilfärden hit. Han förblir en verklig fader i Gud för oss med engagemang för var och en och en satsning av sina yttersta krafter - som vi såg den hos förre påven - i sina uppgifter som biskop. Oljevigningsmässan hör dit.

Med de flesta i församlingen tog jag själv då också för första gången mot de sjukas smörjelse, när man nu hos mig konstaterat klara symtom på kranskärslförträngningar. Sedan dess har jag knappast känt några problem, dock vid noggrannare undersökningar fått dem konstaterade, så att en operation blir aktuell om bortåt två månader. Jag är tacksam för alla förböner som man från så många håll försäkrat mig om, när ryktena nu gått. Herren har förvisso mig med detta kloster i sin hand och Hans vilja är den stora glädjen till sist, fast vägarna dit kan verka mycket krokiga.

Vi får dock be och vädja om att Ni ber, att Han uppehåller det vi upplevt som Hans verk och Hans hus - och sänder nya, friska, unga bröder att ta över efter oss som ju bara blir äldre och skröpligare. Fast vi vet väl att det är just oss som är så svaga, så mycket ingenting, som Han har utvalt i obegriplig nåd som vi ständigt på nytt överraskats av också det nådens år som nu går till ända.

<sup>6</sup> En furstinna i tsarfamiljen som bolsjevikerna mördade med de andra. Hon, född tysk prinsessa, protestant, som blev ortodox, hade utvecklat ett systraskap som inte var utan likheter med de för henne bekanta diakonissorna. Efter Sovjets fall kunde det återkomma ovan jord och i systraskapet utveckla ett fullt monastiskt liv.

Så överlämnar vi oss med vårt kloster och Er med oss i nådens år 2008, då jag själv upplever människolivets normalgräns och firar silverjubileum i min nuvarande uppgift här, åt barmhärtigheten hos Honom som utblottade sig så för oss, för att bli en av oss, Immanu El, Gud verkligen med oss. Det är budskapet från Betlehem, det julen handlar om, människan så mycket i centrum i universum, den sanna humanismen, glädjen vi vill dela med Er och med världen, i trons tillbedjan.

*Er br.Caesarius o medbröder i Östanbäck*

*PS efter pressläggningen av den tryckta varianten:*

De senaste dagarna/veckorna har vi i vår mässa och vår tidegård lyft fram två av våra vänner som gått över gränsen, kanske man kunde säga genom ikonostasen, in till mötet med Honom som Är: Fader Ignatios Ek, en pionjär för den svenskspåkiga ortodoxin, byggnadsingenjör som blev ortodox präst som kämpade med att bygga upp S:ta Annas ortodoxa församling i Eskilstuna och som inte så sällan kom på besök hos oss som han räknade som sina bröder för att hämta ljus, delta i vår bön och utbyta erfarenheter och tankar.- och så docenten Lars Thunberg, nära vän till vår broder Poul sedan tidiga studentår, ledande fast lågmäld ekumen med djup förankring i arvet från fäderna i fornkyrkan och ett särskilt engagemang för Östkyrkan med djup kunskap om dess monastiska teologi, inte minst. Evig åminnelse!

PPS "Kyrkostyrelsen", dvs det på det hela taget partipolitiskt tillsatta ledningsorganet för det vi konsekvent vill kalla den ockuperade Svenska kyrkan, har producerat ett yttrande kring äktenskapet enligt sina uppdragsgivares direktiv, som nonchalerar Skriften, klassisk kristen (liksom judisk och muslimsk) tradition och förpliktelsen att samråda ekumeniskt inom Borgå-gemenskapen, Lutherska Världsförbundet samt med den större delen av kristenheten. Det är för oss ytterligare ett bevis på att detta organ med samtliga dess beslut saknar kyrklig legitimitet. Den registrering av klostergemenskapen som ett självständigt trossamfund (med anspråk på att tillhöra den historiska svenska kyrkan) som aktualiserades av rättschefen för Svenska kyrkan vid besöket hos ärkebiskopen i Uppsala i våras får onekligen ytterligare aktualitet genom detta - men även genom skattemyndighetens fortsatta vägran sedan några år att tillämpa tidigare beslut om skattefrihet för vår stiftelse.

PPPS Litet plötsligt för oss mitt i utskicket bl a fick vi häromdagen rapport från arkitekten Bo Svalbys arbete med kyrkan genom vår generöse vän Hans Avelin som ville ha besked om vi gjorde beställningen på en professionell modell för insamlingsarbetet enligt samfälliga rekommendationer från rådgivarna. Då hade också den separata prisberäkningen på en krypta som kunde börja fungera innan själva kyrkan vore klar och sm skulle kunna bereda plats för dubbelt så många som kapellet nu - och det skulle gå på 597 000 med schaktning och allt byggande. Det låter inte oöverkomligt som ett första steg, eller hur? Så går vi frimodigt vidare i djup tacksamhet mot alla som här vill hjälpa oss.