

Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 30/6-11

Sommarkonferenser...2011 – Del 3

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Sommaren går så fort och det är många konferenser att kommentera, jag inte kan få med dem alla...men jag har några till som jag känner är av vikt att ta upp.

Men först vill jag börja med en liten "rapport" jag fick från Torp- och Nyhemskonferensen. (markeringar tillagt av mig!)
Hej kära syster.

Igår kväll midsommarafton, hälsade vi på vår son med familj som campar i husvagn på Torpkonferensen sen i måndags. Hade med jordgubbstårta och nybakade bullar som vi festade på innan vi gick på kvällens möte där i en fullsatt Lada, gruppen Vocalsis sjöng härliga lovsånger ja det var bra och ytterligare några sånger med några andra musiker. Det kändes bra och en förväntan infann sig som sonen sa.

*Kvällens predikant presenterades, **norske pingstpredikanten och tv-pastorn Egil Svartdahl**. Nu du Karin, (vi har hört honom för några år sedan på Nyhem) började det en "förkunnelse" ja han undervisade inte direkt ur Guds ord **MEN CITERADE UR RICK WARRENS BOK "LEVA MED MÅL OCH MENING"**. På bildskärmarna visades en bild på två av Warrens böcker och orden "leva med mål och mening", i vackra färger gula och orange. Naturligtvis läste han några bibelord också som visades på skärmarna och var ifrån **Levande Bibeln, vad annars, vi vet ju att Warren använder sig av den**. Har noterat att de flesta använder sig av bildskärmar för att citera bibeln, även i de större församlingarna. Då känner besökarna att de inte behöver ha med sig bibeln puh! och kan då heller inte kontrollera att citaten är rätt. Smart va! **Ren bekvämlighet kan leda oss till villfarelse, vi måste tillbaka till att LÄSA ORDET PÅ VÅRA GUDSTJÄNSTER OFTA OCH MYCKET INTE BARA LÖSRYCKTA BIBELVERSAR!***

*Svartdahl talade över att vi kan jämföra vårt kristna liv med att "investera i aktier" liksom att plantera träd som någon annan kan ha nytta av många år längre fram ja om 30 eller 50 år, inget om att Jesus kommer snart inte! Han showade och berättade om allt möjligt för att bli populär, han ville ha bifall och applåder! **Precis som på Nyhem show, fest och gala - hörde på radio Nyhem hur Pelle Hörnmark där på galan (som jag tror inte spelades in) då spex o annat rent av löjliga inslag förekom** sa : "Jag är kung och vd för Pingst mm som jag inte minns och ni i Pingst-ung....ja ta P i Pingst och de sista bokstäverna i ung ha, ha ...man suckar och ser hur världen drar in och alla skrattar o skrattar och **APPLÅDERAR OCH HYLLAR VARANDRA -- INTE JESUS!!!***

*När EFK inbjuder pingstpredikanter får de villfarelse "på köpet". Efteråt talade vi i husvagnen om detta och informerade min sons fru, som också är vaken och säger: "tänk för bara ett litet tag sedan visste vi inget om allt detta som pågår ". **VI ÄR SÅ TACKSAMMA TILL JESUS SOM GER OSS INSIKT OCH KUNSKAP OM ÄNDETIDEN OCH BER ATT FÅ VARA VAKNA OCH ÄLSKA SANNINGEN!!***

STORT TACK!! till dig Karin som lägger ner så mycket tid och medel för att ge oss som vill vaka och bedja, information om läget . Vi ber om Jesu blods beskydd över dig. Ville bara berätta lite om vad vi sett och hört...

Visst är det bedrövande att läsa!? Jag var orolig över att "Rick Warren spridning" skulle ske... Så kallar man in en "utomstående" från Norge för detta – för att man inte ska vara på sin vakt lika mycket...

Ja, det är inte klokt vad det har spritt sig...denne Rick Warren...som pesten eller som spetälska...

Jodå, "galan" spelades in, men sändes tydligen inte "live" via nätet, som en del andra möten...

<http://www.nyhemsveckan.se/Program.html> - Lör 18 - 22:00 - Galakväll - Pingst Ung

Massor med humor, priser och musik. Som Oscar's, fast annorlunda! (Finns tillgänglig på CD & DVD)

På Pingst hemsida kan man läsa: <http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=8431> (Hämtad den 29/6-2011)

Aktuellt / Nyheter **Pingst ung ordnar galakväll** SVERIGE | 18 JUN 2011

I kväll blir det stor Pingst ung gala på Nyhem med utdelning av flera stipendier till församlingar, mentorer och hjältar samt prisutdelning till bästa film kopplad till det nya ungdomsledarmaterialet Access.

Galan börjar klockan 22.00 och då medverkar bland andra Edward Sköllerfalk, ordförande för Pingst ung.

*Under våren har nomineringsarbetet pågått till stipendierna, som delas ut i tre kategorier; **Pingst ung hjälte, Pingst ung***

mentor och Pingst ung pionjär. I kväll premieras församlingar och personer som finns i södra Sverige. Under Lappis delas stipendier ut till församlingar och personer verksamma i landets nordligare delar.

Stipendiet Pingst ung hjälte kommer i kväll att delas ut till Linus Pekár, Christian Kastö, Linnea Sennehed och Annika Nilsson; alla personer som gjort avtryck i sin verksamhet som ledare och pastorer för unga människor, präglad av trohet mot uppdraget.

Utmärkelsen Pingst ung mentor går till Nicklas Mörling och Marina Andersson, som båda på olika sätt uppmuntrat människor vid sin sida att växa som ledare.

Pingst ung pionjär går till Pingst Ung Karlstad och Pingst Ung Ekenässjön; två arbeten i två församlingar som satsat på, och lyckats med, att nå ungdomar och barn, som inte tidigare haft anknytning till församlingen.

Stipendierna delas i år ut för första gången.

Till det nya ungdomsledarmaterialet Access finns en rad kortfilmer framtagna, som på olika sätt anknyter till de olika undervisningsämnena. Av dessa har fyra filmer nominerats till bästa film; Den yttersta tiden, Evangelisation och mission, Status och Guds vilja med mitt liv. De har gjorts av Bonafide (Gilead Youth) i Gileadförsamlingen i Göteborg, av elever på Kaggeholms folkhögskola och av 1up i Botkyrka Pingstförsamling.

Alla dessa filmer kommer att visas i kväll innan vinnaren presenteras. Vilken det blir presenteras i kvällens samling.

Detta ovan påminner mig om vad Paul Washer säger här:

<http://www.youtube.com/watch?v=2f6iVWVqugc> - **Churches Using Carnal Means to Attract Visitors**

Kyrkor Använder Köttsliga Sätt att Locka Besökare (Värt att lyssna till – endast 3:16 minuter – men tyvärr på engelska!)

“Because we have dumb downed the Gospel, because we are not preaching the true Gospel, and we are using carnal means to attract people. If you use carnal means to attract men, you are going to attract carnal men. And you are going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church.”

Eftersom vi har ”dummat ner” Evangeliet, eftersom vi inte predikar det Sanna Evangeliet, och vi använder köttsliga medel/sätt att locka folk. Om man använder köttsliga sätt att locka människor, så kommer man att locka köttsliga människor. Och du kommer att få fortsätta använda större köttsliga medel för att hålla dem kvar i kyrkan.”

Nu till kommande konferenser:

Att Arken är förmedlare av Trosrörelseförkunnelsen är väl inte längre något okänt. Men att de också förmedlar ”nyandlighet” kanske inte alla ännu förstått... Lennart Jareteg har bra artiklar om detta:

<http://bibelfokus.se/question/091205> - **Flödesbön på Arken**

Jag skall tillägga att **Linda Bergling också förespråkar s.k. ”kristen meditation”** vilket jag anser vara både farligt och villfaret. **Hon sysslar också med något hon gett namnet ”inre bön” och till detta har hon hämtat inspiration från buddhismens Mindfulness, enligt vad hon säger på en annan CD.** Jag går inte mer in på inre bön här, men den ser för mig ut som en inkörsport till mystik och meditation. Att allt det här dessutom kostar pengar och sedan kan innebära att man får ett diplom säger väl också hur galet det är?!

Så det man sysslar med i församlingen och bibelskolan Arken är inte bra – och har väl egentligen heller aldrig varit det. Som du förstår tror jag varken flödesbön, inre bön eller kristen meditation är något som sanningssökande kristna skall syssla med. För mig är detta ”New age-kristendom”, något vi ser mer och mer av. Vägarna kommer att gå ihop mer och mer, och dessa aktiviteter på Arken öppnar med all säkerhet upp för ett närmande till New age. Så det är sannerligen en hel del som är galet på Arken. **Egentligen är hela deras teologiska grund fel från början**, och då är det kanske inte förvånande att det kommer in mer och mer av galenskaper utmed deras färdväg. Skulle folk förstå vart denna färdväg leder skulle de fly därifrån – ögona krök! Vart skall man då fly? Jo, fly till Gud. Fly till barnskapet hos honom. Kasta alla metoder, riter, ritual, sakrament och alla ”måsten” över bord och förlita dig istället helt och fullt på Guds nåd, vägledning och välsignelse. Lev som ett barn inför Gud. Det räcker!

http://bibelfokus.se/ytterligare_steg - **Ytterligare några steg närmare New age**

<http://media.bibelfokus.se/pics/arken1.jpg> - **Många metoder idag har sitt ursprung i österländsk andlighet. Det är tid för det kristna alternativet. Lär dig att leda flödesbön eller inre bön**

Härmed vill jag varna för Arkens Mirakel-festival som sker i juli!

<http://www.arken.org/start.aspx> - Arken

<http://mirakel.arken.org/> - **MIRAKEL-FESTIVALEN – Arken - 15-24 juli, 2011**

<http://mirakel.arken.org/medverkande> - **Medverkande**

Leif Hetland, Markku Koivisto, Peter Ljunggren, Roger Larsson, Rolf Auke, Linda Bergling, Gunnar Bergling, Edna och Edgar Bantigue

Jag nämnde att **Roger Larsson** rör sig i samma kretsar som bl.a. Jan o Margaretha Lindéh, Hans och Eva Marklund, Daniel Viklund och Vello o Ingaliil Vaim. Man kunde också se att **han är i ledningsgruppen för nätverket NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom.** (Mer om NNVK i slutet av detta Brev)

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin23_6-11/Sommarkonferenser...2011%20-%20Del%202.pdf

Ledningsgruppen består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:

Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, **Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.** Jag vet att en av pastoreorna här läser Bibelfokus. Ser han inte att det är fel att samarbeta med Arken.

Gunnar & Linda Bergling är också med i ledningsgruppen – inte så konstigt då att Roger Larsson kallas som talare!

<http://mirakel.arken.org/medverkande/talare/roger-larsson> - **Roger Larsson** har en underbar profetisk tjänst. Många har också personligen fått uppleva hur Roger har fått hälsningar från Gud, som har styrkt dem att gå vidare i det Gud har för dem. **Han har också fått vara till stor välsignelse och uppmuntran in i Arkens arbete.** Roger Larsson har sin församlingstillhörighet i Frälsningsarmén.

Läs artikel om krukan med smörjelseolja som överlämnades till Arken, utifrån ett profetiskt tilltal som Roger Larsson förmedlade till församlingen.

Jag kunde inte hitta artikeln om krukan...men detta låter verkligen som "Profetrörelsen" i mina öron!

<http://mirakel.arken.org/medverkande/%C3%B6vriga-medverkande> – **Övriga Medverkande - Musik & lovsång**

Björn Aslaksen, Eric & Anette Anders

Eric & Anette Anders, är från Sverige men bor sedan många år i USA. Eric sjunger ackompanjerad av sin fru Anette. Tillsammans har de berört många genom smörjelsen i sången och musiken. De har varit verksamma under många decennier, men har inte slocknat i sin iver att sprida det glada budskapet om Jesus.

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=156707> - **Anette Anders frågade Lakelands pastor om Bentley haft en sexuell relation** Publicerad: 2008-08-20

Todd Bentley har inte velat böja sig för andras auktoritet, det är därför han plockats bort från Lakelands estrad. Allt därutöver är i dagsläget spekulation. Det menar Anette Anders, medlem i den berörda Lakelandförsamlingen. - Och det Gud gjort står fast.

De återvände nyligen efter en sommar av turnerande i Sverige och har inte hunnit gå på något möte än, men häromdagen talade Anette Anders med Stephen Strader, som är pastor i Ignited Church.

Både Anette och Eric Anders har upplevt sig rikt välsignade av kampanjen, bland annat genom fysiska helanden, och hoppas att den väckelseatmosfär de upplevt inte ska stanna av.

I juni 2008 då skandalen om Todd Bentley var som nyast, så kommunicerade jag mycket med bl.a. Daniel Viklund. Jag har nämnt om det förut:

Nyhetsbrevet: Apostoliska nätverket mm >> 26/8

Här kommer en PDF av Karins brev förra året >>

Men jag har varit i kontakt med en av dem; **Daniel Viklund.**

Jag har skrivit e-mail och brev (med bl.a. frågor som jag tar upp i detta e-mail) till honom och vi har även samtalat per telefon. Angående "Lakeland Väckelsen" fick jag många "unflyende" svar och en del svarades inte på alls och ibland fick jag mycket "naiva" svar...T.ex.:

"Det är svårt för oss att förstå det som tillhör det andliga men Guds Ande verkar ofta samarbeta med änglarna "Han gör sina änglar till vindar, och sina tjänare till eldslågor!" Att änglar kommer med uppenbarelse (promise) är väl heller inget konstigt antar jag. Det är ju fullt med sådana vittnesbörd i bibeln. Sen har jag tänkt en annan tanke... om killen fått besök av änglar på riktigt, så kan han ju inte rå för det, har det hänt så får vi väl klagas hos Herren som sände dem. Om den där Emma är en satans demon eller fallen ängel, varför säger inte Herren det till Todd då? Jesus älskar ju Todd och är rädd om honom!"

Vad Daniel också skrev i annat e-mail var:

Hej! Det är helt OK att du skriver om detta! Jag har sett det material förut.

Anette och Eric Anders tillhör ju Ignited Church, jag träffade dem i Eskilstuna förra helgen. De upplevde att det var Herren som var mäktigt närvarande i mötena. De trodde inte att Todd ville tjäna satan eller att Herren prisgivit honom till demoner som botar sjuka. De sade också att Todd inte kunde vara i tryggare händer än sr Pasto Carls. Han skulle omedelbart gripa in om det vore något osunt. Anette sa att dessa tatueringar fått ett alldeles för stort och uppblåst utrymme. Om djävulen stod bakom denna väckelse skulle han inte kunna avslöjas så framt genom internet kritiken utan komma mycket mer subtilt. Jag tror personligen att tatueringarna är onödiga men inte att de aktiverar demonisk verksamhet.

Ja det är "gammalt" men vill härmed visa att Arken har kallat "Lakelandsförvarare" till sommarens Mirakelfest... Inte nog med det; jag skulle vilja påstå att de är "Lakeland-infekterade"! För så vitt jag vet så har detta ovan inte dementerats eller gjorts andra uttalanden som skulle ge sken av att de insett att Todd Bentley hade värre problem än att böja sig för andras auktoritet! Han förmedlade villoläror och obibliska manifestationer.

På tal om hans tatueringar; så finns det bevis att Bentley gjorde dessa tatueringar EFTER det att han blivit kristen och var ute och predikade...det handlar om bilder på Jesus upp-och-ner, Medusa, Japanska symboler, döskalle m.m.

<http://www.scribd.com/doc/2951193/Jesus-Death-Mask-Todd-Bentley-Witchcraft>



**Detta försvarade alltså både Anette Anders och Daniel Viklund!
Att tatueringar aktiverar demonisk verksamhet behöver jag INTE bevisa!**

Livets Ord och Ulf Ekman är ju inte heller någon hemlighet att de är förmedlare av Trosrörelsen. Ej heller att de har närmat sig Rom med dess Katolska Nattvard "Eukaristin" med hast...

http://bibelfokus.se/ekman_om_katolicism - Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna

Så har man då i år igen **Europakonferensen den 24 juli - 31 juli:**

<http://www.youtube.com/watch?v=yQw7jSShw1o> - Ulf Ekman välkomnar till Livets Ords Europakonferens 2011!

<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=1141> – **Europakonferensen är Livets Ords allra största konferens** och samlar varje sommar omkring 10-12 000 besökare från hela världen. Konferensen andas tro, genombrott och mission, vilket genomsyrar allt som sker under veckan. Europakonferensen bjuder spännande talare, aktiviteter för barn och ungdomar, konserter, god mat, gemenskap och många tillfällen att prisa och söka Gud.

<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=12524> - Europakonferensen 24-31 juli - Livets Ords Konferensguide
<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=12524&language=en> – The Europé Conference 24th-31st July - Word of Life's Conference Guide

<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=12525> - Program

<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=12529> - **Talare och Artister** **Bl.a.:**

Ulf Ekman

Ulf Ekman är pastor för Livets Ord. Hans undervisning om tro, hängiven efterföljelse, andligt ledarskap och enheten i Kristi kropp har berört tusentals människor över hela världen. Tillsammans med sin hustru Birgitta engagerar han sig starkt både för Sverige och för-samlingens internationella arbete.

Ulf Ekman om enhet (ca 7 minuter): **"våra kära härliga katolska syskon"**

De enda syskon i Herren är de som tagit emot Kristi Evangelium och inte håller sig till utombibliska doktriner!

Reinhard Bonnke

Här är en länk till Deception In The Church - en apologetisk webbsida som jag har förtroende för- med flera artiklar om Bonnke:

<http://www.deceptioninthechurch.com/rbonnke.html> - Reinhard Bonnke (Tyvärr på engelska!)

<http://bibelfokus.se/synkning#Anchor-21683> – **4.6 Reinhard Bonnke** - Falsa profeter invaderar Sverige - avfallet synkronisera

Jack Hayford

Jag nämnde om Jack Hayford förra året när jag skrev om **"Empowered 21" Med Bla U Ekman >> 10/4**

<http://www.empowered21.com/> - **21 Global**

Jack Hayford är med i ledarskapet för "Empowered 21": <http://www.empowered21.com/leadership.php>

<http://empowered21.com/index.php/leadership> - **Empowered21 Global Council**

The Empowered21 Global Council is an esteemed group of International Christian leaders, **co-chaired by Jack Hayford and Billy Wilson**. In January 2011 these leaders met together in Los Angeles, CA to discuss and give oversight to a series of 11 regional Empowered21 leadership teams. These teams are forming across the world to focus on crucial issues faced by the Spirit-empowered church.

Styrelsen för Empowered21 Global är en uppskattad grupp internationella kristna ledare, under gemensamt ordförandeskap av Jack Hayford och Billy Wilson. I januari 2011 träffades dessa ledare i Los Angeles, Kalifornien för att diskutera och ge tillsyn till en serie av 11 regionala Empowered21 ledningsgrupper. Dessa grupper bildas över hela världen för att fokusera på viktiga frågor som möter den Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) kyrkan.

In many cases, Empowered21 meetings mark the first time leaders of the Spirit-filled movement in a given region have ever connected at this level. New, groundbreaking networks are forming in Africa, Asia, Australia, Canada, Latin America, the Middle East, United States and beyond. Additionally, an Empowered21 'Next Gen Youth Leaders Network' is being formed as the first-ever international network for Spirit-filled youth leaders; all under the leadership of this diverse international cabinet.

I många fall markerar Empowered21-mötena första gången då ledare av den Ande-fyllda rörelsen i en viss region någonsin ansluter sig på denna nivå. (svår mening att översätta!) **Nya, banbrytande nätverk bildas i Afrika, Asien, Australien, Kanada, Latinamerika, Mellanöstern, USA och på ytterligare platser. Dessutom bildas en Empowered21 'Next Gen Youth Leaders Network' ('Nästa Generation Ungdomsledarnätverk') som det allra första internationella nätverk för Ande-fyllda ungdomsledare; alla under ledning av denna skiftande internationella råd.**

Här finns bl.a.: Lisa Bevere (John Beveres fru), Kenneth Copeland, Ulf Ekman, Jentezen Franklin,

Jack Hayford, Marilyn Kickey, Cindy Jacobs, Ron Luce

(De har nu 21 regioner och Ulf Ekman är med i ledarskapet för Europaregionen:

<http://empowered21.com/index.php/leadership/europe> - Ekman Co-Chair - Word of Life Church - www.ulfekman.org)

För mig är det uppenbart att Jack Hayford är inbjuden för att förmedla mer av "Empowered21" och för att värva fler medlemmar till sina "regioner"!

Deception In The Church har också läsvärda artiklar – på engelska – om Hayford:

<http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html#jhayford> - Jack Hayford

Hans Weichbrodt

Jag nämnde om Weichbrodt i de förra mailen [Del 1 >>](#) & [Del 2 >>...](#)

Att han medverkar på Livets Ord säger ju en hel del!

Berit Simonsson

Jag nämnde även om Simonsson i de förra mailen [Del 1 >>](#) & [Del 2 >>...](#)

Samma här: Att hon medverkar på Livets Ord säger ju en hel del!

Stephen Sumrall

<http://www.smiltd.org/biography.cfm> - Sumrall Ministries International, Ltd.

Stephen kör också (som många andra nätverk) med **"Roundtable"** (Rundabord) - <http://www.smiltd.org/roundtable.cfm>

Son till Lester Sumrall:

<http://www.smiltd.org/index.cfm> - Pastor's Corner - Steve Sumrall Coming up in June we have our annual Summit. I am excited to see what the Lord will do. Friday night, June 24, we will be remembering **my father, Dr. Lester Sumrall.**

<http://www.letusreason.org/Popteach7.htm> - Jesus' anointing has been passed down from one generation to the next. **I myself received this anointing from my spiritual father, Dr. Lester Sumrall, who received it from Smith Wigglesworth, who had been likewise anointed before him by Howard Carter.** Now, I want to pass this anointing on to you." [In 1992, Sumrall supposedly passed his "sword of anointing" to Rod Parsley and his wife. [The Electric Evangelist," op. cit., pg. 50].

The anointing is never passed from man to man, this is from the Latter Rain teaching of the 40's and 50's. Whatever Parsley inherited from them is not the Holy Spirit who is the anointing from God.

Jesu smörjelse har förts vidare från en generation till nästa. Jag har själv fått denna smörjelse från min andlige fader, Dr Lester Sumrall, som fick det från Smith Wigglesworth, som också hade blivit smord före honom av Howard Carter. Nu vill jag vidarebefordra denna smörjelse till dig. "År 1992 förmodas Sumrall ha gett vidare sitt "svärds smörjelse" till Rod Parsley och hans fru. [The Electric Evangelist," op. cit., sid. 50].

Smörjelsen överförs aldrig från människa till människa, detta är från Latter Rain undervisningen från 40-talet och 50-talet. Vad än Parsley ärvt från dem är inte den Helige Ande som är smörjelsen från Gud.

Stefan Salmonsson

Trosrörelsen – rakt igenom!

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=164237> - Trosrörelsens pastorer lovar leva helnyktert

Publicerad: 2009-03-10

Pastorer och predikanter inom Trosrörelsen har tillsammans tagit ett unikt initiativ - de ska leva helt utan alkohol.

Här är listan över pastorerna som skrivit under listan:

Ulf Ekman, Robert Ekh, Thomas Lahti, Anna Lahti, Lennart Fjell, Peder Teglund, Harry Andersson, Peo Svensson, Owe Sandberg, Urban Karlsson, Thomas Nordberg, Göran Rubensson, Paul Forsén, Reinhold Berg, Thomas Ekman, Christian Åkerhielm, **Stefan Salmonsson**, Per Cedergårdh, Christer Linebäck, Ulla Linebäck, Johnny Foglander, Valborg Johansson, Bengt Jennersjö, Jan Blom, Leif

Johansson, David Ekerbring, Jan Rosman, Sören Johansson, Sven-Erik Persson, Mats Holmgren, Håkan Eriksson, Jonathan Westergård, Simon Ahlstrand, Svante Rumar, Tormod Flatebø, Leif Boström, Andreas Westman, Peter Ek, Anders Gerdmar, Carl-Gustaf Severin, Joakim Lundqvist, Carl-Gustaf Severin

Märk väl; det är väl inget fel i att lova leva helnyktert! Enda anledningen jag tog med denna länk var att visa att Stefan Solmonsson är en Trosrörelse pastor!

JAG AVRÅDER HÄRMED STARKT FRÅN ATT DELTA PÅ EUROPAKONFERENS ELLER ATT LYSSNA PÅ DESSA TALARE I ANDRA SAMMANHANG!

Livets Ord kommer även med:

<http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=1141> - *Inspirations- och väckelsedagar* - Datum: 28-30 september samt 2 oktober

Inspirations- och väckelse dagar med Ulf Ekman, Daniel Viklund, Stefan Salmonsson och Hans Weichbrodt.

Ja det blir en blandning av "inspiration" från Trosrörelsen, Apostoliskt Nätverk och ~~Katolicism~~ jag menar Oasrörelsen... ÅK inte dit!

.....
http://www.trosgnistan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=230 – **Smålandskonferensen** – 10-17 juli, 2011

Konferensen gästas varje år av talare från flertalet samfund **från OAS-rörelsen till Trosrörelsen**. Tyngdpunkten ligger på Trosgnistans missionsarbete och gästas också av internationella förkunnare från TGs arbete.

Årets talare:

Caroline & Lennart Torebring, Carl-Gustaf Severin
Mikael Alfvén, Joakim Lundqvist, Göran Duveskog
Daniel Viklund, Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson
Curt Johansson, David Duveskog, Göran Oscarsson
GertOve Liw, Tord Renkel, Kjell Halvorsen (Norge)

Låt Smålandskonferensen bli platsen för dig i sommar! En konferens med gemenskap, värme och möten med både nya och gamla vänner men framförallt Jesus.

Varje morgon hörs ett öronbedövande brus, som om dammluckor har brustit. Det är bönebruset från flera hundra människor som samlats till bön.

Under veckan dukar våra talare upp ett himmelskt smörgåsbord med varierande rätter. Sångare och musiker leder oss i stilla tillbedjan, glädjefylld lovsång och jubel inför Guds tron.

Jag har skrivit om Trosgnistan och dess ledare och medverkande förut:

- Apostoliska nätverket mm >> 26/8
- Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >> 28/9
- New Wine och Bill Johnson >> 31/3

Under några år gladda jag mig åt att åka till denna konferens med min väninna – men det var "före" Todd Bentleys "Lakelandsväckelse" 2008 då allt uppdagades...

Det är med sorg och bedrövelse som jag måste varna för detta sammanhang och dess talare!

.....

<http://www.uusielama.net/pages/se/mainframes.html> - **Agapes sommarkonferens 30/6 -3/7.2011** (Pågår NU!)

Med **Curt Johansson, Daniel Viklund, Lars Enarson**, Barbro Erling, Pauli Kemi, Vera Moore.

Lovsång: Vesa Kemi och Henkka Palmroth m. fl.

Mötetider: Torsdag-Söndag kl 16.00 och 19.00. Se annons nedan

([se bifogad PDF](#) om det försvinner)

Att Lars Enarson har varit med i Trosrörelsen förr i tiden är ingen hemlighet... Han startade trosförsamlingen Hosianna i Göteborg 1984...

Vad som ger mig anledning till oro är nu att se honom tillsammans med Curt Johansson och Daniel Viklund, som är djupt involverade i Trosrörelsen och Apostoliska Nätverk.

Jag frågade Enarson vid ett tillfälle (då han var i Skara 2010: <http://aletheia.se/2010/02/08/jesu-gudom-ur-ett-hebreiskt-perspektiv/> - *Jesu Gudom ur ett hebreiskt perspektiv*) om han hade någon koppling till Profetrörelsen och Apostoliska Nätverket i USA och svaret var nej...men han sa att han hade haft nära samarbete med dem, bl.a. Mike Bickle, och en gång i tiden även bjudit in dem på sina konferenser i Israel – t.o.m. Todd Bentley hade varit medverkande! Fast Todd Bentleys "Lakelandväckelse" tog han avstånd från!

Varför jag frågade Enarson ar p.g.a. att han skrev i boken "Den Stora Skökan", som jag fick av en bekant, om en **väckelse i USA 1995**...vilket jag vet är Pensacola (den s.k. "Andra Vågen") som har samma "gubbar" i bakgrunden som den s.k. Torontovälsignelsen och Lakelandväckelsen och det gjorde att jag varit på min vakt angående hans "Ministry"...

När jag läste boken sommar/hösten 2009 så hade jag aldrig ens hört talas om denne Lars Enarson.

Vad jag tyckte om i hans bok "Den Stora Skökan" var hans starka varning emot RKK!

Vid ett annat tillfälle efter ett av mina "e-mail varningar" så försvarade han starkt Pensacola i ett e-mail svar...

Det gav mig ytterligare anledning till oro – tyvärr!

.....

Kopia på mitt e-mail som jag då skickade ut:

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: Karin Jansson <karin@mastercare.se>

Datum: 30 juni 2010 05.30

Ämne: FW: [revival] MOST SHOCKING VIDEO - Please Forward It

Till: Karin Jansson <karin@mastercare.se>

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus!

Skickar härmed vidare ett e-mail jag fick av Andrew Strom idag...översättning till svenska nedan. Tyvärr är filmen bara på engelska... Han varnar om "Kundalini" som invaderat kyrkan...Se YouTube-länken nedan.

(Detta bekräftar Lennart Jaretegs DVD "Det stora Avfallet": <http://www.bibelfokus.se/avfallet>)

Vi måste våga rannsaka kristenheten och vår egen tro och göra allt vi kan för att avstå från det som inte är Bibliskt!

Vi har alla, mer eller mindre, utsatts för denna "Kundalini" och dess manifestationer – men det är ingen orsak att hålla fast vid det och fortsätta med det! Det måste börja med dig och mig – låt oss ta avstånd från detta och varna andra!

För Sanningen,

Karin Jansson

Översättning:

Mest chockerande VIDEO - Snälla skicka det vidare

-Andrew Strom.

Vidarebefordra den här länken till så många människor som möjligt.

Det är en mini-dokumentär på mindre än 4 minuter lång som visar faktiska bevis av "Kundalini"-typ andar som invaderar kyrkan. Fullständigt chockerande material - men helt avgörande för Kristi Kropp att se.

Vi ber inte ofta att du ska skicka vidare saker, men vi ber den här gången.

Vänligen skicka den till varje blogg eller styrelse eller e-post som du kan komma på, mina vänner? Här är länken-

<http://www.youtube.com/watch?v=-RVAu1uGkew>

.....

Att Lars Enarson nu syns med dessa profiler, som i Sverige är bland "eliten" inom det "Profetiska och Apostoliska", gör att jag inte kan ignorera detta... Fast det betyder ju inte att de tillhör samma nätverk...

.....

Det verkar vara populärt att bjuda in Daniel Viklund till "Israelkonferenser" i sommar...

Ja, Daniel är Israel vän – vilket är viktigt! Men det är också viktigt att veta vad han står för i andra sammanhang; bl.a. Trosrörelsen & Apostoliska Nätverket... **Var på er vakt vad som "också" förmedlas!**

Allt som sägs om Israel är inte nödvändigtvis Bibliskt... Trosrörelsen och Latter Rain har väl också en "Israel-version" och en egen eskatologi... Jag går inte in på detta eftersom Elvor & Janne redan har massor av artiklar om detta:

<http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW.htm>

http://www.shalom.se/Sommarkonfbro_2011_Web.pdf - Shalomkonferens 20-24 juli 2011

(Se bifogad PDF ifall detta försvinner)

Hjälmareds Folkhögskola

Lördag

07.30 Bön för Israel i kapellet

08.00 Frukost

09.00-10.15 **DANIEL VIKLUND** - Tidernas mirakel

10.30 Kaffe

11.15-12.15 **DANIEL VIKLUND** - Israel - Ögonsten eller Stötesten?

12.30 Middag

14.15-15.15 FRITZ HILLIGES - Personlig berättelse om judeföljelse i Nazityskland

ca. 15.15 em.kaffe

16.00-16.45 **DANIEL VIKLUND** - Israel – En ödesfråga

17.00 Kvällsmat

19.00 HÖGTIDSMÖTE

DANIEL VIKLUND - Israel på plats för finalen! m.fl.

sång, offergång. Kaffe i Oasen

Eftersits kort kvällsprogram

Daniel Viklund: Pastor, evangelist, musiker och sångare med hemvist i Frälsningsarmén. Han var på väg att bli operasångare när han kände kallelsen att bli förkunnare på heltid. Startade och ledde en församling i Dalarna innan han blev han fri evangelist. Han undervisar gärna om Israel och reser dit med grupper i olika sammanhang, mest **tillsammans med bröderna Duveskog**. Vi kommer att få höra honom både sjunga och förkunna under Shaloms sommarkonferens.

.....

Så kommer jag till något mycket svårt – till mina egna hemtrakter igen!

Till Edsväreveckan, strax utanför Skara, har man bjudit in som en av huvudtalare **Carl-Olof Hultby!**

<http://www.slattmissionen.se/edsvaraveckan/edsvaraveckan.php>

Edsväreveckan 2011. v 30 - Tisdag 26 juli - Söndag 31 juli.

Ti -To 19.00 Carl - Olof Hultby.

Märker ni vad det står? **Tisdag till Torsdag kl 19.00 varje kväll kommer Carl-Olof Hultby!**

Carl-Olof Hultby är representant från Östanbäcks Kloster – där man jobbar febrilt på att bygga Enhetens Kyrka...

Östanbäcks kloster – Enhetens Kyrka...där man strävar att en dag i enhet kunna ta Eukaristin, d.v.s. den Katolska nattvarden, tillsammans!

<http://www.enhetenskyrka.se/> - Östanbäcks Kloster - Enhetens Kyrka

http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=80 - Ett tecken på enhet
Som sådan utgör Enhetens kyrka ett påtagligt hoppets tecken på den enhet som nu är på väg mellan alla som bekänner klassisk kristen tro, representerade av namnen under appellen för Enhetens kyrka och under **uttalandet Antoniusdagen 2008 från Östanbäcks kloster**.

<http://missionxp.webblogg.se/ao/2008/january/ett-uttalande-fran-ostanback-antoniUSDagen-2008.html> - **Ett uttalande från Östanbäck Antoniusdagen 2008 (eller se bifogad PDF med samma titel)**

:: ÖSTANBÄCKS KLOSTER har en profetisk kallelse att med andra kommuniteter visa på alternativa vägar till kyrkohistoriens friska källor. Den 17 januari skrevs nedanstående uttalande, vilket också är en utmaning till hela Den svenska kristenheten i många avseenden - inte minst avseende enheten som kanske mer än någonsin är föremål för bön och samtal.

SAMLADE OMKRING VISIONEN att få bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster vill vi ta tillfället att uttrycka vårt gemensamma ja till det monastiska livets nådegåva. Det är Guds Andes verk ibland oss och runt om i världen att kommuniteter med olika kallelser har återkommit till kyrkor som gjorde sig av med klostergemenskaperna för snart 500 år sedan. I glädje an knyter vi till det officiella erkännande av klostrens betydelse som Svenska kyrkans biskopar gjorde denna dag för 18 år sedan.

Det handlar främst om vägen till kontemplation.

Så ser vi klosterlivet som något Herren har placerat i kyrkans mitt. På ytan kan det verka litet och oansenligt i Sverige idag, men även en liten kroppsdel kan ha en helt avgörande funktion för kroppens välbefinnande. Klosterlivet är inte till för alla, men det välsignar alla.

Vi som undertecknat detta uttalande kommer från olika kristna samfund, men vi ber om och strävar efter den fulla sakramentala enheten i gemensam bekännelse av Jesus Kristus, sann Gud som blivit människa utan mans medverkan genom den rena jungfrun Maria, och som blivit korsfäst för våra synder och med sin förhärligade kropp lämnat den tomma graven. Vi bekänner honom med Fadern och Anden i Treenighetens outgrundliga mysterium, och som lärjungar vill vi i allt lyssna till och lyda Herrens bud genom profeter och apostlar.

I vår längtan efter Kristi kyrkas förnyelse genom den helige Ande ber vi med Svenska kyrkans biskopar 1990 för dem Anden kallar till kloster och kommuniteter, att de lever värdigt Jesu Kristi evangelium och bevaras i kärlek och trofasthet, så att Gud Fadern blir ärad i allt och Kyrkan blir en förgård till Guds rike.

De som skrev på var bl.a.:

Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift

Ulf Ekman, pastor, församlingen Livets Ord, Uppsala

Peter Halldorf, pastor, Bjärka-Säby

Carl-Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala

Berit Simonsson, inspiratör OAS-rörelsen, Henån

http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=81 -

Dagsordning

Bönen i kyrkan - klostrets puls

Från den tidiga morgonens bönevaka, vigilian, klockan fyra till kvällens completorium, slår kyrkans pulsslag, med ett par timmar emellan.

Målet är att bönen ska stiga upp dygnet runt, som påven uppmanat till och som tillämpas i många karismatiska sammanhang.

Den röda lampan lyser för att symbolisera Guds närvaro.

Pilgrimen och sökaren kan både stiga in i den ständiga bönen här, och i den som alltid pågår i himlen. Baptisteriet i kryptan talar om den nya missionssituationen, där människor från andra religioner och kulturer blir kristna, och är en motbild till dopsedens sekularisering.

Den som söker befrielse från synd och skuld kan avlägga sin bikt, och busslasterna med besökare får en påtaglig bild av evangeliet i kyrkan.

ÄR DET DETTA SOM EDSVÄRAVECKAN VILL FÖRMEDLA TILL KRISTENHETEN I SKARABORG????!!

<http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%C3%B6stanb%C3%A4ck/r%C3%B6tm%C3%A5nad%202006.htm> - Enligt den äldre svenska och allmänt västerländska ordning vi följer fick söndagen han var här, 2/7, bli Marie besökelses fest - och faktiskt då med en märklig **enhetens mässa**, där både **Missionskyrkans riksevangelist Carl Olof Hultby** och Ulf Ekman med familj var med. Då hade redan åtta pastorer från församlingen Livets Ord i Uppsala, med Ulf Ekman och Robert Ekh i spetsen, varit här en heldag i maj för att helt enkelt be med oss och ta emot den information och det vittnesbörd vi ville ge Den kraftiga nyorienteringen i Livets Ord som lätt och uppbyggligt kan avläsas i tidskriften Keryx och i **Ulf Ekmans senaste skrifter - t ex den om eukaristien, Tag och ät** - kommer nog oss på skam som tillhört de starkt avståndstagande och varnande.

Det gör mig djupt orolig och bedrövad att man kan kalla en sådan talare (och att dessutom ha honom som "huvud-talare") som kommer att förleda folk in i djupare ekumenik och så småningom tillbaka till Katolicism... Hur värtalig han än må vara, så står han för ett budskap och ett annat evangelium som kommer att vilseföra många, tyvärr!

Men det verkar som om det är på denna väg som ledningen för Edsväreveckan vill föra sina medlemmar och besökare...? Edsväreveckan kommer på detta sätt vara delaktiga i att "locka till avfall från Sanningen" och det är mycket allvarligt!

Förra året (2010) hade de kallat Hans Weichbrodt: <http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=220789> (eller **se bifogad PDF** "Dagen - Edsvära 2010) **som pratade om att bikta sig!**

*Förutom KG Larssons bibelstudier **predikade även Oasrörelsens Hans Weichbrodt** och ungdomspastor Daniel Stenmark från Jönköping under veckan och mötena kommer att sändas över Kanal 10.*

Hans Weichbrodt är mannen som kallade hit påvens predikant Cantalamessa till Jesusmanifestationen 2009... **Att Hans är en katolik-befrämjare är inget att ta miste på. Trots det hade de kallat en sådan talare till Edsväreveckan!**

Edsvära veckan har betytt oerhört mycket för många – fantastisk undervisning har förmedlats från dessa tälmöten en vecka per år...de har fått stort förtroende och respekt från många håll - speciellt med "Stina med Team" i ledningen... Det är därför djupt beklagligt att de använder detta förtroende till att föra in ett främmande evangelium genom att bejaka Katolicismen på detta sätt!

Du som sett fram emot och tänkt åka på Edsväreveckan denna sommar...UNDVIK i alla fall att gå på undervisningen av Carl-Olof Hultby. Bli inte hjärntvättad med ytterligare "enhets-snack" och manipulationer om att vi måste vara ett för att människorna ska se hur vi älskar varandra... Detta är en enhet som kompromissar Guds Ord och Kristi Evangelium och är därför obiblisk!

Ja, jag är åter igen på "min egen mark" och det känns alltid extra svårt, när det är syskon i Herren som man både känner och älskar...men jag kan inte tåla och bara låta det ske...det är verkligen med sorg i hjärtat som jag skriver detta... Men jag har ett ansvar – eftersom detta uppdragets för mig. Jag kan välja att blunda och bli "medskyldig" eller våga gå emot strömmen och stå upp för Sanningen...

Detta berör många och de kommer långväga för att delta på Edsväreveckan p.g.a. **den legendariska Ida Andersson...** <http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189917>

Fakta: Slättmissionen

- Slättmissionen startades av **västgöta-evangelisten Ida Andersson** som brann för väckelsen. För ändamålet **lät hon bygga 35 kapell runt om i Skarabygden**, allt utan några ekonomiska resurser men varje kapell var ändå betalt innan invigningen.

- Ida Anderssons arbete har **fortsatt genom Stina Svensson och kommuniteten Bidalite i Lundsbrunn** där hon bor tillsammans med tre andra kvinnor och dagligen tjänar Gud genom bön och i möten med människor som söker sig till Bidalite.

- De har återkommande samlingar på Bidalite och reser även runt i Skarabygden och besöker församlingar och kristna grupper. Stina Svensson är 86 år och fortfarande aktiv, om än i ett något lugnare tempo.

- Slättmissionens hjälpande hand är ett resultat av Slättmissionens arbete.

Jag, personligen, tror att Ida Andersson skulle vara djupt bedrövad om hon såg vad som pågår i kristenheten i Sverige idag... Jag tror inte att hon hade suttit stilla och bara låtit det ske utan att varna...

VAD HAR HÄNT MED HENNES EFTERFÖLJARE?

.....

Det är många som har "problem" med att man nämner namn... och många kommenterar har jag fått höra om att "vi ska inte döma"... Detta är så typiskt och har predikats i många år för att få så många som möjligt att "gå på det"... Men de som regelbundet läser sin Bibel och tror mer på Den än vad predikanten/pastorn säger vet vad som står där!

*"Now I beseech you, brethren, **mark them** which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil."* Romans 16:17-19 (King James Version)

*"Jag förmanar er, bröder, att **ge akt på dem** som åstadkommer splittring och förförelser **i strid mot den lära**, som ni har fått undervisning i. **Vänd er bort från dem**. Ty sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus, utan sin buk, och **genom milda ord och smekande tal bedrar de deras hjärtan, som är oskyldiga**. Er lydnad är känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill, att ni är visa i det som är gott, och oskyldiga i det som är ont."* Romans 16:17-19 (Reformationsbibeln - 1:a upplagan 2003)

I King James Version så står det faktiskt att vi ska "märka/markera dem"!

Låter som att "nämna namn" – det tycker i alla fall jag!

HUR SKA FOLK KUNNA VETA VAD/VEM DU VARNAR FÖR OM DU INTE NÄMNER NAMN????!??

SKA MAN BARA VARNA FÖR METODER, SAMMANHANG UTAN NAMN SÅ SITTER DET MÅNGA I BÄNKRADERNA SOM MÅSTE GISSA VEM/VAD DET ÄR MAN VARNAR FÖR... ATT UTPEKA "NAMN" ÄR HELT NÖDVÖNDIGT FÖR ANNARS SÅ FAMLAR JU ÅHÖRAREN BARA I LUFTEN. **DE MÅSTE JU VETA FÖR VEM DE SKA SE UPP FÖR!!!**

TÄNK HUR MÅNGA SOM DÅ TROTS ALLT MISSAR VARNINGEN; SOM TÄNKER "USCH, VAD HEMSKT – TACK OCH LOV ATT VI INTE HÅLLER PÅ MED SÅDANT I VÅR FÖRSAMLING"! OCH HELGEN DÄRPÅ ANNONSERAR PASTORN OM T.EX. RICK WARRENS BOK SOM SKALL LÄSAS PÅ CELLGRUPPERNA – **DÄRMED GICK VARNINGEN HELT OM INTET!**

NEJ – VARNAS MÅSTE DET OCH ÄR MAN EN OFFENTLIG PERSON OCH INFLUERAR MASSOR AV FOLK, SÅ MÅSTE MAN OCKSÅ KUNNA NÄMNA DERAS NAMN OM DE RISKERAR ATT FÖRA MÅNGA VILSE!

Det är inte tid för "etiska" funderingar när fienden är helt hänsynslös!!!!!!

Vi måste göra allt vad vi kan och vi måste avslöja fiendens alla smutsiga anslag och hans hantlangare. Om "de utpekade" namnges så kanske de vaknar upp och gör bättring – de kanske plötsligt inser vad de håller på med... **DET ÄR I ALLA FALL MIN BÖN!"**

Så här allvarligt ser Gud på de som förleder andra:

"Men den som förför en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals, och han sänktes ner i havets djup". Matt 18:6

"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten blir hängd om hans hals och han kastas i havet".* Markus 9:42

"Och han sade till sina lärjungar: Det är oundvikligt att förförelser kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små". Lukas 17:1-2

(Reformationsbibeln – 2 upplagan 2011)

Ja, det är verkligen inget att ta lätt på!

Här är ett intressant brev från Östanbäcks Kloster 2007: <http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%C3%B6stanb%C3%A4ck/Julbrev%2007.pdf>

Eller [se bifogad PDF.](#)

Men Herren ger sin hjälp genom människor, ofta från oväntat håll. Stödet från **Pastor Ulf med församlingen Livets Ord** har varit påtagligt i flera år och nu konkretiserats i en direkt insats från marknadschefen där, Mats-Jan Söderberg, som nu bygger upp en särskild hemsida [www.Enhetens kyrka](#). **Dick Löf**, som under hösten debuterat med en öppen och beskrivning av sitt andliga sökande med många återvändsgränder från framgångsrik företagare via New Age till medveten kristen tro i viss anslutning till vårt kloster, har ställt sig till förfogande i arbetet för insamlingen till kyrkbygget. I pilgrimskyrkan några km från nya väg 70 från Stockholm till Dalarna och det kloster

³ Nu försöker hon att anpassa sig till ett äldreboende i sta'n (Sala).

han har levat nära några år med dess globala nätverk kan han känna igen en kallelse att etablera en mötesplats för människor från olika kulturer och religioner.

A propos **globalt nätverk och Enhetens kyrka** kunde jag som skriver med andra i biskoparna Bertils och Anders' samtalsgrupp om det gemensamma arvet vara med om ett viktigt möte på Laurentiustiftelsen i Lund måndagen efter Allhelgona i FKE:s regi. **Michael Root**, direktor för Center for Evangelical and Catholic Theology efter grundaren Carl Braaten, som jag i sällskap med Benjamin Ekman träffade förra sommaren i USA, ledande amerikansk luthersk teolog, f n dekan för det lutherska seminariet i Columbus, South Carolina, och under tio år professor vid det ekumeniska forskningsinstitutet i Strasbourg, med mångårigt deltagande i både den internationella och den amerikanska luthersk-katolska dialogen. Där fattades beslut om att bygga ut och kombinera de existerande nätverk som finns av lutherska och anglikanska teologer och kyrkomän med andra från olika protestantiska samfund som är beredda att ställa sig bakom en deklaration med innehållet: Rätten och motiven till separat existens för de samfund som skildes från den romerska kyrkan vid 1500-talets reformation finns inte längre. Vi uppfattar påven Benedikt XVI som talesman för den klassiska kristna tron och etiken i mötet med såväl den sekulariserade kulturen i Väst som med de andra världsreligionerna i Öst i långt större utsträckning än de som har makten i de kyrkosamfund vi tillhör. Och här förgrenar sig nätverket långt utöver de kretsar som kan betecknas som "högkyrkliga" eller "katolicerande". Påtagligt är att den världsomspännande med böneveckan för enheten jämnråga pingstväckelsen, som på 60-70-talen trängde in som karismatisk förnyelse i de traditionella kyrkorna och samfundet också sluter upp, nu kommer med i denna samling genom framträdande representanter, så som samlingen i uppropet för Enhetens kyrka just manifesterar. Så

Kunde ej kopiera av texten...men jag lyckades "klistra" in detta...men kan inte gulmarkera eller så...

Visst är det intressant att de också har ett "Globalt Nätverk"!?

Intressant också att läsa att de skrev att de "uppfattar påven Benedikt XVI som **talesman för den klassiska kristna tron och etiken i mötet med såväl den sekulariserade kulturen i Väst som med de andra världsreligionerna i Öst i långt större utsträckning än de som har makten i de kyrkosamfund vi tillhör.**"

"Klassiska kristna tron" = med andra ord Romersk Katolska Kyrkans tro!

JA, LÄS SJÄLVA IGENOM! DET FINNS EN HEL DEL SOM AVSLÖJAR VAD DE STÅR FÖR...

VILL HÄRMED UPPMANA VAREND A LÄSARE ATT INTE TA DEL I ÖSTANBÄCKS KLOSTER ELLER NÄTVERK ELLER ANDRA SAMMANHANG SOM SAMARBETAR MED ELLER BJUDER IN DEM – DET LEDER TILL RKK OCH DIT SKA VI INTE!

.....
<http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2015-06-11.html> - Ohlins funderingar (EO) 15/6 -11

Var och en som tänker följa med i ekumeniken till Rom bör först ta reda på vad det katolska lärosystemet handlar om. **Ingen kan längre förneka att målet med ekumeniken är att böja sig under påven i Rom.** Läs om **FÖRBUNDET för KRISTEN ENHET >>: "Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka med biskopen av Rom** (påven) **som en enande och enad gestalt".** Årsmöte i S:ta Clara kyrka, "Berget" i Rättvik medverkar... medverkan i tidigare årsmöten med Hans Weichbroth från Oas-rörelsen, Anders Gerdmar från Livets ord... Läs vad Aletheia-gänget skrev 2008 om Livets ord: [Med enkel biljett till Vatikanen >>.](#)

Frågan till oss var och en: Är det en rörelse eller ett samfund du följer? Människor och mängden? Eller följer du Jesus Kristus?

.....

I augusti så kommer även Bill Johnson till Sverige...

Jag har redan varnat för detta http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html ,
men jag vill påminna och uppmana att INTE ha någon del i detta eller andra sammanhang som tar del i detta!

Så allvarligt anser jag att det är!

.....

På sommaren är det **populärt med Pilgrimsvandringar**... Men märk väl att detta är också av katolskt ursprung!
Att gå ut och gå i naturen och följa en led/stig är en sak, men pilgrimsvandringar med "bönestationer" är något helt annat! VÄLJ DEN VÄG DU VANDRAR - ÄVEN I NATUREN!

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264150> - Förhandla med Gud

Publicerad: 2011-06-10

Unga kristna studenter borde vandra efter Dag Hammarskjölds vägmärken

I år är det 50 år sedan en av Sveriges främsta profiler gick bort - FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, efter en flygkrasch i södra Afrika. Under sommaren och hösten arrangeras en rad evenemang för att hedra och minnas den svenske fredspristagaren.

På söndag inleds en tre månader lång pilgrimsvandring från Uppsala domkyrka till Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne. Vandringen går under namnet " Pax 2011 - Pilgrimsvandring för människovärdet" och består av många etapper med olika ceremonier för att hedra Hammarskjölds minne. Som vandrare deltar man en dag, en vecka eller flera veckor. Ärkebiskop Anders Wejryd sänder i väg pilgrimerna på söndag.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld – Dag Hammarskjöld

<http://www.daghammarskjold.se/> - Dag Hammarskjöld

Jag tänker inte gå in på vem han var och stod för...

Vad jag däremot tänker kommentera är **"Pilgrimsvandringen för att hedra hans minne"...** **DETTA ÄR KATOLSKT!**

Pax betyder Fred <http://sv.wikipedia.org/wiki/Pax> - Pax, latin, betyder frid och fred.

Pax är ett moment i **den kristna mässan** vid vilket fridshälsning utväxlas antingen endast mellan celebrant och assisterande kleresi eller mellan präst och församling och mellan församlingsmedlemmarna inbördes.

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Pilgrim> - Pilgrim (latin peregrinus, "främling") är en person som gör en pilgrimsresa (vallfart eller vallfärd) till en helig ort. I ett historiskt sammanhang användes särskilda vägar för pilgrimsfärden, vilket knöt samman olika heliga platser med hemorten. Dessa kallas oftast pilgrimsleder och vissa används ännu i dag.

.....

Jag har garanterat missat en hel del konferenser, men dessa är vad jag har fått reda på. Motivet var att ge varje läsare en tankeställare och bli medvetna om all infiltrering av villolärer så att **var och en själv ska vara på sin vakt.**

I höst kommer ytterligare ledardagar arrangerade av NNVK – vilket jag starkt varnar för!

<http://www.nnvk.se/start.aspx> - NNVK - Nationellt nätverk för väckelsekristendom

<http://www.nnvk.se/events/aktuella-events.aspx> - **Aktuella events - Ledardag - måndag 7 november**

Tema: Nya vingfjädrar såsom örnen

För dig som är pastor eller huvudledare och står i spetsen för ett andligt arbete.

Målet är att styrka och inspirera nuvarande och kommande generationers ledarskap genom workshops,

rundabordssamtal och förbön.

Arrangör: Nationellt nätverk för väckelsekristendom (NNVK)

De satsar hårt med att bygga detta nätverk - de hade även en ledardag i maj:

När Nationellt nätverk för väckelsekristendom (NNVK) den 23 maj hade ledardag i Arkens lokaler i Kungsängen föll Guds Ande. Stundom var det rena väckelsemötet där bönebruset spontant bröt fram mitt under förkunnelsen.

– Jag är skakad över vilken kraft den helige Ande överrumplade oss med. Det är kanske den starkaste närvaron av Gud jag upplevt. Jag konstaterar att det var en oerhört viktig dag. Dagen gav mig en övertygelse och en ny drivkraft att se ett genombrott i Sverige, säger Stefan Björk, evangelist och affärsman.



Till ledardagen hade ett 50-tal ledare från olika delar i landet kommit för att ta del av förkunnelsen från erfarna kristna ledare och förkunnare. **Delar av NNVK:s ledningsgrupp fanns med under dagen;** Curt Johansson, Birger Skoglund, Sven Nilsson, Mikael Alfvén, Hans och Monica Augustsson, Jan Zetterlund, Gunnar och Linda Bergling.

Nytt hopp för Sverige

Curt Johansson kom ordentligt uppvärmd direkt från konferensen "Bön i ande och kraft" som dagarna innan hållits i Församlingen Arken.

– Jag såg allt som Gud gjort i Afrika och Indien där jag arbetat under långa tider. Människors hunger och hängivenhet, undren och miraklerna när den verkliga levande Jesus presenterades. När jag kom till Sverige mötte jag en trött kristenhet och hörde ett ganska luddigt evangelium presenteras. Men Gud drog mig in i bön för Sverige på ett nytt sätt och visade med en sådan tydlighet hur Han nu låter en våg av rörelse över vårt land. Det brinner en ny eld i min ande och jag vill vara med att förlösa den i det här landet, berättade Curt Johansson under sin workshop.

Curt Johansson delade om den verkliga Jesus och att vi inte längre kan linda in evangelium i bomull för att undvika att komma i konflikt med världens ande.

– Om vi vill att människor ska bli frälsta, helade och satta fria måste vi predika ett evangelium som Gud kan bekräfta med kraft.

Ledarna först ut i strömmen

Linda Bergling inspirerade bland annat utifrån Hes 47 om hur Gud kallar kristenheten ut på djupare vatten.

– Som ledarskap kan vi inte stå på strandkanten och försöka få ut församlingen i strömmen. Vi måste gå före. När Anden för oss ut på djupare vatten och vi förlorar fotfästet kan det liknas vid att vi förlorar kontrollen. Det är precis det Gud vill. Att Han får kontroll och att vi förs dit den helige Ande leder. Som ledare måste vi gå före och då kan församlingen följa oss ut i något som inte blir ett människoverk. Ingen ledare kan producera väckelse. Som ledare är vi kanske rädda att tappa kontrollen och verka vara dårar, men i själva verket är just det en förutsättning för att den helige Ande ska få utrymme att evangelium ska få visa sig vara en övernaturlig kraft till frälsning.

Bön i smågrupper

På eftermiddagen delades deltagarna in i mindre grupper som leddes av de olika ledarna i NNVK. Deltagarna fick dela personligt från sina liv. Vad de stod i och vilka utmaningar som de upplevde. Sedan slöt ledarna och deltagarna sig samman och bad för var och en grupperna. En stark ande av bön och profetia gjorde att samlingarna blev till stor uppmuntran och hjälp för många.

Gudstjänst med stark profetisk ande

På kvällen predikade Birger Skoglund i linje med det som varit tydligt under hela dagen. **Det är en våg av Guds kraft på väg över landet, den är redan här.** Och smörjelsen, vinet och oljan från Gud kan fienden inte komma åt. Det går inte att stoppa. **Under långa stunder övergick predikan i profetiska tilltal,** personliga såväl som till landet. Birger bad och betjänade många av deltagarna **med stark smörjelse och eld.**

Jag avråder starkt från att ha del i dessa ledardagar eller andra möten som de (NNVK) arrangerar.

Om din pastor eller ledare från din församling deltar – var på din vakt vad som därefter förmedlas!

Om din församling kallar någon av dessa från NNVK:s ledningsgrupp så finns det en risk att församlingen går med i eller redan har gått med i "nätverket"... Många gånger får inte församlingsmedlemmarna veta detta!

<http://www.nnvk.se/ledningsgrupp.aspx> -**Ledningsgruppen för nätverket består av personer från olika kristna**

sammanhang: Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Börje och Britt Claesson, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund, Lennart Åsberg och Rosie Åsberg.

ÅTER IGEN; VAR PÅ ER VAKT! LÅT OSS INTE VARA NAIVA ÖVER VAD SOM SPRIDS UT ÖVER VÅRT LAND...

Lyssna gärna till Evy Juneswed som här ger oerhört viktig upplysning som hjälper att "vara på sin vakt":

<http://bambuser.com/channel/maranata/broadcast/1605769> - "Evy Juneswed om hur nyandligheten infiltrerar"

Detta är en film som är klart värt att se i sin helhet – MEN här kommer lite utdrag:

57:55 in i undervisningen:

"Emergent Church...den framåtväxande kyrkan eller den spirande kyrkan. Ingen kyrkolokal...sprids genom böcker, nätverk och DVD osv.

Det är en modern reformationsrörelse med ett nytt evangelium, i en ny förpackning, för moderna människor."

1:08:00 in i undervisningen nämner hon om Roger Oakland (KJ: en apologet för det Sanna Evangeliet!)

1:11:50 - För ett par år sedan skulle jag åka till Borås på Oasrörelsens konferens. Men så fick jag förhinder. Då var det en annan god vän som åkte dit och så kom hon hem och hade två broschyrer med sig och så kom hon och sa Evy vad är det här för någonting? Det är rena New Age, var har du fått det? Jo, det var **en munk ifrån Östanbäcks Kloster** som delade ut på Oasrörelsens Konferens i Borås. Ja men, sa jag, det här är ju rena gojan, det är ju rena New Age. Och det kanske ni säkert har hört talas om en kvinna som heter **Vassula Ryden**. Hon är ju inte svensk då, men hon är gift med en svensk, därför hon har ett svenskt efternamn. **Hon har under många år tagit in budskap ifrån Gud om Enhetens Kyrka** och säger att "Jesus säger så här: Jag älskar er alla lika mycket. Ni är mina; Buddister, Muslimer, Kristna och allt vad ni är" Och det hade dom och delade ut där...och det är ju skrämmande.

1:14:39 ...**och det är så många i svensk kristenhet idag som avgudar denne Rick Warren**..."USA främste pastor"...han fick vara med och välsigna och be för Obama när han blev president...

Men det är ju känt att han ägnar sig åt kristen mystik och kontemplativ bön och meditation och personlig utveckling - allt det här inom New Age har han väldigt stort intresse för.

Då har han skrivit bok som är översatt till svenska som heter "Att leva med mål och mening"... Den är mycket populär i många församlingar idag. och då är det så att då använder man den här boken och läser den boken och samtalar över ett kapitel under ett cellgrupp eller bönegrupp i veckan och sen ska pastorn predika över den på söndagen.

Och det är mycket sådant här överhuvud taget att man ska läsa en bok och något sånt istället för Guds ord.

1:16:46

Roger Oakland sa just i samband med det här också:

"Församlingsmedlemmar som ifrågasätter eller står emot de nya förändringar som pastorn genomför tillrättavisas skarpt och ombeds ofta att lämna församlingen."

Så jag har haft faktiskt flera samtal med många förtvivlade församlingsmedlemmar på olika håll som är oroliga över det här som händer, att man har en bok istället osv.

Men då försvara sig ju pastorn och äldstestyrelsen "Ja men den här boken förstår du Leva med mål och mening - förordet har ju Niklas Piensoho skrivit och då måste det va OK, som är en pastor i en av Sveriges största församlingar. och så kommer pastor Adolfsson som också är känd till församlingar och presenterar den här boken.

Vad är det för myror som försöker gå emot de här? Och så är det så att den här boken är mycket bra och Biblisk på ett sätt, men så smyger det sig in då mycket, mycket av de här populära tankarna. och vad är då det här för någonting? Jo precis vad Guds Ord talar om i 2 tim står det så här:

Ty det ska komma en tid - egna begär - kliar dem i öronen...

VÄNDER SIG TILL MYTER - Så långt har det gått - det är det stora avfallet faktiskt.

Och då är det så att den här s.k. nya reformrörelsen Emergent Church eller framväxande kyrkan då - det är den största falska profet du kan tänka dig - den här till det stora avfallet. Vi har kommit precis dit som Guds Ord säger det ska bli ljumma församlingar, kärleken skall kallna. Så drama och bok får ersätta predikan, underhållning istället för Bibelstudium.

Så den nya reformrörelsen kör över reformationen - rättfärdig genom tro - och arbetar för enhet - alla mot Rom - det är det som är botten på allt det här.

Och Martin Luthers reformation handlade om att komma ut ur Rom och alla dess villfarelse. Och den moderna reformationen som pågår idag, den leder in tillbaka till Katolska Kyrkan.

Så är det då en falsk enhet som håller på att växa fram eller växa upp...

3 Organisationer som har **enhet på sin agenda**:

- **Kyrkornas Världsråd** (dialog)

- **Sveriges Kristna Råd** (enhet mellan olika grupper - en yttre enhet - men inte andens enhet)

- **Katolska Kyrkan**

Biskop Arborelius, han har ju sagt så här att **Katolska Kyrkan är själva garantin för enhet och att Sverige ska åter Katoliseras**. Och idag är man faktiskt på god väg.

1:24:54 - Vad tror man då på inom den Katolska Kyrkan som gör att enhet för en sann lärjunge är en absolut omöjlighet?

Arborelius, han har skrivit en bok som heter *Trons Hemlighet* och då berättar han i boken så här att eftersom jag är Katolik så händer det ganska ofta att det kommer protestanter och andra kristna till mig och frågar om, hur jag ser på att var frälst. och då måste jag svara så här, säger han, att det kan ingen människa säga här på jorden, att man är frälst. För det kan man inte säga förrän man gått igenom skärselden.

Och då måste jag ju bara stryka under det och säga; "Hur kan vi gå i ok med någon som inte tror?"

1:25:52 - Något av det allra viktigaste, det väsentligaste i den här enheten som pågår idag, att man ska bli ett, det är det som handlar om dop och nattvard.

Evj Juneswed nämner om "Frälsarkransen" i filmen ovan – det går att läsa vad hon skrivit om Frälsarkransen på:

http://media.bibelfokus.se/docs/Fralsarkransen_och_livets_parlor.pdf - Några tankar kring "Frälsarkransen" och "Livets pärlor"

Evys kompendium kan beställas från Eldsflamman Förlag och Antikvariat: info@eldsflamman.com

http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/index.html - **Vad är New-Age rörelsen?**

Ray Yungen: Definitionen av New Age-rörelsen är att enskilda personer som genom gamla ockulta tekniker står i en mystisk kontakt med osynliga källor och dimensioner, därifrån hämtar de ledning och tilltal. Dessa förespråkar nu en guldålder för mänskligheten. (Ur boken: *Many shall come in my name*, sid 16)

Faran i dag i kristenheten är att vi inte ser att fienden kommer in i kyrkan genom att byta namn på New Age-termerna och istället sätter kristna namn på dem. Men resultatet blir detsamma. Man kommer inte i kontakt med Bibelns Gud, utan med mörkret. (1 Tim 4:1). En annan ande har börjat infiltrera en del kristna församlingar. Den mystiska upplevelsen av enhet ligger som grund för många tankesätt och därmed förvrids evangeliets raka budskap, som förvrängs. Det blir det ordet för laglöshet på hebreiska innebär: **man förvrider Guds ord/raka vägar så att det passar den nya upplevelsen istället. Laglöshetens hemlighet som står talas om i 2 Tess 2 och måste därför i ljuset av vad som sker just nu, i den religiösa världen, vara den agenda som mörkrets makter har att föra människan in i en gyllene tidsålder (New World Order). Där ingår en fred i mellanöstern som tecknet på att den gyllene tidsåldern för människan är nära. Men Bibeln säger precis tvärtom: fördärvet är nära för den som lever i mörkret. Bibeln manar oss till omvändelse, bekännelse av synd och förlåtelsen som bara Jesus kan ge. Då får vi ljus och verklig frid/fred!**

1 Tess 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet" då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

För ett tag sedan, i min dagliga Bibelläsning, blev en vers i Ordspråksboken mycket levande:

"Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished." King James Version

***"Everyone proud in heart is an abomination to the LORD; Though they join forces,^[a] none will go unpunished."* NKJV (Footnotes: Proverbs 16:5 Literally hand to hand)**

Intressant att denna vers blivit "manipulerad" och ändrad i nedanstående Biblar...

***"HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade."* (Folkbibeln)**

***"Herren avskyr alla högmodiga, aldrig undgår de sitt straff."* Bibel 2000**

Karins översättning:

"Var och en som är stolt i hjärtat är en styggelse för HERREN: Fastän man förenas hand i hand (Även om de slår sig samman), skall ingen bli ostraffad."

Som du ser ovan så har "though hand join in hand"/ "Though they join forces" tagits bort i de "moderna" Bibelversionerna... Intressant med tanke på att detta "join" betyder "Komma med, förena, foga samman, gå med, förena sig med, gå med i, gå in i, bli medlem i, föra samman, göra sällskap"... **Det låter som EKUMENIK i mina öron!!!**

Det är många kristna som inte vill veta vad som pågår i vår tid; att vi faktiskt lever i ändens tid. Det är skrämmande!

Jag säger slutligen detsamma som jag gjorde i "Del 1" och "Del 2";

Jag är säker på att en del talare/sammanhang är Bibliskt grundade och förmedlar ett sunt budskap. MEN det är all annan inblandning av Mysticism, Nyandlighet, Trosrörelsen och Katolicism som gör att det blir osunda konferenser/sammanhang. samt;

Det är naturligtvis upp till var och en att gå på konferenser i sommar... Men om du går; välj då konferens och talare med omsorg, för din egen skull, och ta inte för givet att allt som förmedlas är Bibliskt!

Som sagt; du har i alla fall blivit varnad... Det är naturligtvis tragiskt – djupt bedrövande – att det blivit så här. Men det är INTE mitt fel!

Mina brev om sommarens konferenser handlar inte om att "peka finger"... Vi har väl alla, mer eller mindre, påverkats av Trosrörelsen, Katolicism och/eller New Age-tankar och metoder... Jag är sannerligen inget undantag! Jag har t.ex. förr lyssnat till predikningar och läst massor av böcker av John & Lisa Bevere...

Karin: Detta är precis vad Trosrörelsen undervisar och speciellt då inom Profet & Apostoliska rörelsen...bl.a. har John Bevere skrivit en bok "Under Cover" >> – Lyssna på videon - här tystas enkelt alla som ifrågasätter sin pastor, ledarna, villolärer eller avfall i en församling...

Ja, jag kan säga så för jag har själv läst boken – den handlar egentligen om att komma "under pastorns beskydd genom att lyda och inte ifrågasätta". Jag har läst de flesta av hans böcker INNAN "Lakeland 2008" då jag var mycket ovetande om Trosrörelsens villolärer... Denna bok finns översatt och säljs på Livets Ords förlag: Under Guds beskydd: [löftet om beskydd under hans auktoritet]: >>:

Det finns en hemlig plats under den Allsmäktiges skugga där det finns frihet, försörjning och beskydd. Ändå finns det många troende som inte njuter av detta "gömsälle". De söker frihet och säkerhet utanför denna plats, där i stället egentligen raka motsatsen existerar. De har blivit lurade att tro, att en sann och varaktig frihet kan finnas borta från Guds auktoritet.

Under Guds beskydd avslöjar en av fiendens strategier - att lura de troende till att inte känna igen och på ett rätt sätt relatera till gudomlig auktoritet. Med praktiska och personliga exempel och med en stark bibelförankring påminner oss denna bok om att Guds rike faktiskt är ett kungarike - ett kungarike som faktiskt består av en kung och där det råder vissa ordningar. En gång i tiden promotade jag John Beveres undervisning, böcker och videon... **idag varnar jag på det fullaste allvar!**

... och Katolska inslag finns massvis inom Svenska Kyrkan – likaså New Age-metoder!

Men efter 2008 då jag insåg hur illa ställt det stod med kristenheten – i och med "Lakelandväckelsen" – så har jag av sagt mig de villolärer jag fått klarhet i och är villig att fortsätta avsäga mig doktriner om de kan bevisas utifrån Bibeln att de är obibliska!

Jag får, som alla andra, förnya mitt sinne (Romarbrevet 12:2) genom Bibelläsning och räkna med Guds Helige Andes Vägledning för att inse Sanningen steg för steg.

När jag fått upp ögonen för det som är fel och av sagt mig detta så vill jag hjälpa andra!

Jag rapporterar endast utifrån hur jag ser det med Guds Ord som rättesnöre...det betyder inte att jag vet eller kan allt, men jag har valt att endast tro det som står i Bibeln – Guds Ord som är rent och oförfalskat – Sann!

*“Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.” Proverbs 30:5-6 (KJV)*

*“Allt Guds ord är rent/oförfalskat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
Lägg ingenting till hans ord, så att han inte tillrättavisar dig, och du påträffas vara en lögnare.”
Ordspråksboken 30:5-6 (KJ:s översättning!)*

Ge akt på din stig under fortsättningen av sommaren!
Frukta inte – Herren Är med oss och vill leda oss på Hans Rätta Vägar!

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna fungerade då detta skrevs)

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.