

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

2005 läste jag en artikel i Världen Idag:

*”Omstridd teologen John Shelby Spong till Västerås
- Han står för en kristendom som inte behöver en frälsare”*

Se bifogad PDF # 1 för att läsa artikeln i sin helhet.

Jag minns att jag blev ”helt ifrån mig” när jag läste artikeln och speciellt när jag läste **”Spongs trosbekännelse”** – längst ned till höger:

Här är det förstorat:

FAKTA/Spongs trosbekännelse

FAKTA/Spongs trosbekännelse

- 1) Det traditionella sättet att tala om Gud är föräldrat och meningslöst.
- 2) Eftersom man inte kan tala om Gud i traditionella, "teistiska", termer är det nonsens att förstå Jesus som Guds Son ("inkarnationen"). Kyrkans traditionella lära om Jesus (kristologin) är bankrutt.
- 3) Bibelns lära om Guds perfekt och fullbordade skapelse, som sedan förstördes genom ett syndafall, är i ljuset av darwinismen ren mytologi, därtill rent nonsens.
- 4) Jungfrufödelsen är biologiskt orimligt; därmed är det omöjligt att tala om Jesus som gudomligt.
- 5) Efter Newton är det omöjligt att tala om undren som en realitet.
- 6) Kristi försoningsdöd på korset är en barbarisk idé som baseras på primitiva gudsföreställningar. Den måste därmed förkastas.
- 7) Jesu himmelsfärd förutsätter en fysisk uppståndelse som ägt rum i den mänskliga historien.
- 8) Jesu himmelsfärd förutsätter en syn på universums struktur som inte kan förenas med en post-copernicansk rymdålder.
- 9) Det finns ingen uppenbarad, objektiv och evig etik.
- 10) Bön kan inte riktas till en gudomlig makt som handlar i den mänskliga historien.
- 11) Hoppet om det eviga livet måste för alltid skiljas från tanken på straff och förtjänst.
- 12) Alla människor utgör Guds avbild. Därmed får ingen bli förkastad eller diskriminerad på grund av ras, kön, sexuell läggning el. dyl.

Läs hans trosbekännelse på: www.dioceseofnewark.org/jsspong/reform.html

Omstridd teologen John Shelby Spong till Västerås - Han står för en kristendom som inte behöver en frälsare

K G Hammar avgår
Stockholm. K G Hammar avgår som Svenska kyrkans ärkebiskop senare i år.



Den kontroversiella teologen och före biskop i Newark i USA, John Shelby Spong, besöker Svenska kyrkans församling i Västerås.

Biskop i Västerås har hjälpt in biskop John Shelby Spong att medverka på Svenska kyrkans internationella riksstämman som hölls i Västerås.

– Han står för en kristendom som inte behöver en frälsare, säger teologen doktor och präst Bengt Bengtsson till Världen idag. Biskop Casanova, biskop för Svenska kyrkans församling i Västerås, tycker dock är mycket egentillräckligt att han kommer.

– Det är som att sätta pedalen i bakpedalen, menar han. Det är förskräckande av kyrkans präst.

Svenska kyrkans internationella riksstämman som hölls i Västerås, säger teologen doktor och präst Bengt Bengtsson till Världen idag. Biskop Casanova, biskop för Svenska kyrkans församling i Västerås, tycker dock är mycket egentillräckligt att han kommer.

– Han står för en kristendom som inte behöver en frälsare, säger teologen doktor och präst Bengt Bengtsson till Världen idag. Biskop Casanova, biskop för Svenska kyrkans församling i Västerås, tycker dock är mycket egentillräckligt att han kommer.

Livetsord GÖTEBORG

50 01 00 Guldgruben, Åke Larsson

Jag blir lika "ifrån mig" när jag läser denna artikel idag – det är verkligen bedrävande!

Här kommer lite information om John Shelby Spong:

<http://www.dioceseofnewark.org/clergy/john-spong> - **The Rt. Rev. John S. Spong**

The Right Reverend = <http://dictionary.reference.com/browse/right-reverend>

(in Britain) a title of respect for an Anglican or Roman Catholic bishop
(i Storbritannien) en titel för respekt av en Anglikansk och Romersk-Katolsk Biskop

Spong var tillbaka i Sverige 2006 och 2009...

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=168508#.Tt4VKJIYNpM.email> - **Kontroversiell biskop på nordisk kyrkokonferens**

Publicerad: 2009-04-21 06:00 | Uppdaterad: 2009-04-29

Ny tid - ny kristendom? var rubriken på en nordisk konferens i Stockholm i helgen.

Bland talarna märktes den kontroversielle John Shelby Spong.



http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Shelby_Spong - **John Shelby Spong episkopalsk** kyrkoledare och teolog. Föddes 16 juni 1931 i Charlotte, North Carolina. Examen från universitetet i North Carolina 1952. Masterexamen 1955 vid the Protestant Episcopal Theological Seminary i Virginia. Sedan 1976 biskop i Newark, New Jersey till sin pension år 2000. Sedan dess en omstridd seminariehållare och föreläsare. Besökte Sverige i juni 2004 och förväntas återkomma augusti 2005. Spong har författat 14 böcker. Medlem i the **Jesus Seminar**.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Seminar - **Jesus Seminar**

John Shelby Spong - Pensionerad biskop i **episkopalkyrkan**. Ifrågasätter fundamentalistisk kristendom och har kritiserats bl.a för sin acceptans av homosexuella och för att han **förnekar jungfrufödseln**.

John Shelby Spongs webbsida:

<http://johnshelbyspong.com/>

For those seeking to **experience Christianity in a new and vibrant way**, Bishop John Shelby Spong offers **fresh spiritual ideas**. Over the past four decades, he has become one of the definitive voices for **progressive Christianity**. As a member of Bishop Spong's online community, you'll receive insightful weekly essays, access to all of the essay archives, access to message boards which will connect you with other believers in exile, and answers to Your questions from Bishop Spong himself!

För de som vill **uppleva** kristendomen på **ett nytt och levande sätt** erbjuder Biskop John Shelby Spong **fräscha andliga idéer**. Under de senaste fyra decennierna har han blivit en av de definitiva röster för **progressiv kristendom**. Som medlem av Biskop Spong s online församling får du insiktsfulla veckoartiklar, tillgång till hela artikelarkivet, tillgång till anslagstavlor som sammankopplar dig med andra troende som lever i exil, och svar på dina frågor från Biskop Spong själv!

<http://johnshelbyspong.com/2005/08/17/the-emerging-church/> - **The Emerging Church**

Time after time I am asked by people to describe what the church of the future will look like. It seems to these questioners that one who has written a book entitled **A New Christianity for a New World** should be able to address that question.

Gång på gång tillfrågas jag av människor att beskriva hur kyrkan i framtiden kommer att se ut. Det verkar tyckas av dessa frågeställare att en som har skrivit en bok med titeln **En Ny Kristendom för en Ny Värld** borde kunna adressera den frågan.

.....

För dig som ännu inte hunnit lyssna till

Evy Junesweds undervisning från Temadagen i Alingsås, lördagen den 8 oktober, 2011!
Där tar hon upp om New Age och ger bl.a. en fantastisk bra förklaring på **"Emergent Church"**:

**"En modern Reformationsrörelse med ett nytt evangelium,
i en ny förpackning för moderna människor"**

Pass 5 och 6: Evy Juneswed

Rubrik: "Förföriska vindar över svensk kristenhet!"

Det råder stor förvirring i Sveriges kristenhet. Själva trosgrunden är i gungning.

Sanningens Ande smädas. Är detta tidstecken? Det är hög tid att varna: "Se till att ingen bedrar er!"

Finns att lyssna till här: http://www.bibelfokus.se/temadag_2011 - "Skrolla" ner lite på sidan!

För djupare förståelse av "Emergent Church" rekommenderas artiklar från Elvor & Janne:

<http://www.elvorochjanne.se/GRANSKNINGEMERGING/GRANSKNINGEMERGING.htm> -

EN PRÖVNING AV EMERGING CHURCH OCH DESS LÄROR

Samt artiklar från Lennart Jareteg:

http://bibelfokus.se/emerging_purpose - Emerging Church och Purpose driven Church

http://bibelfokus.se/den_spirande_kyrkan - Emerging Church – "Den Spirande kyrkan"

http://bibelfokus.se/kommentar_oakland - Hur kan du se att din kyrka intas av Emerging Church?

Det är väl ingen tvekan om att Shelby Spongs ovan hemsida tillhör gruppen "Emergent Church"...

Här kan man fördjupa sig i vad Spongs teologi går ut på:

<http://www.existentiell-tro.net/spong/index.html> - **Biskop John Shelby Spong**

John S. Spong är en i den engelskspråkiga världen mycket välkänd och hett omdebatterad anglikansk kyrkoledare och teolog. Han är född 1931 och var biskop i [Newark, New Jersey](#) (USA) från mars 1976 till början av år 2000 då han gick i pension. Sedan pensioneringen ägnar han en stor del av sin tid åt att resa runt i världen och hålla seminarier och föreläsningar om kristen tro utifrån det visionära och radikala perspektiv som alltmer blivit hans signum. **Biskop Spong besökte Sverige för första gången i mitten på juni 2004** och han gjorde ett nytt besök i månadsskiftet **augusti/september 2005**. Han gjorde ett nytt besök i Sverige i **november 2006**.

Den 17 - 19 april 2009 medverkar han i den Nordiska konferensen "Ny tid - Ny kristendom" i Stockholm som arrangeras av Sofia och Katarina församling.

Tanken med denna del av webbplatsen **Språk, tro och religion** är att lägga ut länkar och material som på olika sätt gäller **biskop Spongs livsgärning och vision av en levande och angelägen kristen kyrka**.

Marianne Blom: "**Det gamla finns inte mer**". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse.

Verbum har översatt John Shelby Spongs bok "A New Christianity for A New World". Den kom ut i slutet av augusti 2005 med titeln "En ny kristendom för en ny värld". [Se Verbum! Recension!](#)

Födelsen av en ny tro? Thomas Kazen

Spong talar om att som kristen träda utanför trons gränser. Det är beklagligt att gränserna kring Spong varit så snäva. Det är beklagligt att Spong accepterat dem. Kanske är jag för hård i min bedömning nu. Jag skulle inte vilja vara biskop i USA. Det räcker gott och väl att vara lärare på en teologisk högskola för att möta fördomar och missförstånd. Men jag är övertygad om att Spong skulle ha haft mycket mer att säga, även i vårt sammanhang, om han utgått från att den befintliga kyrkan är brokig och alltid kommer att vara det. Människors abstraktionsnivåer varierar och benägenheten att uppfatta språkets metaforik och tolka mytologiskt är olika. **En ny kristendom måste växa fram i denna brokiga kyrka om den inte ska bli en marginell elitistisk sammanslutning utan ha relevans för en ny värld**. För det krävs ömsesidig dialog och respekt.

<http://www.existentiell-tro.net/artik2/spong2005-b.htm> - **Biskop John Shelby Spongs teologi**.

Debatt och recensioner hösten 2005. (augusti - september 2005)

<http://www.existentiell-tro.net/spong/spongturne2005.htm> - **Program för biskop John Shelby Spongs besök i Sverige den 26 augusti - 9 september 2005**.

Intressant information via Ulf Ekman..... **Svenska kyrkan delaktiga i att promota John Shelby Spong!**

<http://ulfekman.nu/2008/12/01/spongs-teologi/> - **Spongs teologi**.

2008-12-01 (8:58)

Häromdagen fick jag en kort sammanfattning av John S. Spongs teologi i min hand (med viss reservation för att någon punkt kan ha missuppfattats). Han är ju bland annat **känd för boken "Why Christianity must change or die."** ("**Varför Kristendomen måste förändras eller dö**") Denne teologi är ultraliberal men inte speciellt unik. En del teologer jag talat med tycker att Spong är ute ur debatten i sitt hemland USA för länge sedan men **här i Sverige har han saluförts av Svenska kyrkan**, inte minst i Västerås stift. Här kommer några av punkterna:

1. Det traditionella sättet att tala om Gud är föråldrat och meningslöst.
2. Eftersom man inte kan tala om Gud i traditionella "teistiska" termer är det nonsens att förstå Jesus som Guds Son ("inkarnationen"). Kyrkans traditionella lära om Jesus (kristologin) är bankrutt.
3. Bibeln lära om Guds perfekta och fullbordade skapelse, som sedan förstördes genom ett syndafall, är i ljuset av darwinismen ren mytologi, därtill rent nonsens.
4. Jungfrufödelsen är biologiskt orimlig; därmed är det omöjligt att tala om Jesus som gudomlig.
5. Efter Newton är det omöjligt att tala om under som en realitet.
6. Kristi försoningsdöd på korset är en barbarisk idé som baseras på primitiva gudsföreställningar. Den måste förkastas.
7. Jesus har i och för sig "uppstått", men det handlar inte om en fysisk uppståndelse som ägt rum i den mänskliga historien.
8. Jesu himmelfärd förutsätter en syn på universums struktur som inte kan förenas med en post-kopernikansk rymdålder.



9. Det finns ingen uppenbarad, objektiv och evig etik.
10. Bön kan inte riktas till en gudomlig makt som handlar i den mänskliga historien.
11. Hoppet om det eviga livet måste för alltid skiljas från tanken på straff och förtjänst.

Detta ser ut som ett radikalt liberal-teologiskt program som har gått så långt att det inte längre har något gemensamt med den klassiska kristna tron alls. Då handlar det istället om en **annan religion (gnostisk)** som kidnappat de kristna teologiska termerna och fyllt dem med ett helt annat innehåll. Här kan vi verkligen tala om ett annat evangelium. Dessa idéer är var för sig inte vare sig nya eller speciellt unika. **Det är gammal förnekelse i ny tappning och sammanfört i ett ideologiskt program för att lätt kunna spridas. Att omfatta sådana idéer är inte förnyelse av den kristna tron utan snarare dess död.**

En konsekvens med Spongs teologi och besök i Sverige ser vi i nedan artikel där man ifrågasätter Jesu uppståndelse:

<http://www.jesus.se/faq/55-hur-vet-vi-att-jesus-verkligen-stod-upp-ifran-det-doeda.html> - **Hur vet vi att Jesus verkligen stod upp ifrån det döda?**

I "REFERENSER OCH FOTNOTER" ser vi hänvisning till Spong:

5. *John Shelby Spong argumenterar för att Petrus kände det så fruktansvärt med Jesu död att han föreställde sig honom som levande igen.* [John Shelby Spong, *Resurrection: Myth or Reality?* (San Francisco: Harper San Francisco, 1994), sid. 255.]

Och denne man har Svenska Kyrkan bjudit in att förmedlas/promotas i Sverige!?!

Här är annons från Svenska Kyrkan 2009: <http://inspire.accson.se/bilder/2781/50904.pdf> - Ny tid – ny kristendom?

Ny tid – ny kristendom? En nordisk konferens i Sofia församling Fredag 17 april - söndag 19 april 2009

Se bifogad PDF # 2 "Ny tid - ny kristendom - En nordisk konferens" ifall det skulle försvinna...

http://www.himmelochjord.nu/pdf/SvKy_Soderbilaga_2_09.pdf - **se bifogad PDF # 3** "Himmel och jord_Svenska Kyrkan_2_09"

Detta är också från 2009 och här ser man även (på sidan 2) en annons för besök av Jonas Gardell!!!

Jonas Gardell föreläser utifrån sin senaste bok »Om Jesus« i Sofia kyrka annandag påsk den 13 april kl 16. Det är fri entré. Kollekten som tas upp går oavkortat till Stiftelsen Jonas Gardells och Mark Levengoods barnfond.

Sidan 6 om "Ny tid – ny kristendom?":

Finns det något nytt sätt att vara kristen på, ett nytt sätt som bättre passar vår tid? Det är den utmanande frågan när Sofia församling bjuder in till en tredgarskonferens den 17–19/4 under rubriken »Ny tid – ny kristendom?« i Sofia kyrka. Bland inbjudna talare märks den kontroversielle anglikanske biskopen, John Shelby Spong, biskop Caroline Krook och ärkebiskop emeritus KG Hammar.

<http://www.brogren.nu/bloggmagasin.htm> - **John Shelby Spong**, biskop i episkopalkyrkan i USA, har fått en

uppmärksamhet i svensk press som kommer få teologer till del. Helsida i DN och halvsida i SvD. För visst är det sensationellt med **en biskop som inte tror på Gud**. Och som dessutom är **missionär för sin icke-tro. Som vill rädda kyrkan genom att befria den från dess budskap.**

Spong säger sig älska kyrkan. Han går i mässan varje söndag. Men han tror inte på en personlig Gud.

Spong är den konsekvente liberalteologen. Han inbjuder till att ställa de frågor jag skulle vilja ställa till alla liberalteologer, till alla som vill förändra kyrkans budskap för att rädda den:

"Varför skall man rädda kyrkan? Varför kan inte folk få leva som lyckliga hedningar? Varför inte lämna dem i fred? Ni tror väl ändå inte att de går evigt förtappade? Alla kommer väl till den himmel som ni (kanske) förnekar existensen av? Varför inte låta kyrkan dö i frid? Är ni rädda om era jobb?"

Spong menar att moderna människor inte kan tro på det traditionella sättet. Lyckligtvis är den analysen helt felaktig. De kyrkliga riktningar som har vind i seglen har också en konservativ och karismatisk framtoning.

Så är det i hela världen, även om Spong anser att dessa riktningar "kommer att försvinna på grund av sin irrelevans" (enl. DN). Medan det är de liberala samfundet, även de som inte går lika långt som Spong, som dräneras på medlemmar i snabb takt. Vi hade i somras besök av en amerikansk vän som i likhet med Spong studerat i Cambridge. Vi fick höra att Spong gärna besöker sitt gamla universitet. Men när han dyker upp i terummet flyr alla så snabbt de kan för att slippa lyssna till Spongs påstridiga uttjtelser. I denna kritiska och intellektuella miljö är han till åtlöje.

Eller som docent Ola Sigurdsson uttrycker saken: "Spong är en dålig teolog, hans samtidsanalys är bristfällig och hans anspråk löjliga."

Det förvånar således inte att biskop John Shelby Spong var inbjuden som talare vid det riksmöte som den officiella svenska kyrkan avhöll i Västerås i slutet av augusti. Där kunde han känna sig accepterad bland beundrande mötesdeltagare med sin svenske promotor biskop Claes-Bertil Ytterberg i spetsen.

Intervju i [DN](#) (länken trasig!)

Recension i [SvD](#) http://www.svd.se/kultur/litteratur/spongs-agenda-for-snav_31476.svd - Spongs agenda för snäv

Sam Wohlin: En biskop som tappat tron är inte hoppet för [kyrkan](#) (länken trasig!)

Jan Haglund: Får prästen predika det Spong [lär?](#) (länken trasig!)

Rune Imberg: Andliga vargar

Andliga vargar

Jesus varnade sina lärjungar för att de skulle drabbas av vargar som, för att lyckas i sin verksamhet, skulle ikläda sig "fårakläder" (Matt. 7:15). På liknande sätt varnade Paulus församlingsledarna i Efesus för att de skulle hemsökas av rovlystna vargar (Apg. 20:28-30).

Att vargar härjar i Svenska kyrkan – och i många andra samfund – har länge varit uppenbart. Det anmärkningsvärda och skrämmande är att de nu kastar sina tidigare fårakläder.

Till att börja med inkallar man en "ledarvarg" från USA, den pensionerade anglikanske biskopen John Shelby Spong. Han skall nu medverka i "Världens fest" i Västerås, **ett riksmöte som arrangeras av Svenska kyrkan.** Dessutom skall han besöka flera andra stift.

Spong, som är synnerligen kontroversiell till och med i sin egen mycket liberala hemkyrka, **förespråkar en ny reformation utifrån följande 12 punkter:**

1. Det traditionella sättet att tala om Gud är föråldrat och meningslöst.
2. Eftersom man inte kan tala om Gud i traditionella, "teistiska", termer är det nonsens att förstå Jesus som Guds Son ("inkarnationen"). Kyrkans traditionella lära om Jesus (kristologin) är bankrutt.
3. Bibelns lära om Guds perfekta och fullbordade skapelse, som sedan förstördes genom ett syndafall, är i ljuset av darwinismen ren mytologi, därtill rent nonsens.
4. Jungfrufödelsen är biologiskt orimlig; därmed är det omöjligt att tala om Jesus som gudomlig.
5. Efter Newton är det omöjligt att tala om undren som en realitet.
6. Kristi försoningsdöd på korset är en barbarisk idé som baseras på primitiva gudsföreställningar. Den måste därmed förkastas.
7. Jesus har i och för sig "uppstått", men det handlar inte om en fysisk uppståndelse som ägt rum i den mänskliga historien.
8. Jesu himmelfärd förutsätter en syn på universums struktur som inte kan förenas med en post-copernicansk rymdålder.
9. Det finns ingen uppenbarad, objektiv och evig etik.
10. Bön kan inte riktas till en gudomlig makt som handlar i den mänskliga historien.
11. Hoppet om det eviga livet måste för alltid skiljas från tanken på straff och förtjänst.
12. Alla människor utgör Guds avbild. Därmed får ingen bli förkastad eller diskriminerad på grund av ras, kön, sexuell läggning el. dyl.

Spong är formellt sett pensionerad biskop, men andligt sett är han en varg som nu inte ens försöker maskera sig i fårakläder. Hans "teologi" har på punkt efter punkt lämnat allt vad traditionell kristendom heter. Bibelns uppmaning till oss beträffande sådana personer är glasklar: Ha inte med dem att göra! Ta inte ens emot dem i era hus! (2 Joh. v. 10-11.)

Men Spong är inte den ende episkopala vargen. Det visar sig nu att vi har egna sådana i Svenska kyrkans ledning – även om de gärna klär ut sig i skrud och mitra (biskopsmössa).

Hur kan Claes-Bertil Ytterberg välja att upprepade gånger kalla Spong till Sverige? Och hur kan ärkebiskop K. G. Hammar acceptera att Spong blir en av riksmötets huvudtalare?

Redan för något år väckte Spongs teologi skarpa reaktioner, och debatterades t o m i kyrkomötet. De biskopar som ställer sig bakom Spongs Sverige-besök visar inte bara att de saknar andlig urskillningsförmåga. De blir lika mycket andliga vargar som han själv.

Hur vi skall se på sådana personer har Johannes, kärlekens apostel, förutsagt:

"Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen."

(1 Joh. 4:1-3)

Rune Imberg,

TACK RUNE IMBERG!

Angående ovan **biskop Claes-Bertil Ytterberg:**

http://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Bertil_Ytterberg - Claes-Bertil Ytterberg

<http://www.dn.se/nyheter/sverige/homosexuella-par-kan-vigas-i-kyrkan> - Homosexuella par kan vigas i kyrkan

Publicerad 2007-03-16 16:58

Svenska kyrkans ledning säger ja till att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan, på samma villkor som heterosexuella par. En het fråga, konstaterar biskop Claes-Bertil Ytterberg.

<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=1215147> - Biskop Ytterberg går i pension efter 20 år

Publicerat: onsdag 21 februari 2007

http://gospelofchrist-bibel.blogspot.com/2009_03_01_archive.html

... Det stundar biskopsväl i Stockholm stift. Stanley Sjöberg har uttryckt oro (SvD 8/2) över att det ekumeniska samarbetet försvåras eller upphör helt om en liberal teolog utses till biskop.

År 1925 kallade ärkebiskop **Nathan Söderblom** till det allra första ekumeniska mötet. Klockorna i Stockholms Storkyrka ringde in till den högtidliga gudstjänsten, då Fader vår lästes på 20 olika språk. **Sedan dess har en ekumenisk tradition hållits levande i**

Sverige.

Stanley Sjöbergs varningsord kom för sent och han ropade dessutom i öknen. Den teologiska inriktningen hos en biskop i Stockholms stift är något som borde ha diskuterats offentligt. **Nu är det för sent.** Den kandidat som lär ligga bäst till är kyrkoherden i Sofia församling, **Hans Ulfvebrand. Hans teologi är solklar.** Under ett veckoslut i april är han värd för konferensen **Ny tid – ny kristendom?** där **John Shelby Spong**, omdiskuterad före detta anglikansk biskop i New Jersey, är inbjuden. En av deltagarna är förre ärkebiskopen **K G Hammar** och vid högtidsgudstjänsten i Sofia kyrka predikar Caroline Krook. Spongs böcker har tryckts i miljonupplagor och i Sverige introducerades hans idéer av biskop Claes-Bertil Ytterberg redan i början av 2000-talet. **Spong har gjort en lysande karriär genom att avsätta Kristus, förneka inkarnationen och den traditionella judisk-kristna gudsbilden.** Gud är ingen snuttefilt som ingriper när vi ber om något. Böner är som när barn skriver brev till jultomten. Fader vår kan alltså skrotas. Skapelsen och syndafallet är postdarwinistiskt nonsens och **försoningen på korset en barbarisk idé.** Vidare framhåller Spong Freuds analyser av kyrkans symboler – att de är manifestationer av djupt liggande infantila neuroser. Denna modernistiska fundamentalism skapar självklart splittring och oro. **Att Spong ses som den nye reformatorn bland många präster i Svenska kyrkan är uppenbart. Om korset inte längre är kompassen måste konsekvenserna bli att trosbekännelsen skrivs om, att nattvardskärl och kors ställs ut på museum.** När påskens tomma kors, som för oss kristna vittnar om den uppståndne Kristus, blir till en löjlig symbol för stora delar av det svenska prästerskapet, då är ekumeniken död.
Gunnel Wahlström – frilansjournalist och ortodox kristen, Stockholm

Jag tror nog att detta räcker för att var och en som läser också ska bli "helt ifrån sig"!

Men längst ner finns fler länkar till artiklar på svenska och engelska för de som vill läsa mer...

Mycket mer skulle kunna skrivas och länkas, men jag går inte in i att djupare analysera denne Spong och hans "trosbekännelse". Jag tycker att ovan länkar har tydligt visat att **han är en villolärare och att han är med i Emergent Church...** och jag uppmanar var och en att inte ta del i något som härrör från Spong!

I vilket fall som helst, när jag 2005 läste ovan artikel från Världen Idag så blev jag, som sagt, djupt bedrövad. Jag var inte insatt i Emergent Church på den tiden... hade visserligen hört om en kyrka i Jacksonville, Florida (jag bodde på den tiden i Florida) som hade möten där man satt "som på ett café"... man satt vid olika bord och kunde fika under tiden... Men jag förknippade inte direkt John Shelby Spong med detta när jag läste artikeln om honom... **Det är riktigt ruskigt att tänka på att detta tillåtits och tillåts inom kristenheten!**

Inom mig – i min ande – vart jag så illa berörd av Spongs "trosbekännelse" att jag inspirerades till att skriva min egen trosbekännelse som jag skulle vilja dela med mig...jag skrev helt enkelt "**Karin Janssons Trosbekännelse**"... (se nedan)

Som "motvikt" till Spongs ovan "trosbekännelse" och Manifest, som finns på engelska i länk nedan, samt i dessa tider då Emergent Church breder ut sig – då det tillåts att ändra på Guds Ord och kompromissa med Sanningen – så känner jag att det är viktigt att var och en av oss vet VAD och VEM det är vi tror på!

Låt oss inte falla för "ett nytt evangelium" – det finns inget "nytt" – det blir "ett annat evangelium" som leder bort från vår Herre och Frälsare!

Det är ENDAST Kristi Evangelium som är Guds kraft till Frälsning!

"Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror..."*

**UN utelämnar: Kristi. Romarbrevet 1:16 (Reformationsbibeln 2:a Upplagan)*

För Sanningen,

Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna fungerade då detta skrevs)

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det är just den artikeln/texten jag länkat till som jag vill framhäva.

"Karin Janssons Trosbekännelse"

Jag tror på en Skapande, Allvetande och Allsmäktig Gud
Som skapat himmel och jord, djur, växter, ja, t.o.m. ljud
Att det tog 6 dagar (och den 7:e dagen vilade Han), precis som det står skrivet
Ord sagda ur Guds mun och från ingenting har det "blivet"
Jag tror att människan skapades till Guds avbild
För en intim relation, men synden gjorde att hon från Gud blev avskild
Att de har skapats med avsikt som man och kvinna
Att de skall vigas och bli ett inför Gud för att påminna
Om att de tillsammans visar på Kristi Kärlek till Sin församling
Och bidrar till mångas frälsning, räddar dem från att vara Guds främling
Jag tror inte det är välsignat med två av samma kön
Det är bara ännu en sida av syndens "lön"
Jag tror också på Bibeln; att Den är Guds Ord
Att Den är vår vägledning medan vi vandrar på denna jord
Att Den är utandad av Gud, korrekt nedskriven av Gudsfruktiga människor
Att Den inte skall ifrågasättas, utan att man helt på Den tror
Det behövs inte till allt med förnuft förklaras
För Gud är allting möjligt - Han behöver inte försvaras
Jag tror också på att Jesus Kristus är Guds Ende Son
Att Han föddes av Jungfru Maria - jag sänker ej den nivån
Att Han som Gud kom ner i människogestalt
Var Helig, Syndfri, Älskade & Helade = gjorde vad Fadern befallt
Att Han blev till synd och för att Frälsa tog Han straffet på sig
På Golgata Kors i den värsta förnedring, ångest & smärta - dock Han tänkte på mig!
Jag tror att Han led, dog och begravdes
Och uppstod från de döda precis som det sades
Att Han lever idag och vill inget hellre än
Få komma in i våra hjärtan och för alltid vara Herre och Frälsaren
Att det sker när man tror och bekänner Jesu Kristi Namn och det Han gjort
Att Hans Blod är nog och har, än idag, kraft att rena från all synd och lort
Att Han bor i oss genom Den Helige Ande som är vår hjälpare
Även vår tröst, glädje, frid och vår styrka att stå emot satan som är en stjälpåre
Att vi förblir i Kristus genom Bön, Bibelläsning och i de Kristnas gemenskap
Och vandrar i kärlek och ödmjukhet i ett äkta och rent broderskap
Jag tror helt övertygat att vi inte kan lära känna Gud utanför Bibeln
Att det Han talar idag alltid stämmer överens med Ordet behåller profilen
Jag tror på en Evighet endast av Gud skapat
Bort med evolution och annat av satan efterapat
Jag tror på människans fria vilja att sin egen väg välja
Välja att tro på Jesus och ta emot Frälsningen eller sin själ till satan sälja
Jag tror på en Underbar Himmel med Änglar som sin Skapare prisar
Jag tror också på ett helvete för de som rebelliskt vägrar söka Gud den Väg Han Visar
Jag tror, tyvärr, att Kristi Församling har missat mycket och förlorat kraft
p.g.a. att vi gett efter för Ordets Betydelse, så som den en gång haft
och för att vi glömt bort den riktiga drivkraften förstås:
att vi älskar för att Gud först har älskat oss!

Detta är min trosbekännelse och det ska så förbli
För det är ändå så att Sanningen gör mig Fri!!!

Svenska länkar:

(engelska länkar längst ner)

<http://efsidag.blogspot.com/2009/04/livsfarlig-oppnhet-hos-efs-prast-i.html> - Livsfarlig låtgå-attityd hos EFS-präst i samlarbetskyrka onsdagen den 1:e april 2009

Och när nu såväl John Shelby Spong som Jonas Gardell upprepade gånger bjuds in till församlingar i Svenska kyrkan, inte till debatt med typ Stefan Gustavsson utan som undervisande teologer, så finns det all anledning att påminna om att kristendomen faktiskt har ett identifierbart läroinnehåll. Vad som helst är inte kristet, även om både Spong och Gardell på många sätt är sympatiska och har tänkvärda synpunkter på en del saker. Vi ska inte förvänta oss att villoläran måste verka otrevlig och frånstötande.

Att som du Krister nämna John Shelby Spong som medarbetare till Tomas Sjödin, Peter Halldorf och Harry Månsus (när det gäller att "riva murarna") gör mej närmast illamående. **De murar Spong försöker riva är skyddsmurar som måste få stå kvar.** (Eller byggas upp igen, se Nehemja bok). Gå gärna in på [John Shelby Spongs hemsida](#) eller låna (ej köp!) hans bok "En ny kristendom för en ny värld" (Verbum!) och begrundar [Rune Imbergs kommentar](#). Vad gäller Gardell läs [Stefan Swärds analys av hans bok om Jesus](#).

Det som inte är kristendom ska inte kallas kristendom; det handlar inte om intolerans utan om saklighet och anständighet.

AMEN!

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_63.html - **DET NYA SAMFUNDSBYGGET** Uppdaterat den 23 november

Idag "snickaras" det på ett nytt samfund i Sverige, bestående av nuvarande Baptistförbundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Min förhoppning är att bibeltroende inom dessa tre samfund ska vakna upp över att det samfundsbygg som det nu snickras på kommer bli ett mycket, mycket liberalteologiskt sådant. Det finns hur många "skrifter på väggen" som helst som visar att så kommer bli. Man talar vackra och stora ord om att det ska bli en "modern och kulturellt relevant kyrka", men vad det i praktiken handlar om är **en politiskt korrekt kyrka**. Och vill man vara en politiskt korrekt kyrka då blir det också "som ett brev på posten" att man nu inrättar sig i vad samhället i övrigt säger om homovigslar. Men denna "tidsanpassning" av politisk korrekthet (läs avfällighet från den sunda tron och läran) kommer vi få se i många fler frågor. **Många av de som idag snickrar på det nya samfundsbygget har män som biskop John Shelby Spong och "teologen" Jonas Gardell som inspiratörer.** Gång på gång ser jag exempel på hur man lånat direkta citat, tankar och idéer från vad dessa båda säger i sina skrifter. **Och dessa båda kan på inget sätt sägas stå för biblisk/evangelisk tro, bekännelse och lära. Tvärtom så förnekar de praktiskt taget ALLT som är centralt och grundläggande i vår tro på Jesus och hans försoningsverk. Det är dags att bibeltroende inom dessa tre samfund VAKNAR UPP över vad som är på gång.**

Berndt Isaksson

AMEN!

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_151.html - **Biskop Spongs hatkampanj mot bibeltroende**

Bara de senaste månaderna har jag märkt hur de som nu driver en agenda för att kyrkorna ska bejaka homovigslar och allmänt välsigna den homosexuella livsstilen, har höjt tonläget och spåkbuket har blivit mycket mera militant. Orsaken till detta förråade tonläge stavas "biskop John Shelby Spong". En man som har ett stort inflytande även bland svenska liberalteologer och "vanliga" pastorer och präster. Han har vid ett par tillfällen besökt Sverige, och hans skrifter och alster på Internet är mycket spridda.

När jag läser vad han skriver om den homosexuella livsstilen, så märker jag att det är denne biskop Spongs ord och formuleringar som liberalteologer i Sverige nu allt mera använder sig av i debatten kring homovigslar och homosexualitet.

Biskop Spong skrev för en tid sedan ett manifest/upprop där han går till mycket hårt angrepp på bibeltroende – och då bland annat för att de håller fast vid Bibelns tydliga ord om att utlevd homosexualitet är en mycket allvarlig synd. Fullständigt respektlöst och hädiskt förkastar han Bibelns ord som hopplöst förlegat och att vi i vår moderna tid inte ska ta någon som helst notis om vad Bibeln säger i fråga om homosexualitet.

Spong kallar sitt upprop: **A Manifesto! The Time Has Come!**

Det militanta uppropet till angrepp på Bibeln och de bibeltroende kan läsas här, för den som möjligen är intresserad av vad denne villolärare står för:

<http://walkingwithintegrity.blogspot.com/2009> (länken trasig!)
<10/manifesto-from-our-friend-bishop-john.html> (länken trasig!)

Berndt Isaksson

http://elvorochjanne.se/new_age-mystik/Klyftan_i_%20mystik_och_teologi.pdf - **John Shelby Spong** (liberal protestant):

En ny kristendom för en ny värld. Verbum, 2005 (**Inledning av Claes Bertil Ytterberg**)

Vi kan en gång för alla lägga det döende teistiska mönstret åt sidan utan att för den skull behöva överge den **erfarenhet** som skapade teismen. Det är denna enkla distinktion som ger oss hopp om reformation och nytt liv (151).

Den Gud jag tillber är möjlig att nå också via många andra vägar. (s 152)

<http://akebonnier.blogspot.com/2009/05/vem-det-blir-ma-guds-vilja-ske.html>

Andreas H sa...

Det må ju vara att man av läroskäl ("en ordningsfråga med teologisk grund") inte vill acceptera Dag Sandahl personer med liknande åsikter som präster i Svenska kyrkan (men 1958 låtsades man att det skulle kunna gå).

Men om man nu är så medveten i vissa förhållandevis perifera frågor, **hur kommer det sej att en person som accepterar och bjuder in John Shelby Spong som förkunnare i sin församling - nu syftar jag på Hans Ulfvebrand - alls kan bli påtänkt som biskop i Svenska kyrkan? Spong tror ju inte ens på första trosartikeln (han är i praktiken a-teist eller pan-teist);** och långt mindre på de övriga. Arius och t.o.m. Muhammed är under av ortodoxi jämfört med honom. Se <http://www.kyrkaochfolk.se/gamlaheimsidan/artikel.php?id=75>

Ulfvebrand själv hyllas också av Spong som en viktig företrädare för denna "nya kristendom" som växer fram i bl.a. Skandinavien; mer om den kan läsas på <http://www.johnshelbyspong.com>). Men Ulfvebrand obehörigförklarade sej själv som biskop genom att bjuda in Spong till kyrkodagarna i Sofia för en månad sen, se 2 Joh. 9-11.

Att dissa Dag Sandahl som präst men acceptera Ulfvebrand som biskopskandidat och Spong som biskop måste ju vara ett makabert skämt. Precis som Bonniers m.fl. budskap att en ung människa lika gärna kan gifta sej med en av samma kön som med en av motsatt (även om den alls inte är "oskicklig till äktenskap" (Matt 19 KB 1917) i traditionell mening; vilket tydligen inte ens Gene Robinson är).

Snacka om att kompromettera ämbetsreformen 1958, och, inför t.ex. våra afrikanska trossyskon, min och många andras kamp för ökad förståelse för entydigt homosexuellas speciella situation!!! HUR ska vi nu längre kunna tala om människor som inte har något val, om pastoral undantag o.s.v., och hur ska vi kunna fortsätta dissa t.ex. polygami när vi nu bejalar något som ligger ännu längre från både Skrift och tradition? Och hur ska vi övertyga Dag Sandahl om att han har fel, när han ser att kvinnoprästreformen uppenbart lett till ren queer-teologi?

Men hellre Brunne än Ulfvebrand! Brunne har åtminstone visat civilkurage när hon vågat sätta sej upp emot brudpars önskemål att få bruden "överlämnad" till brudgummen av sin fader. Högkyrklighetens och Dag Sandahls obestridliga svaghet är att de alltför lätt accepterat vissa män som biskopar - bara för att de (trots allt) är män...

[27 MAJ 2009 03:55](#)

<http://www.tidenstecken.se/svk2.htm>

Hans Ulfvebrand är en stor beundrare av John Shelby Spong och har senaste helgen stått värd för en konferens med honom i Stockholm. Spong tror inte på jungfrufödseln, inte att Döda havet delades av Mose hand, inte på Jesu brödunder och inte att Jesus uppstod kroppsligen. Gud menar han finns inombords. Religionen, och bilden av en övernaturlig Gud som kan göra mirakel, är skapade utav människor och har blivit ett substitut för just Gud. [Dagen 090421.](#)

<http://katolsktfonster.se/forum/forums/p/7919/14738.aspx>

De ledande personerna i Stockholms stift är inte teologiskt utbildade. Både biskopen och domprosten har visat ett märkligt intresse för konstställningar som hädar Jesus. Så vill de göra reklam för sin syn på ubikvitetsläran. Att jag vänder mig mot detta "konstintresse" beror inte på att jag skulle vara så svag i tron, så att jag inte tål att se sådana bilder. Utan därför att detta "konstintresse" är ett symptom på något, nämligen förnekandet av **den syn på nattvarden, som den efterreformatioriska Svenska kyrkan har ärvt från medeltidskyrkan och som praktiserats av både Katolska kyrkan och av ortodoxa kyrkor. Till detta kommer att haxmässor, queermässor, osv, har förekommit i Stockholms stift, och att präster - av sin biskop - har tvingats gå på sådana avgudamässor.** Att John Shelby Spongs heresier har spridits i Storkyrkan i Stockholm osv. Att Institutet för konsttextuell teologi har en särskilt hög andel av prästerna i Stockholms stift som medlemmar. Etcetera.

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsfr%C3%A5gan_i_Svenska_kyrkan - **Ämbetsfrågan och olika former av teologi**

Ämbetsfrågan har givit upphov till ett stort antal missuppfattningar och obefogade sammankopplingar. Dess uppkomst under 1900-talet sammanföll med en våg av så kallad **liberalteologi**, en form av teologi som ifrågasätter traditionens värde. Liberalteologin har under flera årtionden dominerat Svenska kyrkan. För **högkyrkliga** och **gammalkyrkliga** grupper, som inte har accepterat den starka liberalteologiska strömningen och prästvigningen av kvinnor (som de menar är i strid med **Bibeln** och Svenska kyrkans bekännelseskrifter), har **liberalteologin diskvalificerats av företrädare som John Shelby Spong** och **KG Hammar** med flera. Dessa har ansetts ifrågasätta uppståndelsen och jungfrufödelsen. Det har därför skett en uppsplätning mellan liberala, som förmodas ifrågasätta den kristna trons fundament samt förespråkar kvinnliga präster, och konservativa, som håller på klassisk teologi och är emot kvinnliga präster. Denna förenklade uppfattning, som media ofta förmedlar, förbiser helt att ett betydande antal kvinnliga präster i Svenska kyrkan är högkyrkliga.

Engelska länkar om John Shelby Spong:

<http://secure.agoramedia.com/spong/34674.asp> - October 15, 2009 - **A Manifesto! The Time Has Come!**

..... This is my manifesto and my creed. I proclaim it today. I invite others to join me in this public declaration. I believe that such a public outpouring will help cleanse both the church and this nation of its own distorting past. It will restore integrity and honor to both church and state. It will signal that a new day has dawned and we are ready not just to embrace it, but also to rejoice in it and to celebrate it.

– John Shelby Spong

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Shelby_Spong - **John Shelby "Jack" Spong** (born June 16, 1931) is a retired American [bishop](#) of the Episcopal Church. He was formerly the [Bishop of Newark](#) (based in [Newark, New Jersey](#)). He is a [liberal Christian theologian](#), religion commentator and author. He calls for a fundamental rethinking of Christian belief away from [theism](#) and from traditional doctrines.^[1]

YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=9XL8LvaJ9Rc> - Beyond Theism

An excerpt from Bishop John Shelby Spong's lecture "Jesus for the Non-Religious." **WARNING – LYSSNA MED OMDÖME!**

<http://www.letusreason.org/poptea3.htm> - The Bishop who was not

Bishop Spong's writings and teachings are on the authority of the Bible, God, History, the Virgin Birth, the resurrection of Jesus, culture, sexuality, and sin. **However he is not writing an apologetic for the faith, he is criticizing it, ALL of it.** His position is more than just challenging the Scripture, it is anti-biblical and antichrist. He has written several books that state that Jesus was not born of a virgin and another that denies that Jesus was actually raised from the dead, just about anything in scripture has become his target. He has campaigned for same sex marriages and the ordination of practicing homosexuals. He has lobbied for abortion rights on the premise of freedom from abortion restrictions, which are oppressive to women.

Spong is calling for a new reformation. Which he claims will be far more reaching than the Reformation of the 16th century. This in no way should be confused with the one by Martin Luther, since **he wants to undo everything Luther tried to reform, and more.** "It will not be concerned about authority, ecclesiastical polity, valid ordinations and valid sacraments. It will be rather a Reformation that will examine the very nature of the Christian faith itself."

"Reformation must also be willing to bear the attack of the threatened religious establishment"... Christianity is doomed for the anti-intellectual voices of the religious right today will never revive the Christian faith for that growing majority of those who have given up on organized religion. The choice before the Church is so clear to me. It is either a radical Reformation or a slow but inevitable death." (Renewing the call for Reformation)

But it is Spong who is actually promoting death because his reformation takes people away from the Scriptures as infallible, inerrant and life giving. "I will post my theses on the Internet and send copies with invitations to debate them to the recognized Christian leaders of the world. My theses are far smaller in number than were those of Martin Luther, but they are far more threatening theologically." Many have been outspoken against his restructuring. Spong's response to his detractors and fundamentalist foes is "Certainly Martin Luther's life was at risk when he nailed his 95 Theses to the door of the church in Wittenberg in 1517. Every religious reformer before and since has confronted the same hysterical fear." Spong puts himself in the same class as Luther, when in fact he does not hold a candle to him.

Its not that Spong does not understand the Scriptures in light of the traditional Christian view, he just disbelieves it.

The bible says the fear of the lord (a healthy respect for ones creator) is the beginning of wisdom. **Spong needs to start at the beginning for he certainly has no biblical wisdom, only earthly.** For Christ will come again "to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him." (Jude 1:15) **Mr. Spong may do well to reconsider his position while there is still time to do so.**

<http://www.lighthouse trailsresearch.com/theshack.htm> - The Shack - and its New Age leaven

..... In a Lighthouse Trails report on The Shack, it was brought out that co-author of The Shack, Wayne Jacobsen 3 resonates with the **leaders in the emerging church**, which may well have influenced the final draft of The Shack. The book refers to God as "the ground of all being" that "dwells in, around, and through all things--ultimately emerging as the real" (p. 112)--this is the ripe fruit of contemplative/emerging spirituality. **One can find this language and definition of God in the writings of John Shelby Spong and Marcus Borg, and the concept overflows within the emerging camp.** Let there be no mistake, this description of God does not mean that God upholds everything; it means that God is the essence of all that exists (in other words, He dwells in all humans and all creation).

<http://www.crossroad.to/Quotes/spirituality/lighthouse trails/08/10-graham-shack.htm> - **Billy and Franklin Graham Join Emerging Church Leaders and The Shack Author at Catalyst Conference**

Billy Graham, and his son Franklin, will be speaking at the upcoming [Catalyst Conference](#) on October 8-9. Possibly, the father/son Grahams are not aware of the teachings and the spirituality that the Catalyst Conference represents. Unfortunately, Catalyst will gain respect and audience by many trusting and unaware admirers of the Grahams for including them on their list of speakers.

One of this year's speakers is Mark Batterson, lead pastor of National Community Church in Washington DC. Batterson joined emerging leader Erwin McManus at McManus' 2008 Awaken event, and he points readers on his website to Eckhart Tolle, a New Age guru who is currently being heralded by Oprah Winfrey. Batterson says that Tolle's book, *Practicing the Power of Now*, is "instrumental in the way I think about life." His public [recommended reading list](#) also includes several other New Agers and mystics: Jack Canfield, New Age mystic Daniel Goleman (*The Meditative Mind*), mantra-meditation promoter Gary Thomas (*Sacred Marriage, Sacred Pathways*), Leonard Sweet, Tony Jones, Brian McLaren, and several others who fall in the **New Age and/or emerging/contemplative camp**.

Another speaker at this year's Catalyst is *The Shack* author William Paul Young. As Lighthouse Trails has indicated in [several articles](#), *The Shack* has New Age implications that should concern discerning believers. **Billy and Franklin's participation at Catalyst will no doubt result in thousands of people seeing that as a thumbs up for *The Shack***. Our most recent article on *The Shack*, "[Update on The Shack: New Age Similarities, Popularity Continues, and Calvary Chapel Gives Official Statement](#)," addresses where **the book refers to God as "the ground of all being" that "dwells in, around, and through all things--ultimately emerging as the real" (p. 112); this is the ripe fruit of contemplative/emerging spirituality. One can find this language and definition of God in the writings of John Shelby Spong and Marcus Borg, and the concept overflows within the emerging camp. This description of God does not mean that God upholds everything; it means that God is the essence of all that exists (in other words, He dwells in all humans and all creation - read [A Time of Departing](#) for more info).**

<http://www.beliefnet.com/Video/Preachers-and-Teachers/Bios/Bishop-John-Shelby-Spong-Preacher-and-Teacher-Bio-Page.aspx> - **Bishop John Shelby Spong - Best-selling Christian author**



[Jesus for the Non-Religious](#)

By John Shelby Spong



[Rescuing the Bible from Fundamentalism](#)

By John Shelby Spong



[A New Christianity for a New World](#)

By John Shelby Spong



[Why Christianity Must Change or Die](#)

By John Shelby Spong



[The Sins of Scripture](#)

By John Shelby Spong

LÄS INTE DESSA BÖCKER!!!

<http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=1213> - **The Emerging Church: A New Form for a New Era by John Shelby Spong**

In the decades of the '50s, '60s and '70s we have seen **a new shape and form of the church emerging** relevant to the emerging attitude of the society.

We are living at the time of the birth of a new Christian consensus which someday can be studied alongside the church of the catacombs, or the age of the great cathedrals, or the time of the church as the center of religious life. **That emerging church, I believe, will combine elements of these three decades** -- the emphasis of the '50s on commitment to training and to significant Christian education; the emphasis of the '60s on the claim that God is involved with all of life and the willingness of Christians to be involved in the pain of the world at the price of jeopardizing their institutional vested interests; and the emphasis of the '70s on a renewed search for a significant sense of the holy. Each of the emphases will inform, challenge and correct the abuses and excesses of the other; a new shape for the church will be born in human history. It will be as different from the traditional church of our experience as the great cathedrals were from the church in the catacombs. But nonetheless it will be related to its historic predecessors, calling in the accents of the 20th century for Christians to worship with their minds, their strength and their hearts. And Christians will recognize that continuity when they call **the new shape and form of the body of Christ living in the 21st century a church.**

<http://apprising.org/2010/02/12/doug-pagitt-and-john-shelby-spong/> - DOUG PAGITT AND JOHN SHELBY SPONG **RADIO INTERVJU!**

..... With this backdrop I now bring to your attention a very telling interview with John Shelby Spong conducted by EC leader Doug Pagitt December 20 on his Doug Pagitt Radio program. Interestingly enough Spong, who's billed as a Champion of progressive Christianity, has an upcoming appearance in something called The Sacred Awakening Series from the The Shift Network, which is dedicated "to our Evolution."

..... However, I think the actual question **we need to be asking men like Doug Pagitt and John Shelby Spong is: Can you be a Christian when you don't even believe what Christians believe?**

<http://apprising.org/2010/01/29/tony-jones-the-emerging-church-and-progressive-christianity/> - TONY JONES, THE EMERGING CHURCH AND PROGRESSIVE CHRISTIANITY

..... In closing this for now, consider the following by [The Center for Progressive Christianity](#), where the heretical John Shelby Spong and [Living Spiritual Teacher Dr. Marcus Borg](#) are [Honorary Advisors](#). This is from [About Us—The 8 Points](#):

Point 2: Pluralism By calling ourselves progressive, we mean we are Christians who... Recognize the faithfulness of other people who have **other names for the way** to God's realm, and acknowledge that **their ways are true** for them, as **our ways are true** for us. ([Online source](#), bold mine)

Since ala the original liberalism this neo-liberalism is in direct contradiction to e.g. John 8:24 and John 14:6 I'll say it again: **Progressive Christianity is neither progressive nor Christian.**

<http://evolutionarychristianity.com/blog/speaker-bios/> - **John Shelby Spong** - "Celebrating Post-Theistic Christian Faith"

John Shelby Spong, whose books have sold more than a million copies, was bishop of the Episcopal Diocese of Newark for 24 years before his retirement in 2001. His admirers acclaim him as a teaching bishop who makes contemporary theology accessible to the ordinary layperson — he's considered the champion of an inclusive faith by many, both inside and outside the Christian church. In one of his recent books, *The Sins of Scripture: Exposing the Bible's Texts of Hate to Discover the God of Love* (San Francisco: HarperOne, 2005), this visionary thinker seeks to introduce readers to a proper way to engage the holy book of the Judeo-Christian tradition.

A committed Christian who has spent a lifetime studying the Bible and whose life has been deeply shaped by it, Bishop Spong says he was not interested in Bible bashing. "I come to this interpretive task not as an enemy of Christianity," he says. "I am not even a disillusioned former Christian, as some of my scholar-friends identify themselves. I am a believer who knows and loves the Bible deeply. But I also recognize that parts of it have been used to undergird prejudices and to mask violence."

A visiting lecturer at Harvard and at universities and churches worldwide, Bishop Spong delivers more than 200 public lectures each year to standing-room-only crowds. **His bestselling books include *Rescuing the Bible from Fundamentalism; A New Christianity for a New World; Why Christianity Must Change or Die; and Here I Stand.***

Bishop Spong's extensive media appearances include a profile segment on 60 Minutes, as well as appearances on Good Morning America, Fox News Live, Politically Incorrect, Larry King Live, The O'Reilly Factor, William F. Buckley's Firing Line, and Extra. Bishop Spong and his wife, Christine Mary Spong, have five children and six grandchildren. They live in New Jersey.



<http://www.barnesandnoble.com/w/why-christianity-must-change-or-die-john-shelby-spong/1100565947> - **Why Christianity Must Change or Die: A Bishop Speaks to Believers in Exile** - by John Shelby Spong

FLER BÖCKER AV SPONG: <http://www.barnesandnoble.com/c/john-shelby-spong> - Bokhandeln Barnes & Noble

LÄS DEM INTE!!!

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det är just den artikel/texten jag länkat till som jag vill framhäva.