

Utdrag ur "En annan Jesus?" / "Another Jesus?" av Roger Oakland

Jag har med avsikt valt att stava vissa ord med stor bokstav, eftersom författaren har gjort så.
Ha fördragsamhet med min SvEngelska!

Sidan 27

I en annan del av häftet som heter "Varför Förvaras Eukaristin Tabernaklet?" står det:

Den verkliga närvaron består efter firandet av Eukaristin. Det är därför det finns ett tabernakel i kyrkorna. När nattvarden har delats ut, resterande hostior (oblat) placeras i tabernaklet för att ge Viaticum för dem som vänder sig till kyrkan i sista timme och även för att ge en samlingspunkt för bön och tillbedjan av Kristus och hans verkliga närvaro.¹¹

KJ: Hostia - <http://sv.wikipedia.org/wiki/Hostia>

Nu, för första gången, blev jag medveten om att den Katolska Kyrkan lär att "Kristi verkliga närvaro" faktiskt ryms och vistas i ett tabernakel i varje Katolsk kyrka. Tabernakelkammaren innehåller Eukaristin och är placerad på insidan på altaret av varje Katolsk kyrka. Enligt Webster's Dictionary (Lexikon), är Eukaristins tabernakel "ett förvaringskärl för det helgade inslaget av Eukaristin, särskilt: en utsmyckad låst låda som används för att spara Nattvardshostian (Brödet) (Communion Hosts)". Över hela världen uppmuntras Katoliker att besöka, be till, dyrka, tillbedja och beundra "Kristus" som är förvarad inuti dessa tabernakler. Ett ytterligare påstående gjorde detta ännu tydligare:

Tron att Jesus verkligen är närvarande i sakramentet ledde troende att tillbe Kristus boende som vistas hos oss permanent i sakramentet. Varhelst sakramentet är, där är Kristus som är vår Herre och vår Gud, därför skall han ständigt dyrkas i detta mysterium. Sådan tillbedjan uttrycks på många sätt: knäböjning, i tillbedjan av Eukaristin och i de många former av Eukaristisk fromhet som tron har närt.¹²

Sidan 34

Enligt Katolska dokument, så har Katolska präster makten att manifesteras Jesu närvaro på ett altare. Vid tidpunkten för Helgandet, inträffar den förmodade mirakulösa process som kallas transubstantiation/förvandling. Som Joan Carroll Cruz hävdar i sin bok *Eukaristiska Mirakler*:

Oblatet av osyrat bröd som blir Kristi Kropp och Blod vid ögonblicket av Helgandet under Mässan. (En stor Hostia (Oblat) för prästen och många små Hostior (Oblat) för församlingen är helgade under Mässan). Ordet härstammar från latinets *hostia* eller "offer" ("victim"), eftersom Jesus Kristus offerar Sig själv till Gud Fadern i det Heliga Mäsoffret som offer och försoningsoffer för våra synder. (Följaktligen så är varje mässa förnyelsen av det enda Offerer på Golgata).⁷

Som stöd för denna uppfattning hävdar Katoliker att Jesus undervisade om transubstantiation/förvandling vid den Sista Måltiden. Vidare tror man också att det var vid denna tid som Jesus smorde Sina lärjungar med denna makt att förvandla bröd och vin till den faktiska närvaron av Kristus. Den Katolska Kyrkan lär i sin tur att denna makt senare överfördes genom århundradena till ett särskilt utvalt prästerskap av apostolisk succession och prästvigning.

Sidan 35

I en artikel med rubriken "The Paternal Order of Priest", ("Den faderliga befallningen av Präster") påminner han entusiastiskt Katolska präster om den makt de har utrustats med. Han (**Scott Hahn**) skriver:

Som präster i det Nya Förbundet är du formad till Kristus på ett unikt och kraftfullt sätt. Kristen tradition talar om ordination/prästvigning på det mest häpnadsväckande sätt. Det är vardagligt i Katolska tal att säga att prästen är alter Kristus, en annan Kristus. Katekesen berättar vidare att prästerna agerar "i Kristi person" och likt Kristus, är han en "levande avbild av Gud Fadern." Genom

de ordinerade prästerna, är närvaron av Jesus Kristus "gjord synlig i församlingen/gemenskapen av troende."¹⁰

Sida 37-38

Katolska källor uppger att Eukaristins sakrament är det allra viktigaste sakramentet.

Eller enligt den *Katolska Katekesen* läser vi:

Eukaristin är "källan och höjdpunkten det kristna livet." De andra sakramenten, och sannerligen alla apostladömet prästerliga verksamheter och gärningar är förbundna med Eukaristin och orienterar sig mot det. För den välsignade Eukaristin innefattar i Kyrkans hela andliga goda, nämligen Kristus själv, vår Pasch (**Passover/Judisk Påsk**).¹⁴

Dessutom, för att göra det helt klart att Eukaristin står i centrum och är kärnan i vad det innebär att vara en Katolsk, noterar Katekesen vidare:

Kort sagt, Eukaristin är summan och sammanfattning av vår tro: "Vårt sätt att tänka är anpassad till Eukaristin, och Eukaristin i sin tur bekräftar vårt sätt att tänka."

Enligt Katolsk lära, representerar Eukaristin Kristus som ett offer för synd och att Kristus offras dagligen för våra synder under "Mäsoffret". Den Katolska Katekesen påstår:

Kristi offer och Eukaristins offer är *ett enda offer*: "Offret är en och densamma: den samme offerar sig nu genom prästernas tjänst, som då offrade sig själv på korset; bara sättet att offra sig är annorlunda." Och eftersom genom detta gudomliga offer som firas under Mässan, blir den samme Kristus, som en gång offrade sig själv på ett blodigt sätt på korsets altare, nu innefattad och offras på ett oblodigt sätt.¹⁶

Det borde då vara uppenbart att den Eukaristiska Jesus som är närvarande på varje Katolsk altare är av största vikt för Katolicismen och den Katolska tron. Sannerligen den Eukaristiska Jesus är Katolicismens Jesus. Men är då den Eukaristiska Jesus Bibelns Jesus?

Sidan 50

Nattvard är därför en minnesstund, inte ett offerande på nytt av Jesus. Vid den Sista Måltiden instiftade inte Jesus prästerskapet. På intet sätt ordinerade Han transubstantiation/förvandling. Och han tolererade definitivt inte ett pågående offersystemet. Nej, den goda nyheten är att:

Ty Kristus har inte gått in i den helgedom som är gjord med händer... Det är inte heller så att han måste offra sig själv många gånger, så som översteprästen varje år... så skall Kristus, som en enda gång har offerats för att ta bort mångas synder,... Ty med ett enda offer har han för alltid fullkomnat dem som blir helgade... där är det inte längre något offer för synd. (Hebreerbrevet 9: 24, 25, 28, 10: 14, 18) **Reformationsbibeln**

Sidan 53

Ty Kristus har inte gått in i den helgedom som är gjord med händer... utan han har gått in i själva himlen, för att träda fram inför Guds ansikte för oss. (Hebréerna 9:24) **Reformationsbibeln**

Det Eukaristiska tabernaklet är en "helig plats" gjord av människors händer! Ändock, Bibeln fastslår att Kristus inte är där, utan i himlen. Dessutom, det grekiska ordet för tempel är *Naos*, vilket kan översättas som *shrine* (=helgedom/relikskrin) eller en plats eller tillbedjan. Gud säger att Han inte bor där, ändock insisterar den Katolska Kyrkan på att Jesus är närvarande i alla Eukaristiska tabernakel i världen. Nattvardshostian (oblaten) är gjord med människors händer, men Bibeln fastslår att Gud INTE dyrkas med människors händer (Apg 17:25).

Sidan 58

Jesus steg upp kroppsligen, och Han kommer att återvända i Sin förhärlogade kropp - inte i form av ett oblat. Dessutom tillskriver Bibeln aldrig mer än en plats för Hans fysiska kropp vid en viss tidpunkt – det ska inte vi heller göra. Transubstantiation/förvandling är därför obiblisk.

Sidan 59

Den Eukaristiska Jesus är en falsk Kristus som många falska profeter hävdar är i de inre rummen av tusentals Katolska kyrkor. Dessutom, som vi skall dokumentera, åtföljs många lögnaktiga tecken och under Eukaristisk uppvisning och tillbedjan. Inte alls överraskande, Bibeln avslöjar att dessa påtagliga Eukaristiska mirakler har ett demoniskt ursprung.

Sidan 61

Om Katoliker har fel i sin tro på och tillbedjan av Eukaristin, då är de skyldiga till avgudadyrkan. Därför bryter de direkt det första och andra budordet (Exodus 20:3-5).

Det är viktigt att vi tror på och riktar alla tillbedjan mot den sanne Jesus i Bibeln. Jesus varnade för att det skulle finnas många falska kristus (messias) gestalter. Eftersom detta är fallet, borde inte alla bekännande Kristna flitigt söka i Skriften för att fastställa sanningen? Detta är Guds vilja.

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. (Jer. 29:13) **Folkbibeln**
Människan lever inte enbart av bröd, utan av vart och ett Guds ord. (Lukas 4:4) **Reformationsbibeln**
Helga dem i din sanning, ditt ord är sanning. (Johannes 17:17) **Reformationsbibeln**

- - -

Tvärtom mot detta, så erkänner den Katolska vägen till frälsning en intellektuell tro på Kristi försoning, men gör den inte tillgänglig genom tron allena, utan den är snarare avgörande av mottagarens deltagande i sakramenten, som förklaras i Baltimore Katekesen när den säger: "Kyrkan bekräftar att för troende så är sakramenten i det Nya Förbundet nödvändiga för frälsningen."¹⁴ Följaktligen, så grundar sig den Katolska frälsningen på sin egen insats, och det är därför den Katolska Kyrkan även lär ut att man aldrig kan vara säker på sin egen frälsning – och det skulle vara en synd av arrogans att tro det.

När Katoliker presenteras för Evangeliet, så svarar de ofta med att säga, "Jag behöver inte bli född på nytt; Jag är Katolik." Anledningen till detta är att de har blivit döpt som spädbarn, de då har de blivit uppfostrade att tro att de redan är Kristna och att genom att ta del av sakramenten (särskilt Eukaristin) för att garantera dem evigt liv. Återigen, frälsning beror på genomförandet av sakramentala plikter i motsats till det Bibliska mandatet av nåd genom tron allena. Efter att ha upphöjt brödbrytelsen till en position som Gud aldrig avsett, så har den Katolska Kyrkan på felaktigt sätt gudomliggjort bröd till att bli en pseudo-Kristus, vars falska närvaro är en ersättning för pånyttfödelse upplevelsen, och som erbjuder falska förhoppningar på en annan Jesus.

Sida 63-64

Det går inte att bestrida att den Katolska Kyrkan accepterar och främjar närvaron av Jesus Kristi manifestation i en helgad oblat (wafer). Och det hävdas att endast ordinerade Katolska präster har makten att utföra den mystiska proceduren av transubstantiation/förvandling. Vidare, de som tar emot oblaten (wafer) har *Kristus* i sig, eftersom de har ätit *Jesu* kropp. Dessa läror är grundläggande och nödvändiga för den som ska bli en äkta Katolik enligt den Katolska tron.

Medan katolska teologer hävdar att dessa idéer stöds av Skriften, så visat Bibeln att tillbedjan av en brödbit är helt klart en snedvridning av vad Bibeln lär. Jesus undervisade sina lärjungar att ta bröd och vin som ett minne av offret som Han skulle göra vilket fullständigt uppfylldes av Hans död på korset. Frälsningen måste alltid förstås i ljuset av det verk som Jesus fullbordade på Korset, inte på en ritual som kan upprepas om och om igen av en utvald grupp av individer som har den mystiska makten att befalla Hans framträdande i form av en oblat. Hebreerbrevet 10:1-4 berättar för oss att det upprepade offerandet av prästadömet egentligen aldrig tog bort synden, utan tjänade bara som ett förbehållande av Jesus fullständiga och fullkomliga offer som skulle komma, ett offer som inte skulle behöva upprepas längre.

Det är då säkert, att den Eukaristiska Kristus är den *Jesus* som promotas av den Katolska Kyrkan. Om denna undervisning är felaktig, så är det uppenbart att det finns allvarliga konsekvenser.

Men en annan aspekt av den Eukaristiska Kristus måste bemötas. Denna *Kristus* visas inte bara på altaret i form av bröd och vin, den Katolska kyrkan lär också och verkar för att denna närvaro kan bli förvarad och dyrkas i ett kärl som kallas monstrans.

Inte en enda hänvisning till ordet monstrans finns i Bibeln. Själva tanken att Gud kan inneslutas och visas upp i ett människogjort kärl motsäger direkt Guds ord:

Gud är den som har gjort världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord, han bor inte i de tempel som är gjorda med människohänder. (Apostlagärningarna 17:24)

Reformationsbibeln

Sida 68-71

Inte allt betecknat evangeliet *är* det sanna Evangeliet. Dessutom framgår det att benämningen evangelisation, om det bygger på ett förfalskat evangelium, kommer att förföra folk att tro att de kommer till himlen, när de i stället kan vara på väg till helvetet.

I detta kapitel kommer vi att behandla *The New Evangelization (Den Nya Evangelisationen)*, ett program som för närvarande främjas av den Katolska Kyrkan och utformad för att vinna världen för Kristus - den Eukaristiska Kristus. Jag läste en artikel publicerad av *Zenit* (Världen Sedd från Rom) som presenterade en nyhet som grundar sig på uttalanden av Påven Johannes Paulus II. Artikelns fångade min uppmärksamhet eftersom det handlade om ett tillkännagivande som påven hade gjort om Eukaristin. Artikelns rubrik "Varför Påven Skulle Skriva en Encyklika/Påvebrev om Eukaristin: För att Återuppväcka Förundran" ¹¹

Även om jag redan var medveten om att påven hade förklarat Eukaristin vara fokus för den Katolska Kyrkans missionärsvision vid Eukaristiska Kongressen i juni 2000, så var tanken att påven hade skrivit en Encyklika/Påvebrev om Eukaristin att "Återuppväcka Förundran" i Eukaristin/Nattvarden var nytt för mig. Jag tyckte att följande uttalande av påven var mycket upplysande:

Kyrkan kommer endast att kunna möta utmaningen med den nya evangelisationen om hon kan kontempera/betrakta, och gå in i en djup relation med Kristus i sakramentet som gör hans närvaro verklig.²

För mig, så hjälpte detta uttalande att lösa ett pussel som nu började falla på plats - detta nya evangelisationsprogram var direkt kopplat till Eukaristins Kristus.

Vidare gav *Zenit*-artikelns mer information om hur påven ville se det här programmet utvecklat:

Jag skulle vilja Återuppväcka denna Eukaristiska "förundran" genom det nuvarande Encyklika Brevet, i kontinuitet med jubileumstraditionen som jag har lämnat till Kyrkan i det Apostoliska Brevet *Novo Millennio Ineunte* och dess Maria-kröning, *Rosarium Virginis Mariae*. Att kontempera/betrakta Kristi ansikte, och att kontempera/betrakta det med Maria, är det program som jag har förelagt Kyrkan i början av det tredje årtusendet, och uppmanar henne att lägga ut på djupet i historiens hav med den nya evangelisationens entusiasm.³

För att göra det klart att det nya evangelisationsprogrammet skulle vara tätt förknippat med det Eukaristiska sakramentet, konstaterade påven:

Den kontemperate/betraktade Kristus innebär att kunna känna igen honom vart han än uppenbarar sig, i hans många former av närvaro, men framför allt i det levande sakramentet av hans kropp och hans blod. Kyrkan drar sitt liv från Kristus i Eukaristin, av honom blir hon matad och av honom hon är upplyst.⁴

Fakta om den nya evangelisationen

För att få veta mer om detta nya evangelisationsprogram, bestämde jag mig för att leta efter mer information. Det tog inte lång tid att ta reda på att det fanns många tillgängliga källor som bekräftar att ett sådant program existerar. En artikel som var särskilt användbar hittades på EWTN (Eternal Word Television Network – Evigt Ord Televisions Nätverk) hemsida.

KJ: Webb sidan han skriver om: http://www.ewtn.com/new_evangelization/introduction.htm

Under en rubrik "Den Nya Evangelisationen: Att Bygga Kärlekens Civilisation" läser jag:

När den Helige Fadern anförtror det tredje årtusendet till den Välsignade Jungfru Maria, inviger/inaugurerar EWTN sin Nya Evangelisation specialsjt. Denna webbplats kommer alltid att vara ett pågående arbete, då vi fortsätter att ge till dig information om den Katolska tron på de fem kontinenterna. Vi hoppas att informationen om synoderna/kyrkomötena kommer att vara en hjälp för dem vars uppdrag är att evangelisera, ett uppdrag som tillhör oss alla åtminstone genom bön. Det historiska, statistiska och andaktsmaterialet bör ge varje besökare en känsla av Kyrkans universalitet och dess mission.⁵

Så ett ytterligare och mycket viktigt uttalande:

Under beskydd av St. Therese av Lisieux, Uppdragens Beskyddarinna, och Our Lady of Guadalupe (Vår Fru av Guadalupe), till vilken Påven har han anförtrort den Nya Evangelisationen, må Guds Ande åstadkomma den Nys Pingsten till vilken Kyrkan ser fram med hopp.⁶

Detta ovanstående uttalande kan komma som en överraskning för Protestanter som entusiastiskt förenar sig med Katoliker till förmån för evangelisation. Det Katolska Programmet är anförtrort till "Our Lady of Guadalupe (Vår Fru av Guadalupe)." Dessutom skulle det vara bra att kolla vad som menas med denna "Nya Pingst."⁷ Kom ihåg, Paulus varnade också Korintierna om "en annan ande" som var förknippad med "ett annat evangelium" och "en annan Jesus."

Lighthouse Trails Publishing har gjort Kapitel 6 – Den Nya Evangelisationen - tillgänglig på nätet:

<http://www.lighthouse Trails.com/ajchapter6.pdf>

Sidan 72-74

Mer bevis

Ytterligare ett bevis på att Eukaristin är en nyckel till att förstå den Nya Evangelisationen kommer från en annons som jag upptäckte i Envoy Magazine. På sidan 9 i ett nummer som publicerades 2003, drogs min uppmärksamhet till frågan som utgjorde rubriken för annonsen: "Kommer du att svara på vår Helige Faders kallelse till den Nya Evangelisationen?"⁹ Under titeln presenterades följande uppgifter:

Den Katolska trons gåva är av sådan väldig omfattning att vi har en viktig plikt att dela den. The Children of the Father Foundation (Faderstiftelsens barn), en icke-vinstdrivande, Katolsk Evangelisationsapostolat, ger gratis bort över 100,000 böcker, band och broschyrer i år. Det finns tre sätt som du kan hjälpa denna kraftfulla evangelisationsinsatsning:

1. Distribuera denna gratis litteratur till ditt pastorat/församling, arbetskamrater, familj, vänner, osv.
2. Gå med i vår informella bönegrupp "Friends of Our Lady." ("Vår Frus Vänner")
3. Hjälp oss köpa ytterligare evangelisationsmaterial för gratis distribution.¹⁰

Vad som däremot verkligen fångade min uppmärksamhet var omslaget till en bok som visades som en del i denna annons. Den hade titeln *The Most Blessed Sacrament: Our Lord is truly present: Body, Soul and Divinity to make you happy now and for all Eternity!* (Det Mest Välsignade Sakramentet: Vår Herre är verkligen närvarande: Kropp, Själ och Gudomlighet för att göra dig lycklig nu och för all evighet!) av den Katolske prästen Stephano Manelli. På framsidan av

denna bok var en monstrans. På den plats där oblaten (wafer) normalt skulle finnas var ett verkligt ansikte – efter vad man kan anta Jesu ansikte.

Jag beställde ett exemplar av detta häfte och när jag läste igenom det noterades ett antal viktiga uttalanden. Till exempel:

Låt oss ställa frågan: Vad är Eukaristin? *Det är Gud bland oss.* Det är Herren Jesus närvarande i våra kyrkors tabernakel/helgedomar med Sin kropp, Blod, Själ och Gudomlighet. Det är Jesus dold i skepnad av bröd, men verkligen och fysiskt närvarande i den helgade Hostian (Oblaten), så att Han bor mitt ibland oss, arbetar inom oss och för oss, och står till vårt förfogande. Den Eukaristiska Jesus är den sanna Emmanuel, "Gud med oss." (Matteus 1:23)¹¹

Eller följande uttalande som trotsar all biblisk grund:

Med Nattvarden, så träder Jesus in i mitt hjärta och förblir kroppsligt närvarande i mig så länge som arterna (skenet/framträdandet: av bröd) varar, vilket är i ca 15 minuter. Under denna tid, lär de Heliga Fäderna att änglarna omger mig för att fortsätta dyrka Jesus och älska Honom utan avbrott. "När Jesus är kroppsligt närvarande inom oss, omger änglarna oss som en kärlekens vakt", skrev St. Bernard.¹²

Eller ett tredje uttalande som verkar spegla en stark andlig upplevelse som fungerar som en stark dragningskraft till den Eukaristiska Kristus:

Alla heliga har genom upplevelse förstått det Gudomliga underverket/förundran av mötet och föreningen med Jesus i Eukaristin. De har förstått att en hängiven Helig Nattvard innebär att vara besatt av Honom och att besätta Honom. En gång skrev St Gemma Galgani, "Det är nu natt, morgondagen närmar sig och då kommer Jesus besätta mig och jag kommer att besätta Jesus." Det är inte möjligt att ha en union/förening mer djupgående och mer total: Han i mig och jag i Honom, den ene i den andra. Vad mer kan vi vilja ha?¹³

Sidan 75

Två mycket intressanta uttalanden som fanns på en annan webbplats som heter "Apostolate for Perpetual Eucharistic Adoration" ("Apostolatet/Apostladömet för Ständig/Oupphörlig Eukaristisk Tillbedjan") tycks besvara den fråga som ställts av Russel Shaw.

KJ: **Webbsidan:** <http://www.eucharisticadoration.ie/>

Beskriven som "North American Apostolate of the Missionaries of the Blessed Sacrament," ("Nordamerikanska apostolatet/Apostladömet för Missionärerna av det Heliga/Välsignade Sakramentet,") vidaredefinierar denna grupp målen med det Nya Evangelisationsprogrammet som sanktionerats av den Katolska Kyrkan:

Det regelbundna praktiserandet av Eukaristisk tillbedjan som oupphörlig tillbedjan ger näring till, måste vara roten för vårt gensvar. Det gör det möjligt för oss att gensvara på den helige Faderns kall med "generositet och helighet." Det fyller våra hjärtan med "nya attityder av ödmjukhet, generositet och öppenhet för renande nåd." Det kommer att förbereda oss för den "nya evangelisationen" som kommer att *bistå/hjälpa till att hjälpa till att återställa allting* i Kristus (betoning tillagd)

I sitt Encyklika/Påvebrev om Eukaristin, *Domincae cenae*, sade Påve Johannes Paulus II: "Må vår tillbedjan aldrig upphöra." Det är vad oupphörlig tillbedjan är: tillbedjan som aldrig upphör. Så låt oss fortsätta att arbeta hårt för att sprida ständig tillbedjan, så att vår Heliga Faders önskan om ständig tillbedjan i varje pastorat/församling i världen kan uppfyllas och att de Kristna i detta årtusende får bevittna triumfen av Marias Obefläckade Hjärta och Kristi Eukaristiska Väld.¹⁵

Är det möjligt att det Nya Evangelisationsprogrammet kommer att använda den Eukaristiska tillbedjan för att återuppväcka den Eukaristiska Förundran, och fler och fler människor kommer av upplevelse att dras till den Eukaristiska Kristus? Kristendom som bygger på upplevelser som inte stöds bibliskt är ett av de mest effektiva sätten

att leda människor vilse. Om den Nya Evangelisationen pekar människor mot den Eukaristiska Kristus, en som förknippas med djupgående upplevelser som inkluderar helanden, mirakler och tecken och under, kommer inte detta ha potential att bedra?

Sida 78-80

Det finns många källor som särskilt stöder Eukaristisk tillbedjan. För att tydligare definiera vad det innebär att *vara en tillbedjare av Eukaristin*, låt oss granska en av dem:

Katoliker tror att under den Mässa som vi deltar i varje vecka (för några av oss dagligen), prästen (under helgandet) talar dessa ord då han håller Nattvard's Hostian (oblaten), "Han tog ett bröd och tackade. Han bröt brödet, gav åt sina lärjungar och sade: Ta det här ni alla, och ät: detta är min kropp som blir utgjuten för er." När prästen säger "detta är min kropp" så är det vid det ögonblicket då, genom miraklet av transubstantiation/förvandling, brödet och vinet som vi offrar som det oblodiga offret till vår Herre verkligen blir Jesu Kropp, Blod, Sjal och Gudomlighet. Det är Hans sanna Närvaro i form av bröd och vin. Det är Kristust.¹

För det andra, för att tillhandahålla detaljer om praktiserandet av Ständig Tillbedjan, tillägger webbplatsen:

Ständig Tillbedjan är när prästen tar en helgad hostia (oblat), som den som beskrivits ovan, och placerar den i en monstrans (monstrans kommer från Latinets "monstrare" att visa, att avslöja, för att se). Monstransen placeras sedan framför tabernaklet (en utsmyckad låda som innehåller monstransen och något helgad oblat) eller på altaret i kyrkan eller kapellet för tillbedjan.²

För det tredje, med hänvisning till varför Ständig Tillbedjan är så viktigt, görs ytterligare ett uttalande:

Vad gör du egentligen under tillbedjan? Du kan registrera dig för att vara en "tillbedjare/dyrkare" som tillåter dig schemalägga dig själv för en eller flera timmar i veckan för att be inför själva närvaron av Vår Herre, exponerad i monstransen. Det innebär att du kan ha lite tid ensam med Jesus, att recitera dina favoritböner, läsa Bibeln, kontempera troshandlingar, hopp, barmhärtighet, tacksägelse, gottgörelse, be ett radband eller göra vilken typ av bedjande andakt som passar dig inför Vår Herre. Du kan bara sitta och säga ingenting bara hålla Honom sällskap, precis som du skulle göra med en kär vän.³

Påven och Eukaristisk Tillbedjan

Efter att du har läst de tre föregående citaten, kanske en fråga har väckts. Är detta verkligen vad Katoliker får lära sig att tro, eller är detta bara några perifera idéer som främjas på en webbplats på Internet vilken inte har någon myndighet i att representera vad Vatikanen godkänner? Självklart är det en berättigad fråga. För att besvara den, låt oss titta på ett uttalande av påven.

Jag kom över detta uttalande i en artikel i *Zenit* den 17 April, 2003 vilken citerades tidigare i kapitel 6, om påven Johannes Paulus upprop att "återuppväcka förundran."⁴ I slutet av denna artikel, citeras påven som säger:

... (även om) den liturgiska reformen invigd av [Andra Vatikankonciliet] Rådet i hög grad har bidragit till ett mer medvetet, aktivt, fruktbart deltagande i Altarets Heliga Offer från de troendes sida finns det (tyvärr) vid sidan av dessa ljus också skuggor. I själva verket finns det platser där praktiserandet av Eukaristisk tillbedjan nästan är helt övergiven.⁵

Även om påven på något sätt var uppmuntrad, visar hans hänvisning till "övergivandet" av Eukaristisk tillbedjan producerar "skuggor", att han var för detta praktiserande.

Många andra källor dokumenterar påvens förespråkande av Eukaristisk tillbedjan.

Sidan 81

När man inte är säker på vad den Katolska Kyrkan verkligen lär, så är det alltid viktigt att vända sig till *Den Katolska Kyrkans Katekes*. I introduktionen, så godkänner Påven Johannes Paulus II detta dokument som en sann källa i Katolsk

doktrin (lära). I ett uttalande som gavs den 11 oktober, 1992 vid öppnandet av Andra Vatikankonciliet Eukaristiska Rådet, godkände påven *Den Katolska Kyrkans Katekes* på följande sätt:

Den Katolska Kyrkans Katekes, som jag senast godkände den 25 juni och utgivningen av vilken jag i dag beordrar i kraft av min Apostoliska Myndighet, är ett uttalande av Kyrkans tro och katolsk doktrin (lära), bekräftat av eller upplyst av den Heliga Skrift, den Apostoliska Traditionen och Kyrkans Magisterium (läroämbete). Jag förklarar att den är en säker norm för undervisning i tro och därmed ett giltigt och legitimt instrument för kyrklig gemenskap. Må det tjäna förnyelsen till vilken den Helige Ande oavslåttligt kallar Guds Kyrka, Kristi Kropp, på hennes pilgrimsfärd till Konungarikets oförminskade ljus! ⁷

Sidan 83

Många andra referenser angående Eukaristisk tillbedjan från *Den Katolska Kyrkans Katekes* skulle också kunna åberopas. Men med vad som redan citerats, så bör poängen vara klar - Eukaristisk tillbedjan är inte en obetydlig idé som framställts av en perifer grupp av erfarenhetsmässiga fanatiker. Praktiserandet är helt och hållet godkänt av påven och är en fundamental nödvändighet för alla de som kallar den Katolska Kyrkan sin kyrka.

Sidan 84

Omfattningen av rörelsen som främjar Eukaristisk tillbedjan är förbluffande. Även om det inte är nytt, som jag redan har påpekat, så blir det allt mer populärt och utbrett.

Till exempel, om du har tillgång till Internet, kolla in en hemsida som heter "The Real Presence Association." *

(* Denna webbplats är beläget vid www.therealpresence.org/index.html) (**Föreningen Verklig Närvaro**)

På hemsidan, så ser du en öppnad grind med tre fraser som växelvis blir synliga: "Lämna Mörkret", "Kom in i Ljuset", och "Besök Herren." Ett ytterligare klick med musen på katalogen öppnar en annan sida som visar en karta över USA med rubriken "Kyrkor och Kapell som har Eukaristiska Tillbedjan" och följande uttalande: "För att hitta en plats för tillbedjan nära dig, klicka på en stat på kartan ovan eller på någon av länkarna nedan, sök sedan efter stad." Klicka på vilken stat som helst (eller alla stater). Du kommer att se tusentals kyrkor, var kyrkorna ligger och de exakta tiderna listade för Eukaristisk tillbedjan. (**Ja, det är ofantligt många platser!** http://www.therealpresence.org/chap_fr.htm) Om du fortfarande inte är övertygad om att detta fenomen händer, gör en sökning på Internet på ämnet Eucharistic adoration (Eukaristiska tillbedjan). Jag är säker på att detta kommer att avslöja för dig att en global agenda för att främja Eukaristisk tillbedjan existerar, och därmed uppfyller utmaningen som Johannes Paulus II gav i Spanien 1993.

KJ: Google sökning "Eucharistic adoration": Ungefär 767 000 resultat

http://www.google.se/search?hl=sv&rlz=1T4SKPB_enUS239US240&q=Eucharistic+adoration&oq=Eucharistic+adoration&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1800127981013515110101511901140217.7

Där hittar man på första sidan bl.a.:

http://en.wikipedia.org/wiki/Eucharistic_adoration

<http://www.therealpresence.org/eucharst/pea/a2.html>

http://www.catholic-church.org/kuwait/eucharistic_adoration.htm

<http://www.medjugorje.org/adore.htm>

http://www.google.se/search?q=Eucharistic+adoration&hl=sv&rlz=1T4SKPB_enUS239US240&prmd=ivns&tbn=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Mq3ZTdmzDpGgtwFw26jDg&ved=0CEUQAQ&biw=1345&bih=498

<http://www.savior.org/>

<http://www.pjp2ea.org/pjp2ea/>

Sida 85-86

Avgudadyrkan

Tidigare, i kapitel 4, såg vi från Skriften att den Eukaristiska Jesus inte är Bibelns Jesus. Därför måste den Eukaristiska Kristus vara en falsk Kristus. Att tillbedja eller dyrka någon eller något annat än den sanne levande Guden kallas avgudadyrkan i Bibeln. Skaparen allenast förtjänar all vår tillbedjan, inte något skapat ting.

Bibeln innehåller flera hänvisningar till avgudadyrkan t.ex. följande:

Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, (2 Mosebok 20:4-5) **Folkbibeln**

Vi bör inte ta lätt på denna sak - Gud har instruerat oss att inte dyrka någonting annat än honom, inte en bild eller en avbild.

Sidan 93

Kan Eukaristiska mirakel vara orsaken till masskonverteringar till Katolicismen i framtiden? Och om människor dog för att de stod upp mot transubstantiation/förvandling i det förflutna, är det möjligt att detta skulle kunna hända igen?

Sidan 95

Rapporterade Eukaristiska mirakel blir mer övertygande för dem som bevittnar dessa händelser. Faktum är att ansikten av *Jesus* i samband med den helgade Hostian (Oblaten) rapporteras på många olika platser.

...

Påvens uppmaning till en missionsvision centrerad på Eukaristin, förstärkt av Eukaristiska tillbedjan tycks ge resultat. Vad händer om uppenbarelser av den Eukaristiska Kristus ökar i frekvens inom Katolska kyrkor? Tänk om människor från andra trosåskådning skulle höra om dessa uppenbarelser och sedan själva börja uppleva dem? Tänk om tecken och under inklusive mirakulösa helanden började äga rum? Tänk om dessa framträdanden var så kraftfulla att Muslimer, Hinduer, Protestanter, och även agnostiker konverterade? Resultaten skulle kunna bli kolossala.

Sidan 96

Korruption

De som känner till Guds Ord kanske har märkt en annan stor obiblisk aspekt av Eukaristin. Till och med förespråkare av transubstantiation/förvandling bekräftar att den helgade Olaten (Wafer) har setts blivit möjlig, förstörd och ruttna om den inte intas i rimlig tid. Naturligtvis, om det helgade elementen verkligen var Jesu kropp, så skulle detta vara omöjligt. Upprepade gånger fastställer Bibeln att Jesu kropp INTE skulle uppleva förgängelse.

Aposteln Petrus, citerar David från Psaltaren 16, förklarar detta:

Ty du [Gud Fader] skall inte lämna min [Jesus] själ åt dödsriket* och inte tillåta att din Helige ser förgängelsen.* KXII: helvetet. Grekiska: Hades

Män och bröder. Man kan fritt säga till er om vår stamfader David, att han är både död och begravnen.

Och hans grav finns ibland oss än idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud hade lovat honom med ed, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron, förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: Hans själ skall inte lämnas åt dödsriket*, och hans kropp skall inte se förgängelsen.*KXII: helvetet. Grekiska: Hades (Apg 2:27, 29-31) **Reformationsbibeln**

Tråkigt nog vittnar de Eukaristiska miraklen, där hostian (oblaten) står emot förruttnelse, vittnar än mer högljutt om den temporära karaktären av hostian (oblaten) som endast tjänar som en symbol och påminnelse om Jesu offer för dem som älskar och litar på Honom.

Världen håller på att förberedas för stort bedrägeri genom lögnaktiga tecken och under; enligt Bibeln är det ett bedrägeri som är så stort att det har potential att förena världens religioner för att åstadkomma fred och på så sätt ge världen en falsk känsla av trygghet att allt är bara bra.

Sidan 97

Enligt den Katolska Katekesen, är Eukaristin summan och sammanfattning av den Katolska tron.¹ Att bli Katolik, så måste en person godkänna att hostian (oblaten) bokstavligen förvandlas till Jesu fysiska kropp.

...

Det är inte bara aktiva program för att tillbe Hostian (Oblaten) på gång över hela världen, utan även ett antal vittnesmål har gjorts av tillbedjare av Eukaristin som visar att Eukaristiska mirakler påverkar Katoliker.

Även om dessa mirakler verkar bygga upp tron av de trogna och göra Katoliker till bättre Katoliker, så måste en fråga ställas:

Vilken roll har Eukaristin som ett evangeliskt redskap för att påverka dem som inte är Katoliker? Har Eukaristin bevisat sig vara ett effektivt medel i att missionera icke-Katoliker in i den Katolska tron?

Sidan 107

För de som har följt Benny Hinns ministry, så borde det föregående uttalandet inte komma som någon stor överraskning. Hinn hade tidigare hävdade att Jesus materialiserat sig för honom under en Katolsk Mässa medan han deltog i Nattvarden vid en Katolsk kyrka i Amarillo, Texas. När han talade med Paul Crouch på Trinity Broadcasting Network "Praise the Lord Program" ("Prisa Herren Program") den 24 december 1997, beskriver Hinn denna upplevelse:

Nästa sak jag kände var faktiskt formen av en kropp, skepnaden av en kropp. Och min kropp... blev helt avdomnad Och Gud gav mig verkligen en uppenbarelse den kvällen, att när vi tar del av nattvarden, är det inte bara nattvard, Paul [Crouch]. Vi tar del av Kristus Jesus, Han själv. Han sa inte, "Tag, ät, detta representerar min kropp." Han sa, "Detta *är* min kropp, utgiven för er..." När du tar del av nattvarden, så tar du del av Kristus, och det helar din kropp. När du tar del av Jesus hur kan du förbli svag? ... sjuk? ... Och så ikväll, när vi tar del av nattvarden, tar vi inte del av bröd. Vi tar del av vad *Han* sa att vi skulle ta del av: "Detta är min *kropp*." ²³ (betoning tillagd)

Även om Benny Hinn inte skulle betraktas som en Katolik av hans anhängare, antyder det tidigare uttalandet att han har påverkats av den Katolska undervisningen om den Eukaristiska Kristus. Hinn's ministry har haft ett starkt inflytande på människor över hela världen. Det ska bli intressant att se om hans accepterande av transubstantiation/förvandling och Kristi närvaro i Eukaristin blir mer och mer märkbar.

Det bör dock noteras, att den Katolska Kyrkan inte lär att transubstantiation/förvandling uppstår när en Protestantisk präst/pastor förrättar nattvardsgudstjänst/högmässa. Tvärtom, den officiella undervisningen är att endast en Katolsk präst har befogenhet att utföra denna förvandling av bröd och vin. Så, i Benny Hinns fall, han kan inte utföra det Eukaristiska sakramentet, även om han tror att han gör det. Detta försätter Hinn i ett otroligt dödläge, för om vår position i boken är korrekt, då har han fel i att tro på transubstantiation/förvandling; men om han har rätt om transubstantiation/förvandling, då har han fel enligt Katolsk lära att tro att han kan utföra det. Och även om han skulle bli Katolik, så skulle han ändå inte kunna utföra Eukaristin eftersom endast ogifta kan bli präster.

Sidan 112

Varje person som har konverterat till den Katolska Kyrkan har gjort det baserat på djupgående, kraftfull och ofta tillfredsställande upplevelser. Dessa människor var först dragna av en känsla av att de saknade några djupare andliga möten, medan den Eukaristiska upplevelsen medförde en känsla av behag och fullbordande.

En upplevelse-baserad Kristendom fokuserad på tecken och under i samband med den Eukaristiska Kristus påverkar klart många Protestanter och Evangelikaler.

Men ett annat starkt inflytande har ännu inte undersökts. Det finns många redogörelser från hela världen att en kvinna har framträtt i form av en uppenbarelse som drar uppmärksamheten till hennes son, den Eukaristiska Kristus. Denna kvinna, som Katolikerna kallar Himlens Drottning, sägs vara Jesu mor.

Vare sig det kommer att bli massiv konvertering till den Katolska Kyrkan eller inte i framtiden, tiden kommer att utvisa det. En sak är säker, det finns gott om individer som påstår att de har fått meddelanden och inspiration från andevärlden som förutsäger att den Eukaristiska Kristus och hans mammas välde är precis runt hörnet.

Sidan 115 -117

Artikeln avslutades med ett annat betydande uttalande från påven:

Maria är närvarande med Kyrkan och som Mor till Kyrkan, i alla våra firanden av Eukaristin....
Heligaste Maria, i vilken Eukaristins mysterium visar sig mer än någon annan, som ljusets mysterium. ⁵

Tänk på konsekvenserna av detta uttalande! Enligt överhuvudet för den Katolska Kyrkan uppenbaras inte bara *Jesus*, utan Jesu *moder*, när vigda prästen välsignar oblaten under Mässan. Naturligtvis motsäger detta Bibelns påstående att endast Gud är allestädes närvarande.

Det har dokumenterats att en kvinna som påstår sig vara Jesu mor har uppenbarat sig på flera ställen över hela världen under en tid. Även om jag var inne på detta ämne i en tidigare *bok*, *New Wine and the Babylonian Vine (Nytt Vin och det Babyloniska Vinet)*, så kan en mer noggrann och fullständig redogörelse för detta ämne ses i *Messages*

from Heaven (Meddelanden från Himlen) författad av Jim Tetlow. Denna bok visar att uppenbarelsernas Maria, och den Katolska Kyrkans, inte är Bibelns Maria.⁶ De som följer uppenbarelserna är mycket medvetna om Maria-Eukaristiska sambandet som inte kan ignoreras.

Över hela världen, understryker Maria-uppenbarelsen vikten av Eukaristin. Med det ökande antalet Mariauppenbarelser, så har det skett en motsvarande ökning av Eukaristiska tillbedjan.⁷

I synnerhet, så har *Himlens Drottning* upprepade gånger påstått att Eukaristin, när den helgats av en präst, blir bokstavligen Jesu kropp, blod, själ och gudomlighet, och är därför värd att tillbedjas och dyrkas. Till exempel, så fokuserade *Maria* mycket uppmärksamhet på sin Sons sanna närvaro i Eukaristin i de numera berömda uppenbarelserna till Catherine Laboure vid Rue du Bac, Paris 1830.

Maria-teologer är konsekvent eniga om att uppenbarelserna i Paris 1830 till Catherine Laboure, officiellt påbörjade en era av Maria.

Maria uppmuntrar eftertryckligt alla troende att ta emot det Heliga Sakramentet så ofta som möjligt för att få den nödvändiga nåden för frälsning. Hon betonar också den viktiga roll som den Eukaristiska Jesus kommer att ha under de sista dagarna.

I samband med dessa meddelanden, så har många Eukaristiska mirakler rapporterats. Dessa mirakler inkluderar blödande och pulserande Nattvards Hostior (Oblat), Hostior (Oblat) som inte bryts ner, Hostior (Oblat) som talar och Hostior (Oblat) som förvandlas till bilden av en man - förmodligen Jesus. Utredningar vid flera uppenbarelseplatser bekräftar att blodet som emanerar från mirakulösa Hostior (Oblat) är äkta. Dessa mirakler presenteras som bevis genom uppenbarelsen att Kristus verkligen är närvarande under framträdandet av de helgade Nattvardsoblaten (wafer).

KJ: På sidan 118-126 kan vi läsa om olika "budskap" som kommit från dessa "Maria uppenbarelser" ("Marian apparitions")...

Sidan 126-127

Hennes många meddelanden om Eukaristin har sporrat bildandet av multiplicerat tusentals av Eukaristiska bönegrupper och oupphörlig Eukaristiska tillbedjande grupper över hela världen. Var detta hennes mål? Uppenbarligen ja! Men kanske hon har ett mycket större mål i sikte?



KJ: Detta foto tog jag i juni 2010...

Skylten om "**Silent Eucharistic Adoration**" (Stilla/Tyst Eukaristisk Tillbedjan) fanns utanför dörren till en Basilika i USA.

Ville bara bekräfta författarens budskap...
Detta pågår runt om i vår värld!

I boken *Messages From Heaven (Meddelanden Från Himlen)*, bevisar Jim Tetlow utifrån Guds Ord att Mariauppenbarelserna motsäger Skriften och erbjuder ett falskt evangelium. Hon, eller rättare sagt den, är inte Bibelns Maria, utan snarare en satanisk förfälskning. Följaktligen, skulle en demon sträva efter att leda världen att tillbe och förtrösta på den sanna Jesus i Bibeln? Eller är det mer sannolikt att dessa bedragare skulle leda världens folk att tillbe "en annan Jesus" eller en falsk Kristus?

Uppmärksamhet på den Eukaristiska Kristus är fokus, inte enbart av påven, men också från uppenbarelser som påstår sig vara Jesu mor. Skulle deras vision om en global övergång mot den Eukaristiska Jesus verkligen kunna inträffa?

Kapitel Tolv – Lidandet och Eukaristin

Passion-Evangelisation

På Askonsdagen 2004, hade *The Passion of the Christ* (Kristi Passion) premiär i Nordamerika. Aldrig har en film om Kristi passion samlat så mycket uppmärksamhet. Under sina två första veckor, tjänade filmen in över 200 miljoner dollar i brutto och bedöms bli den största kassasuccén bland barnförbudna filmer i historien. Dess efterföljande release runt om i världen har potential att påverka multiplicerat miljontals tittare.

Även om *The Passion of the Christ* producerades och regisserades av en hängiven Katolik - Mel Gibson, så är Katoliker inte ensamma i godkännandet av denna monumentala film. Kanske kommer det största stödet för filmen från evangeliska Bibeltroende Kristna. I ett försök att vinna själar för Kristus, sponsrade dessa Kristna alla typer av evangelisationsevenemang som kretsar kring filmen.

Bland Kristna är det stor förtjusning över den evangeliska potentialen i denna film. Miljoner själar, som i princip aldrig skulle diskutera Jesus Kristus – talar nu öppet om den här filmen, och om Jesus – vem Han var och varför Han dog. Likväl, som detta kapitel kommer att förklara, att stödja filmen utan att förklara Evangeliet kan vara farligt. Den första anledningen är helt klar: *The Passion of the Christ*, som namnet antyder, är främst inriktad på Kristi passion (lidande). Filmen förklarar inte tillräckligt betydelsen av dessa händelser. Många har dött av ädla orsaker, men Kristi död är unikt genom att det var en försoning för synd. Ingen annan död av någon som någonsin har levat har delat denna egenskap. Filmen förklarade inte den fulla innebörden och syftet med Kristi liv, död och uppståndelse.

Katolsk Evangelisation

Föga förvånande, så är det många Katoliker som också använder filmen som ett tillfälle att evangelisera. Ascension Press (Uppstigande Tryckeriet) och Catholic Exchange (Katolska Växlingen) har stått för en Katolsk guide och en vittneshandbok till filmen med titeln *A Guide to the Passion: 100 Questions About "The Passion of the Christ."* (*En guide till Passionen: 100 frågor Om "The Passion of the Christ."*)

Medförfattare till guiden, Matthew Pinto, delade med *Zenit* nyhetsbyrå hur boken kommer att "hjälpa Katoliker och icke-Katoliker att förstå Eukaristin och Marian(Maria) betydelsen som visas i filmen, känna till fallet om Kristus, lära sig om Kyrkan som Jesus instiftade och gensvara i enlighet med deras trosliv."¹

I intervjun, frågade *Zenit* Pinto följande fråga: "Varför är en särskilt Katolsk guidebok viktig för att förstå filmen?" Pinto svarade:

En katolsk guide är nödvändig eftersom Evangeliet är helt katolskt, liksom filmen. Men ändå kommer många inte se eller förstå de mer sublimes lärorna som regissören och författaren lägger fram genom denna episka film.

En sekulär betraktare, till exempel, kommer förmodligen inte förstå att bilden av ormens huvud som krossas är en referens till 1 Mosebok 3:15. Likaså, filmens kraftiga Eukaristiska och Marian (Maria) betoning är något som en väl-katekiserade Katolik med lätthet kommer att se, men många okatekiserade Katoliker och många Protestanter kommer inte att begripa djupet.

Som framgår i inledningen till boken, för att förstå det djupgående Marian (Maria) och Eukaristiska bildspråket och teologin krävs verkligen en djup förståelse för Katolicismen.

Våra Protestantiska bröder och systrar, som ska berömmas för sin evangeliska innerlighet och kreativitet att promota denna film, är i allmänhet inte skolade i dessa ämnen.²

Vidare förklarade Matthew Pinto förklarade att detta "redskap för vittnande" skulle bistå med en "scen-för-scen kommentar om den teologiska och konstnärliga aspekten av filmen" för att hjälpa Katoliker att utbilda och evangelisera icke-Katoliker. På frågan "Förutser guiden Protestantisk skepsis angående de Eukaristiska elementen?" svarade han:

Vi förklarar helt enkelt sambandet mellan offret på Golgata och Mäsoffret. Regissören använder sig av en crosscutting (genomskärande) teknik i filmen som drar en parallell mellan den Sista Måltiden och Korsfästelsen, och vi utforskar detta sammanhang i boken.³

Intervjun avslutades med den här frågan; "Vilket gensvar har ni fått från [Katolska] pastorat/församlingar och de troende?" Pinto sammanfattade med dessa ord:

Vi var övertygade om att gensvaret skulle vara stark, men det har varit mycket starkare än vi väntat. Folk älskar den. Någon föreslog för mig att denna bok är sannolikt den snabbast säljande boken i Katolsk historia - med förhandsförsäljning på nästan 140,000 på två veckor - tack vare kraften av Internet och lägligheten av boken i samband med detta stora Katolska kulturella evenemang

Jag tror att filmen presenterar en av de största vattendelande evangelisationsmöjligheterna i vår generation.⁴

KJ: "Tack vare" Mel Gibson och ignoranta, ekumeniska evangelikaler!

De gjordes ofantliga satsningar på (vad jag NU IDAG förstår) "ekumenisk evangelisation".

Jag bodde för tillfället i USA och där skulle man stå utanför biograferna och dela ut traktat och vittna!

Detsamma gjordes även i min hemstad i Sverige – har jag fått höra – när filmen visades där...

I USA visades trailers från filmen och intervjuer med Mel Gibson och skådespelare både på kristna och sekulära TV kanaler. Annonseringen var enorm – även från församlingarna där man uppmuntrades att ta del av detta evangelisations-tillfälle. Jag, som alla andra intet ont anande godtrogna kristna, gick på denna sluga "ekumeniska komplott" – och såg fram emot att få evangelisera – året var som sagt 2004.

DET FANNS INGEN SOM NÄMNDE OM ATT DETTA VAR "EKUMENIK" - ETT SÄTT ATT KOMMA SAMMAN MED KATOLIKER! I alla fall inte som jag hörde.

Men Gud skyddade mig från att vara delaktig i detta, p.g.a. svår sjukdom. Idag är jag oerhört tacksam för det!

I samband med min sjukdom (sköldkörteln) så fick jag så småningom återvända till Sverige för att rehabilitera mig...

Där fick jag andra tillfällen att vittna – halleluja!

Det var först några år senare som jag fick tillfälle att se hela filmen tillsammans med en bekant. Jag måste säga att jag inte blev vidare imponerad av filmen. Jag såg den och tänkte inte mer på den. Visade den heller inte för någon annan. Men jag minns tydligt scenerna som nämns nedan om hur kameran snabbt växlar från scen till scen...

Bara för att klargöra; det fanns många hängivna kristna som ärligt stod och evangeliserade.

De gjorde det för Herren – de vittnade och delade "Kristi Evangelium" och de fick säkert leda många till frälsning – en frälsning som består... Gud verkar!

Men de som inte delade "rätt" evangelium, de som kom med ett falskt budskap då? Då invaggades människor att tro att de blev frälsta, fast de kanske inte blev det... Det är en rysande tanke!

Målet och Effekten av the Passion of the Christ (Kristi Passion/Kristi Lidande)

Några har ställt frågan: Var det Mel Gibsons avsikt med filmen att fokusera på den Katolska Eukaristin och Maria? I en intervju som gavs på EWTN, medan han förklarade de "mycket gripande och emotionella och effektiva" aspekterna av den Katolska Latinska Mässan, uppgav Gibson sitt mål och avsikt med att göra den här filmen:

Målet med filmen är att skaka modern publik genom att framfusigt ställa "offret på korset med offret på altaret – vilket är samma sak."⁵

Denna intervju sändes runt om i världen på EWTN – världens största Katolska televisionssändningsorganisation. Naturligtvis fordras Rom att alla Katoliker tror att Kristus upprepade gånger offras på Katolska altaren under varje Mässa. Kan denna film påverka andra att anamma denna obibliska tro också?

Även om de bestående effekterna av denna film inte kommer att vara kända för en viss tid, så har det redan haft en djupgående inverkan på skådespelarna. Jim Caviezel – skådespelaren som spelade Jesus, förklarade hur de som var inblandade i filmen förändrades. I följande uttalande av Carl Limbacher hämtat från en artikel med rubriken "Mel Gibsons 'Kristus' Avslöjar Korsfästelsen", skriven 25 januari 2004, får vi veta att många i arbetslaget konverterade till Katolicismen:

Under hans första nationella intervjusändning någonstans om sin huvudroll i Mel Gibsons mycket emotsedda film "The Passion of the Christ", redogjorde James Caviezel – Gibsons Jesus – i detalj på fredagen pinan i att filma Korsfästelse-scenerna, och påpekar att den totala upplevelsen förmådde många i arbetslaget att konvertera till Katolism.⁶

Vidare uppgav Caviezel att filmen i Kristi historia "verkligen förvandlade människors liv"⁷ Enligt intervjun, sa Caviezel även till Gibson, "Jag tycker det är väldigt viktigt att vi har Mässa varje dag – åtminstone jag behöver det för att spela denna kille."⁸ Caviezel sade också: "Jag kände att om jag skulle spela honom så behövde jag [sakramentet] i mig. Så [Gibson] bistod med det."⁹

Naturligtvis är "sakramentet" som Caviezel refererar till, är Eukaristins Sakrament. Detta är hjärtat och kärnan i den Katolska tron, och vi har visat i denna bok, att den Eukaristiska Kristus inte är den Bibliska Kristus. Att ha "sakramentet i mig" är inte till något andligt värde.

The Mary Connection

I en artikel skriven av Catherine L. Keefe som heter "Journey of an Actor's Soul" ("Resa i en Skådespelares Sjä!"), anförde Jim Caviezel hur *Maria* förberedde honom att spela denna betydelsefulla roll. Keefe, som skrev om Caviezel andliga resa uppgav:

[Jims] tro har vuxit stötvis. Några av hans andliga uppvaknanden kretsar kring den Heliga Modern, Rosenkransen, och Medjugorje, Bosnien, där många tror att Jungfru Maria har uppenbarat sig sedan 1981. Han besökte platsen i november 2000.¹⁰

Artikeln förklarade vad som hände när Jim Caviezel bad med Ivan Dragicevic, en visionär från Medjugorje som reser världen runt och talar om sina möten med *Maria*. Först var Caviezel tveksam om Ivan och hans visioner. Emellertid, förvandlade bönerna med Dragicevic skådespelarens sinne. Artikeln beskriver denna redogörelse:

"Jag sade till Ivan, 'Hej, jag är här, är hon i det här rummet?'" Dragicevic försäkrade honom att Maria var där, så Caviezel bad och sade, "Jag vet inte om jag kan tro att du är här, men om du är det, sätt igång och mikra mig. Sätt igång och gör vad du måste göra för min själ." Han kände en plötslig, omslutande frid. "Det var en av de vackraste dagarna i mitt liv", säger han.¹¹

KJ: Att be till en död person! Bibelns Maria är död och Bibeln förbjuder oss strängt att tala med döda människor – det är nekromantik/andebesvärjelse – Spiritism! De (Katolikerna) ber till en annan ande och öppnar sig upp för vilseledande andar ... Tyvärr!

Caviezel bär nu tre medaljer runt sin hals. En är en guldmedalj av [Our Lady of Medjugorje](#) (Vår Fru av Medjugorje), en är ett korsformat skulderblad som säger, "Jag är katolik, snälla, ring en präst." Den tredje föreställer pope.¹² Denne skådespelare som spelar rollen som Jesus Kristus i Gibsons film har tydligen funnit djup betydelse i Eukaristin. Kreeft förklarar:

Caviezel blir upprymd när han förklarar hur Maria (Mary) tar honom närmare sin Son Jesus, vars närvaro i Eukaristin är så meningsfull för honom. Eukaristin, förklarar han, inspirerar honom att vända sig bort från synd. Det, i sin tur, gör hans böneliv mer uppriktig.¹³

Slutligen, i en annan intervju som upptecknats av den officiella Medjugorje webbplatsen, upprepar Caviezel hur *Maria* vid Medjugorje förberedde honom att spela rollen av Jesus:

Katharsis(reningen) för mig att spela denna roll var genom Medjugorje, genom Gospa. Som förberedelse så använde jag allt som Medjugorje lärt mig. Mel Gibson och jag gick varje dag tillsammans på Mässa. Vissa dagar kunde jag inte gå på Mässa, men jag tog emot Eukaristin.¹⁴

Caviezel har också förklarat rollen som han anser Marias uppenbarelse har spelat för att väcka filmen till liv:

Denna film är något som jag tror gjordes av Maria för hennes Son. Eftersom den gjordes av henne, kommer den att bli attackerad av fienden.¹⁵

Sidan 149-151

Den Katolska Maria (Mary)

Genom att söka i Skrifterna, så vet vi att uppenbarelserna av Maria är av demoniskt ursprung, och att den Eukaristiska Jesus är en falsk Kristus. Som Bibeltroende kristna måste vi använda varje tillfälle att förklara vem Jesus är och förtydliga Evangeliet om nåd för dem som är förvirrade.

Emellertid är många Kristna uppenbarligen omedvetna om att producenten av *The Passion* omfattar en falsk Kristus och en obiblisk Maria. I själva verket stöder Mel Gibson den Katolska uppfattningen att Maria är "a tremendous co-redemptrix and mediatrix" ("en oerhörd med-förlossare/med-försonare och förmedlarinna.")

I en intervju med *Christianity Today*, avslöjade Mel sin förvåning att evangeliska Kristna var bland de mest mottagliga för hans filmskildring av Kristus och Maria. Från intervjun:

Gibson: "Jag blev faktiskt varit förvånad över hur jag skulle säga den evangeliska publiken har – med lätthet – reagerat på den här filmen mer än någon annan Kristen grupp."

Vad som gör det så fantastiskt, säger han, är att "filmen är så Marian."¹⁶

Gibson vet att Protestanter inte betraktar Maria på det sätt Katoliker gör. Och Gibson går utöver många när han kallar henne "en oerhörd med-förlossare/med-försonare och förmedlarinna."¹⁷

Under *The Passion*, ser vi mycket av Jesu lidande genom Marias ögon. Den starka andliga länken mellan Jesus och Maria är framträdande genom hela filmen. **Hennes deltagande, hennes "med-förlossare/med-försonare" verk, antyds också i filmen.** Ändå känner inte många Kristna igen betydelsen.

Ytterligare två citat från *Christianity Today* artikeln visar att gensvaret på Maria i filmen har varit djupgående:

Gibson säger: "Det sätt på vilket filmen visar [Maria] har varit en slags ögonöppnare för evangelikaler som vanligtvis inte tittar på aspekten."¹⁸

Och det är vad jag noterade: Efter båda *The Passion* filmvisningarna som jag deltog i, pratade de protestantiska kvinnorna om att identifiera sig med Maria som en mor som såg sitt barn lida. Från oavsett vilken punkt i hans andlighet som Gibsons behandling av Maria uppstår ur, rör det djupt vid modersimpulsen hos hans tittare.¹⁹

Naturligtvis så led Maria under sin Sons passion.²⁰ Däremot fokuserar inte den bibliska berättelsen på Maria. Fokus i Bibeln – från Första Mosebok till Uppenbarelseboken – är Faderns stora kärlek till mänskligheten. Den evige Guden och Skaparen visade Sin stora kärlek till världen genom att sända Sin enfödde Son att dö för våra synder. Även om Jesus åkallar Fadern flera gånger i filmen, så ges Maria en mer framträdande roll än vad Bibeln ger henne. Varifrån fick Mel sin inspiration att ta med dessa obibliska scener?

The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ (Vår Herre Jesus Kristus Smärtsamma Passion)

Mel Gibsons *The Passion of the Christ* bygger, delvis, på visioner och meddelanden emottagna av en Katolsk mystiker från artonhundratalet. Uppenbarelserna och visionerna från syster Anne Catherine Emmerich finns i boken med titeln *The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ (Vår Herre Jesus Kristus Smärtsamma Passion)*.

Boken anför:

[H]on var van vid att ha gudomlig kunskap som "imparted" (förmedlades) till henne i visioner av alla slag, och var ofta gynnad av besök från Guds Moder och Himlens Drottning.²¹

Baksidan av boken ger denna beskrivning:

The Dolorous Passion (Den smärtsamma Passionen) berättar med otrolig precision de fruktansvärda lidanden som vår Frälsare genomgick i Sin övermänskliga heroiska Försoningshandling. Också belysande är dess beskrivning av Marias deltagande i sonens lidanden, så att denna bok ger läsaren en gripande förståelse för varför Our Lady (Vår Fru) ofta kallas "Co-Redemptrix" (med-förlossare/med-försonare) och "Queen of Martyrs" (Martyrernas Drottning").²²

Dedikationssida avslöjar Emmerichs hängivenhet och passion:

Till det Obefläckade Hjärtat av Jungfru Maria, Guds Moder, Drottning av Himmel och Jord, Fru av den Heligaste Rosenkransen, Kristnas Hjälpa, och en tillflykt för Människosläktet.²³

På grund av det enorma intresset för *The Passion of the Christ*, har denna bok blivit en omedelbar storsäljare. Katolska bokhandlar marknadsförde den med rätta som "Boken som inspirerade Mel Gibson att filma *The Passion of the Christ*".²⁴ Följande citat tagna direkt ur Emmerichs bok, kommer att bekräfta att Mel Gibson fick mycket av sina obibliska Marian- och Eukaristiska scener från denna Katolska visionär:

Den Välsignade Jungfrun var alltid förenad med sin Gudomlige Son genom inre andlig kommunikation; hon var, alltså, fullt medveten om allt som hände honom – hon led med honom, och förenade sig med hans ständiga böner för hans mördare.²⁵

Strax efter såg jag Maria och Magdalena närma sig pelaren där Jesus hade gisslats;... de knäböjde på marken i närheten av pelaren, och torkade upp det heliga blodet med linneväven som Claudia Prokles [Pontius Pilatus hustru] hade sänt.²⁶

[Vid foten av korset] bönföll den Välsignade Jungfrun, fylld med intensiva känslor av moderlig kärlek, bönföll sin Son att tillåta henne att dö med honom.²⁷

KJ: HÄDELSE!

Det finns många andra obibliska införanden i filmen som kommer direkt från den här boken. Till exempel, i filmen, efter att Petrus förnekat Jesus, faller han ned vid Marias fötter och säger: "Mor, jag har förnekat Honom." (Detta avsnitt är från boken. Den obibliska karaktären Veronica som torkar Jesu blodiga ansikte tas rakt från boken lika så. Och på det sätt som Maria tar emot och vaggar Jesus (Pieta stil) är också direkt från den här boken.

Sidan 152

Eukaristin i Filmen och Boken

Ett annat viktigt tema i *The Dolorous Passion (Den Smärtsamma Passionen)* är dess upprepade hänvisningar till den Eukaristiska Jesus. I boken, som i filmen, **hänvisar Jesus till bägaren som kalken både i Getsemane och vid den Sista Måltiden. Katoliker förstår denna Eukaristiska referens.** Dessutom, kommer uppspelningen av den Sista Måltiden också direkt från boken som illustreras i följande avsnitt:

Jesus satt mellan Petrus och Johannes, dörrarna var stängda, och allt var gjort på det mest mystiska och imponerande sätt. När kalken togs ur dess hölje, bad Jesus, och talade till sina Apostlar med yttersta högtidlighet. Jag såg honom ge dem en förklaring av Måltiden, och hela ceremonin, och jag påmindes med eftertryck om en präst som lärande andra att säga Mässa.²⁸

Boken är fylld med hänvisningar till "Sacrifice of the Mass" ("Mässoffret"), the "Real Presence" (den "Verkliga Närvaron") och the "Blessed Eucharist" (den "Saliga Eukaristin)." Föga överraskande, **under filmen, när brödet packas upp, växlar kameran snabbt över till en scen där Jesus blir avklädd. När Jesu blod droppar från korset, växlar kameran snabbt över till en scen där vinet hålls i en kalk under den Sista Måltiden.**

När anklagelserna i filmen slungas mot Jesus vid hans rättegång, citerats Johannes 6 av en ilsken Jude som säger att den här mannen sa att vi måste "äta hans kropp och dricka hans blod för evigt liv." Denna scen är också från boken.²⁹ Naturligtvis, denna anklagelse är inte dokumenterad i Bibeln, men filmens innebörd är tydlig - De envisa falska anklagarna förnekar transubstantiation/förvandling, medan de som är trofasta mot Jesus vet att detta är nyckeln till evigt liv.

Här är ett sista utdrag ur boken som överensstämmer med Gibsons Katolska tro:

Det kungjordes för mig [Emmerich] att dessa uppenbarelser [onda manifestationer] var alla de personer som på varierade sätt förolämpar och skymfar Jesus, som verkligen och uppriktigt är närvarande i det Heliga Sakramentet. Jag känner igen bland dem alla som på något sätt profanerar den Välsignade Eukaristin.³⁰

Här kommer ett utdrag från True Reformation - <http://www.truereformation.net/2011/04/25/u/>

Och det är ju helt klart att de här trenderna kommer från den Katolska Kyrkan eller hur? Det var [Roger Oakland](#) som i en av sina böcker förklarade Matt 24 så att vi förstod att det händer mitt framför ögonen på oss.

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: **Han är i öknen**, så gå inte dit, eller: **Han är i de inre rummen**, så tro det inte.

- (1) **Han** (Jesus) är i öknen = Gk: **Öde** och **Tomt**, eller **Tomhet**
- (2) **Han** (Jesus) är i de inre rummen = GK: **Behållare** eller **hus**, **Tabernakel**

(1) Här har vi den kontemplativa vägen att genom olika meditationstekniker hitta Gud i Tomheten

(2) Här är en exakt beskrivning på vad som sker efter [Transubstantiation](#) i den Katolska Kyrkan.

Prästen tar då "jesus" (brödet) och placerar i en [Monstrance](#) (behållare) för att tillbes. Det kallas för [Eucharistic adoration](#) efter det placeras "jesus" i ett [tabernakel](#) inne i själva Kyrkan.



Tabernakel i Katolsk Kyrka (där "jesus" läggs in)

Sidan 153-154

Varaktiga Effekter

Förståeligt nog, så är många Kristna omedvetna om de Katolska referenserna i filmen. De utombibliska scenerna ses helt enkelt som konstnärliga eller harmlösa Katolska drag. Men detta är uppenbarligen inte fallet.

Mel Gibson har sagt att filmen "speglar min tro."³¹ **Det är tydligt att han är en Katolsk regissör med Katolska teologiska rådgivare, som producerar en Katolsk film, som är avsedd att evangelisera människor in i den Katolska Kyrkan.** Den Katolska webbplatsen, Catholic Passion Outreach bekräftar detta:

The Passion of the Christ erbjuder en oslagbar kulturell möjlighet för dig att sprida, stärka och dela den Katolska tron med din familj och friends.³²

Michael Brown (som det tidigare nämnts om) har skrivit och rapporterat om The Passion of the Christ i stor utsträckning på sin webbplats. I en artikel med rubriken "Passion is seen as a movie with potential to cause profound and lasting effects" ("The Passion ses som en film med potential att orsaka djupgående och varaktiga effekter"), förklarar han rollen filmen kan ha att förena kristna:

Visst, det är bara en film, men **den kan hjälpa att förena Kristna. Jag har aldrig sett en bättre möjlighet för allmän Ekumenisk dialog.** Vi har alla en gemensam grund – och även om Gibson är Katolik (en traditionalist till och med), så kommer hans mest innerliga stöd hittills kommit från Baptister, Pingstvännen, och Evangelikala.³³

Förutom **filmens potential till att förena Kristna och sporra ekumenisk dialog**, konstaterar Brown några andra potentiella resultat av filmen:

En annan [effekt] involverar Maria. **Denna film presenterar den Saliga Modern på ett sätt som introducerar henne på nytt för Protestanter.** De kan se henne som någon som de kan relatera till. Hon är jordnära. De kommer att skratta med henne. De kommer att gråta med henne. De kommer mer till fulla uppskatta (vilket alla andra kommer att göra) vad *hon* gick igenom. Förhoppningsvis kommer de så småningom lära sig att älska henne.

Under de Sista Måltidsscenerna, kan de **också få en bättre förståelse för Eukaristin.**³⁴

År 2007, publicerades en Slutgiltig Utgåva av *The Passion of the Christ*. Det visade sig vara mycket avslöjande. En av de många särdrag i denna utgåva är en "Theological Commentary" ("Teologiska Kommentarer") med kommentarer av tre Katolska teologer och producenten Mel Gibson som kör parallellt med filmen. **Gibson, gjorde tillsammans med de andra, gjorde det mycket tydligt att "Maria tema" och "Eukaristiska temat" var avsiktligt "invävt" i filmen.**³⁵ **Deras kommentarer lämnade inget utrymme för tvivel – *The Passion of the Christ* är ett evangeliskt verktyg för att vinna världen för den Eukaristiska Kristus!**

Efter att ha läst denna bok och vad som står om denna film så bad jag Herren om förlåtelse för att ha sett filmen och bad om rening i Lammets Blod! Och jag tackade Honom för att Han faktiskt beskyddade mig att inte bli delaktig i evangelisationssatsningen!

Om du har sett filmen och kanske t.o.m. var delaktig i "evangelisationssatsningen", som tydligen även pågick vid Sveriges biografier, i samband med filmen – bed då du också om förlåtelse och rening! Det tror jag är viktigt! Jag är övertygad om att filmen bidragit till att en stor del av evangelikaler öppnat sig för Katolicismen och förblindat många... Det har i alla fall kommit "våg efter våg" med katolska inslag sedan dess – filmen var verkligen som en "dörr öppnare"!

Det var ju inte så många år senare (2007) som man kunde läsa i en artikel i Världen Idag om Peter Halldorf, där man ser ett stort foto på honom i munkkåpa stående i Övre Salen i Bjärka-Säbys Övre Sal som är fylld med ikoner...

Och jag tror det var samma år som Världen Idag hade en liten notis att "Enhetens Kyrka" vid Östanbäcks kloster skulle byggas...

Vad som skulle vara mycket intressant är att få veta om det kom "direktiv" från de högsta ledarna från samfunden om att göra denna "evangelisationssatsning"... Om det var en "frukt" från den dialog av teologiskt utbyte, som vi läst om i Dagen-artiklar, som pågått i 8 år. 2004 så hade dialogen bara pågått 1 år, men detta kan ju ha varit det första samarbetet... Eller om det bara kom "spontant" för man hörde och läste om att man gjorde det i USA? Någon som vet?

Intressant också när man vet att dokumentet **Charta Oecumenica** överlämnades till kyrkorna i Europa **april 2001...**
http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf - Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa

JAG, PERSONLIGEN, TROR INTE ATT DET VAR EN "SLUMP" ATT FILMEN KOM UT JUST DÅ!
JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT DETTA VAR BERKÄNAT OCH EN DEL I "DEN NYA EVANGELISATIONEN" SOM PÅVEN JOHANNES II SKREV I SIN SYNOD 1999 FÖR EUROPA. http://www.ewtn.com/new_evangelization/europe/synod/index.htm

Den 27 mars firade RKK och Svenska Kyrkan "Jungfru Marie bebådelsedag" – dagen till ära hade man mariabilder i Skara domkyrkan med en hyllad dansföreställning om Jungfru Maria... Här är ett klipp från artikel i SKLT 25/3-2011. Se **bifogad PDF** "Mariabilder till Skara domkyrka" för att läsa hela artikeln.
OCKSÅ EN DEL I "DEN NYA EVANGELISATIONEN" KAN MAN UNDRÄ?!



I alla tider har Maria be-sjungits i folkliga traditio-ner i form av ramsor, sånger och böner. Före-ställningen öser ur denna rika källa, och låter Maria-gestalten framträda ur oli-ka perspektiv och genom skilda konstnärliga ut-tryck. Epitet som "himlar-nas drottning", "barmhär-tighetens moder" eller "morgonstjärnan" har genom tiderna fått repre-sentera Maria i såväl sång-er som litteratur. I före-

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Marie_beb%C3%A5delsedag
År 1684 infördes traditionen att, när 25 mars infaller i **stilla veckan**, fira jungfru Marie bebådelsedag på lördagen före palmsöndagen eller på tredjedag påsk. **Medan denna tradition fortlever i den katolska och de ortodoxa kyrkorna är seden sedan 1953 ändrad i Svenska kyrkan**, där dagen numera alltid firas på söndagen som infaller 22–28 mars, såvida inte palmsöndagen infaller under denna period eller tidigare; då placeras Jungfru Marie bebådelsedag på söndagen före palmsöndagen.[1]

Förr kallades denna dag – som var en helgdag – för **vårfrudagen**, efter titeln **vår fru** för jungfru Maria. Vårfrudagen har i folkmun omformats till **våffeldagen**, vilket gett upphov till seden att äta våfflor denna dag. Våffeldagen är alltså fortfarande den 25 mars, trots att den kyrkliga helgdagen flyttats till en söndag.[2]

Denna dag är en del av den "Påvliga Kalendern" (Kyrkoåret), som även anammas av SvK. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kyrko%C3%A5ret>

Sidan 155

Den Bibliska Jesus och Evangeliet Graven är Tom - Han är Inte Här!

Den bibliska Jesus är inte längre i graven. Han är inte instängd i något jordiskt kärl eller kammare. Jesus varnade Sina lärjungar om dem som säger, *se han är här eller han är där* som om Han vore fysiskt närvarande på jorden. Enligt Evangeliet, är Han *fysiskt* närvarande och sitter på Faderns högra sida tills Hans andra ankomst, och genom Hans Ande som bor i hjärtat hos varje sann troende. Han kan inte göras mer närvarande än Han redan är.

I motsats till detta gör det Katolska evangeliet Jesus fysiskt närvarande vid varje Mässa runt om i världen.

Frågan vi alla måste ställa oss är – Kommer den Eukaristiska Jesus regera i mitt hjärta? Kommer vi att lita på *en annan Jesus* på grund av Rom eller på grund av att uppenbarelser stöder honom? Kommer vi att lita på *en annan Jesus* på grund av mirakler, helanden, eller den påstådda närvaron av Gud? Eller kommer vi att följa Bibelns Jesus?

Det finns ingen risk i att acceptera Bibeln som vår slutliga auktoritet.

Sidan 162

Är det inte rimligt att ställa frågan: hur kunde Jesus, den evige Skaparen, vara beroende av en Katolsk präst för att manifesteras Sin närvaro? Ingenstans i Bibeln står det att Jesus kan placeras och förvaras i en behållare som gjorts med mänskliga händer. Inte heller behövs en präst för att åkalla Hans närvaro.

Sidan 167

En Kristens Uppdrag/Kommission

Många uppriktiga Katoliker som har anammat den Katolska Maria och den Eukaristiska Jesus menar allvar i sin önskan att leda själar till den Katolska Kyrkan. Likväl, hur uppriktiga de än må vara, är dessa Katoliker också bedragna. Inte alla Katoliker följer Roms obibliska läror om Maria och Eukaristin. Icke desto mindre, så har många anammat dessa bedrägerier. Må vi, som troende, beakta Paulus slutliga uppmaning till Timoteus:

Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunnda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler. Men du, var nykter i allt, lid och uthärda, uträta en evangelists arbete, fullgör din tjänst. (2 Timoteus 4:2-5) [Reformationsbibeln](#)

Som kristna, så måste vi vara rustade för att presentera sanningen i kärlek. Ofta kräver detta att vi avslöjar villfarelser med ljuset av Guds Ord.

Människor söker efter andlig mening, syfte, och tillfredsställelse. Må Herren göra det möjligt för var och en av oss genom sin Ande att vara trogna vittnen till denna generation. Må vi vittna om Sanningens Ord (Efeserbrevet 1:13) och visa själar till Livets Ord – Jesus Kristus (1 Johannes 1:1).

KJ: AMEN, AMEN OCH AMEN!

Här kan man läsa vad som står i den Svenska Wikipedia om filmen: http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ
Detta är väl den officiella sidan för filmen på svenska... <http://www.thepassionofthechrist.se/>
(sämre översättning än mig ;-D)