

Artikel från Hemmets Vän, Torsdagen den 5 november, 2015

5

FRÅGOR TILL HANS LUNDAHL som tillsammans med Carl-Erik Sahlberg, Peter Artman och Pontus Olausson startar nätverket Vägen som riktar sig till folk inom Svenska kyrkan "som vill verka för bibeltrogen kristen tro i Sverige".

Nytt nätverk ska styrka Svenska kyrkans folk

Vad fick er att ta det här initiativet?

– Det ligger så i tiden att många som känner sig hemma i Svenska kyrkans tradition ändå funderar över vart vi är på väg som kyrka. Många röster från olika håll uttrycker en nöd eller en sorg för att kyrkan har tappat kontakten med evangeliet i dess klaraste form. Frågor om Bibeln, Jesus och tron kommer på undantag medan andra frågor får ett större fokus. I praktiken ger det en förskjutning som gör att man inte riktigt känner igen sig, oavsett var man är i landet eller i vilken ålder man befinner sig.

– Det är många som känner en vilsenhet. De kan också ha svårt att bli hörda av ledarskap och kyrkoråd. Även om det finns undantag. Vi talar inte bara om aktiva medlemmar utan även om andra som har sin hemvist också i andra sammanhang. Vi vill samla ihop alla positiva krafter som vill arbeta för det som är Vägens önskemål.

Vad ska nätverket göra? Hur ska det fungera?

– Det första steget är att bli med i vårt nätverk. Det kan ske på två sätt. Det första är genom att logga in via vår hemsida och bli antagen som medlem via referenser, vi vill att det ska vara seriösa sådana som kan dela sina behov och tankar. Då får man via en inloggning kontakt med andra i nätverket och kan uttrycka sina tankar, hitta bollplank och få stöd i bön och kontakter av olika slag. Det är fantastiskt fint att på det sättet kunna täcka hela landet via internet.

– Det andra sättet är att bli medlem direkt utan referenser. Då får man del av viss information, nyhetsbrev och happenings



FOTO: PRIVAT

VÄGEN. "Målsättningen är att i framförallt bön och nätverkande styrka kyrkans folk och arbeta för ett påtagligt ökat intresse för kristen tro, grundad i Bibeln", säger Hans Lundaahl som är en av initiativtagarna till nätverket Vägen.

← Ambrosia bön →
Vad är målsättningen?

– Att i framförallt bön och nätverkande styrka kyrkans folk och ändå arbeta för ett påtagligt ökat intresse för kristen tro, grundad i Bibeln. Att arbeta för en Jesuscentrerad väckelse. Men utifrån ett brett forum där alla grupper på olika sätt kan bidra och känna vårt stöd.

Vilka är de viktigaste frågorna?

– Det är bibeltrohet med fokus på det centrala – Jesu död och uppståndelse, hans frälsande, enastående gärning, den helige Andes kraft och nådegåvor och diakonin och missionen. Vi håller oss till det som beskrivs i det första kapitlet av Svenska kyrkans kyrkoordning: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Och till de tre stora bekännelserna – den apostoliska, den nicaenska och den athanasianska trosbekännelsen. Det som i allt väsentligt lyfter fram Bibeln, Jesus och tron. Inget annat. Vi nämner också kort att vi tror på det klassiska äktenskapet och att vi värnar livet i alla dess former. Men etikfrågorna är underordnade vårt fokus på korset.

Vilka reaktioner har ni fått?

– De personliga samtal jag har haft bekräftar den bild vi har av situationen i Svenska kyrkan. Det motiverar oss att arbeta vidare för ett stödande, skyddande, coachande nätverk för folk som känner sig hemma i Svenska kyrkans sammanhang. Eller som vill stödja arbetet i Svenska kyrkan. En referenspunkt är även Svergebönen där vi har kära medarbetare – vi jobbar också ekumeniskt och lyfter där samma fokus. Men det är samma grundfrågor som driver nöden och behovet.

Eva Gustafsson

Fotnot: Läs mer på vägen.nu.