

Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – 23 November, 2015

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...

NAR infiltrerar Svenska Kyrkan - DEL 11

(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

NAR-nätverk – Sverigebönen "grenar ut sig"...

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Min kära mor tipsade mig om en artikel i tidningen Hemmets Vän som hon läste den 6 november.

Jag fann artikeln på nätet och fick omedelbart nöd över att varna för ännu ett nätverk som nu bildats...

Nätverket Vägen!

<http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=6455&coid=7>

Nytt nätverk ska styrka Svenska kyrkans folk

■ VECKANS NUMMER Publicerad: 2015-11-05 16:04

(Kopierat den 8/11-15)

Se Bilaga # 1 – "Nytt Nätverk" för att läsa skannad kopia av artikeln från **tidningen Hemmets Vän**, Torsdagen den 5 november, 2015, som min Mor läste.

Fem frågor till **Hans Lundaahl** som tillsammans med **Carl-Erik Sahlberg**, **Peter Artman** och **Pontus Olausson** startar nätverket **Vägen** som riktar sig till folk inom Svenska kyrkan "som vill verka för bibeltrogen kristen tro i Sverige".

Vad fick er att ta det här initiativet?

– Det ligger så i tiden att många som känner sig hemma i Svenska kyrkans tradition ändå funderar över vart vi är på väg som kyrka. Många röster från olika håll uttrycker en nöd eller en sorg för att kyrkan har tappat kontakten med **evangeliet i dess klaraste form**. Frågor om Bibeln, Jesus och tron kommer på undantag medan andra frågor får ett större fokus. I praktiken ger det en förskjutning som gör att man inte riktigt känner igen sig, oavsett var man är i landet eller i vilken ålder man befinner sig.

– Det är många som känner en vilshenhet. De kan också ha svårt att bli hörda av ledarskap och kyrkoråd. Även om det finns undantag. Vi talar inte bara om aktiva medlemmar utan även om andra som har sin hemvist också i andra sammanhang. Vi vill samla ihop alla positiva krafter som vill arbeta för det som är **Vägens önskemål**.

Vad ska nätverket göra? Hur ska det fungera?

– Det första steget är att bli med i **vårt nätverk**. Det kan ske på två sätt. Det första är genom att logga in via vår hemsida och bli antagen som medlem via referenser, vi vill att det ska vara seriösa sådana som kan dela sina behov och tankar. Då får man via en inloggning kontakt med andra i nätverket och kan uttrycka sina tankar, hitta bollplank och få stöd i bön och kontakter av olika slag. Det är fantastiskt fint att på det sättet **kunna täcka hela landet via internet**.

– Det andra sättet är att bli medlem direkt utan referenser. Då får man del av viss information, nyhetsbrev och happenings som produceras av nätverket. Men vi har än så länge ingen agenda för detta. Vi är ännu så få, vi är alldeles i början av arbetet.

Läs mer i Hemmets Vän nr 45 – 2015 = **Se Bilaga #1**

Även Dagen har skrivit om detta nätverk:

Se Bilaga #2 - ifall länken skulle försvinna

<http://www.dagen.se/nytt-n%C3%A4tverk-f%C3%B6r-bibeltro-inom-svenska-kyrkan-1.424729> - **Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan**

Endast ett

Utdrag:

... Vi vill koppla ihop de som är grundbultade i Svenska kyrkans historia, säger **den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl**, som tillsammans med prästerna **Carl-Erik Sahlberg**, **Peter Artman** och **Pontus Olausson** ingår i nätverkets ledningsgrupp.

Det var även C-E Sahlberg som startade Sverigebönen!

– **Det var Carl-Erik Sahlberg som kom på idén** och han frågade mig sedan om jag kunde tänka mig att leda arbetet i uppstartsfasen.

Hans Lundaahl, som även är engagerad i **Sverigebönen**, betonar att Vägen ska vara ett nätverk för bön och förbön för Sverige och Svenska kyrkan.

– Människor med en lite mer evangelikal framtoning ska inte känna sig helt ensamma.

Det finns redan flera organisationer eller nätverk med koppling till Svenska kyrkan som vill samla människor där det talas om bibelförankring.

Bland annat Oasrörelsen och New Wine. Varför behövs Vägen?

– **Både Oasrörelsen och New Wine har speciella visioner.**

Det är något vi bejakar, men vi vill tala ut att Svenska kyrkan har ett kapital och en historia som går tillbaka ända till 1500-talet.

Vi talar i ett lite bredare forum där alla, oavsett ämbetssyn, också ska känna sig välkomna.

Vi har ingen profilering utan vill slå vakt om kyrkans skatt.

Som han fortfarande är aktiv i...

Som jag nämnde ovan; **det var C-E Sahlberg som startade Sverigebönen**... som han fortfarande är aktiv i!
I mitt nyhetsbrev om Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 (SV) >> så kunde man läsa utdrag från Sverigebörens hemsida att **Sahlberg i år reste omkring och predikade som representant för Sverigebönen!**

Så VILKA är dessa herrar??

Att Carl-Eric Sahlberg och Peter Artman är NARianer och förmedlar 7 Bergen Strategin – det kan man läsa om i mina tidigare nyhetsbrev om NAR! <http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html>

Men låt oss ta en titt på de andra herrarna...

Jag hittar inget direkt om Pontus Olausson – han verkar vara präst i Ryda församling i Vara... (?)

<https://www.svenskakyrkan.se/vara/ryda-forsamling>

Däremot hittar jag desto mer om Hans Lundaahl!

<http://www.sverigebonen.se/>

Artikel från Sverigebörens hemsida:

Sveriges vägval nr 1 - skriven av Hans Lundaahl

En andlig våg av jätteformat håller på att byggas upp. Gud hör bön. De sista ska bli de första. Alla de som finns i landet kommer att beröras.

"Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig, till ett folk som inte åkallade mitt Namn sade jag: HÄR ÄR JAG, HÄR ÄR JAG" - Jesaja 65

BED SÅ SKA VI FÅ - HALLELUJA

Fridshälsningar

Hans Lundaahl

http://www.sverigebonen.se/filer/bonedag_ralingsas_kssb.pdf

Bön för Sverige
14 november
Ralingsåsgården, Aneby

Program för dagen
10.00 - 13.00 Bönepass
(Fika 11.00 - 11.15)
13.00 Lunch
Det finns möjlighet att köpa lunch på Ralingsåsgården. Anmäl detta på tel 0380-402 95 innan den 7/11.
13.45 - 16.00 Bönepass
16.00 Förstärkt fika
16.30 - 17.30 Bönepass
18.00 Kvällsmöte
Claes-Göran Bergstrand och Hans Lundahl
ambassadörer för Sverigebönen.
TMU leder lovsången.

Claes-Göran Bergstrand
Hans Lundahl

Världen idag SVERIGEBÖNEN Församlingar på Höglandet TEAM MED UPPDRAG RALINGSÅSGÅRDEN

18.00 Kvällsmöte
Claes-Göran Bergstrand och Hans Lundahl
ambassadörer för Sverigebönen.

http://www.sverigebonen.se/filer/sverigemote_kalmar_a4.pdf

<http://www.sverigebonen.se/>



Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebörens vision är:

- En ekumenisk bönesamling på nationaldagen den 6 juni på varje ort i Sverige.
- En ekumenisk bönerörelse som året runt samlas till förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
- En ekumenisk bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelse som ber för de pelare som bär upp vårt samhälle.

19:00 Kvällsmöte
Lukas Berggren, chefredaktör
på Världen idag, predikar.
Vasakyrkans lovsångsteam.

Söndag 11:00
Hans Lundahl predikar i Vasakyrkan.

samordnare
Sverigebönen,
Kalmarregionen.

Hans Lundahl,
Ambassadör för
Sverigebönen

Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! Mark 1:3

Världen idag SVERIGEBÖNEN

"de pelare som bär upp vårt samhälle"
= 7 Bergen!!




Vi kollar deras hemsida:

<http://vägen.nu/>

Se Bilaga # 3 (ifall länken skulle försvinna)

Ett nytt nätverk håller på att bildas under arbetsnamnet VÄGEN:

Vi vill verka för bibeltrogen  kristen tro i Sverige. Nätverket riktar sig i första hand till anställda och kyrkfolk inom Svenska kyrkan, men välkomnar också alla andra som känner samhörighet med dess syften.



VÅR VISION

Nätverket Vägen vill se ett påtagligt ökat intresse för kristen tro, grundad i Bibeln. Vägen vill be om och arbeta för en Jesuscentrerad väckelse, i vilken den helige Ande får utrymme i kyrkan och i Sverige.

Nätverket VÄGEN vill se en vändning: från neddragning och nedmontering till ett påtagligt ökat intresse för bibeltrohet och för kristen tro i synnerhet.

Kort sagt vill VÄGEN be om och arbeta för en Jesuscentrerad folkväckelse i vilken den helige Ande får utrymme i kyrkan och i Sverige. Bönen skall därvid ha en mycket central roll.

Från hela Svenska Kyrkan

Vi kommer från olika sammanhang med olika traditioner. Vi välkomnar alla som längtar efter växt och förnyelse inom kyrkan. Vi vill se en kyrka, som i trohet mot det givna Evangeliet, förmedlar budskapet om Jesus Kristus som den ende Frälsaren.

Med en stark gemenskap

Vägen vill skapa en stärkande gemenskap genom ett understödjande nätverk.

Vägen kan också bli ett stöd för de som känner sig ensamma, trängda och förbisedda i kyrkolivet. Här kan råd och förbönstöd från andra trossyskon bli värdefullt.

Nätverket Vägen avser att samlas till årliga inspirations- och bönedagar.

Vägen vill skapa en hemkänsla för de som delar Vägens vision och vill verka för bibeltrohet, väckelse, och förnyelse.

Några markeringar som VÄGEN tydligt vill stå för

Bibeln är ytterst trovärdig och är Guds Ord

Evangeliet om Jesus måste förkunnas rent och klart och föras vidare som det är oss givet

Många är vägarna till Jesus, men Jesus är den enda vägen till Gud

Vi vill verka för den helige Andes kraft, och att Andens gåvor brukas

VÄGEN vill uppmana till bön; bönearbetet har en avgörande betydelse för kyrkans vitala liv

Diakoni och mission har en självklar plats i den kristnes liv

Äktenskapet gäller mellan man och kvinna 

Vi vill värna om livets okränkbarhet i alla dess skeden.

Nätverket välkomnar alla personer oavsett ämbetsyn

Från hela Svenska Kyrkan

Vi kommer från olika sammanhang med olika traditioner. Vi välkomnar alla som längtar efter växt och förnyelse inom kyrkan.

Vi vill se en kyrka, som i trohet mot det givna Evangeliet, förmedlar budskapet om Jesus Kristus som den ende Frälsaren.

När man då VET att Svenska Kyrkan bejaktar RKK och Charta Oecumenica där man även ska ha "dialog med islam"...

Så är det ju intressant att de ovan skriver som de gör... de verkar alltså bejaka detta...

"Förnyelse" ... i enlighet med NARianernas agenda om att "inta de 7 Bergen"...

Många av deras ståndpunkter är så rätt!! MEN det är ju vad de OCKSÅ bejaktar som gör att det blir oerhört fel!! Som jag påpekat så många gånger förut...

Gå med

Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.

Jag vill gå med

Välkommen till nätverket VÄGEN!

Carl-Erik Sahlberg - Hans Lundaahl - Peter Artman - Pontus Olausson

Nätverket Vägen  leds av en ledningsgrupp  samt stöds av en referensgrupp .

Kontakt: info@vagen.me





Nätverket Vägen

Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, första avdelningen:

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument. (1 Kap. 1 §)

er på att bildas under arbe

ka för bibeltrogen kristen tro i Sverige. Nätverket riktar sig i första ha kyrkan, men välkomnar också alla andra som känner samhö

... är sammanfattade i den apostoliska, den **nicenska** och den **athanasianska trosbekännelsen** samt i den oförändrade **augsburgska bekännelsen** av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakande dokument (1 Kap. 1 §)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicaenska_trosbek%C3%A4nnelsen

Den **nic(a)enska trosbekännelsen** – också kallad **Credo**, eftersom den på **latin** inleds med detta ord – är en **kristen trosbekännelse**, som, sånär som på två ord, är **gemensam för både västliga och östliga kyrkor**.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Athanasianska_trosbek%C3%A4nnelsen

Den **athanasianska trosbekännelsens** ursprung är okänt. Den första referensen härtill görs vid ett **kyrkomöte 670**.^[frågasatt uppgift] Det är dock klart att **kyrkofadern Athanasius** (död 373) inte har med denna trosbekännelse att göra, utan att det är en **gallisk** bekännelse från 500-talet^{[1][2]}. Här återges trosbekännelsen i svensk översättning från "**Svenska kyrkans bekännelseskriter**", 1957. Den ingår i **romersk-katolska, lutherska** och **anqlikanska läroframställningar**, men inte av **reformerta kyrkor**. Den **arekisk-ortodoxa** och andra ortodoxa kyrkor låter den ofta vara tryckt i sina gudstjänstböcker (utan filioque), men den används inte i det bysantinska gudstjänstlivet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Augsburgska_bek%C3%A4nnelsen

Augsburgska bekännelsen (**latin** Confessio Augustana, förkortad Augustana) är den främsta bland den **evangelisk-lutherska** kyrkans **bekännelseskriter**. Skriftens normgivande betydelse har varit så stor, att de övriga bekännelseskriterna inom denna **kyrka** kan sägas enbart ha som uppgift att utgöra en korrekt tolkning av Augsburgska bekännelsen.

[https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_kyrkom%C3%B6te_\(1593\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_kyrkom%C3%B6te_(1593))

Uppsala kyrkomöte ("Uppsala möte") 1593 är **Svenska kyrkans** viktigaste **kyrkomöte**. I enlighet med **prästerskapets** anhållan sammankallade **hertig Karl** de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket, **biskopar** med kapitularer och **prostarna** samt några präster av var **härad** att samlas i **Uppsala** den 25 februari 1593 för att förena sig

1. om lära och ceremonier,
2. om god ordning och disciplin samt
3. om nödiga **biskopsval**.

Effekten av mötet blev att Sverige fortsatte vara ett land med en **luthersk bekännelsekyrka**.

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Konkordieboken>

Konkordieboken (**lat.** Conco'rdia pia, "den fromma endräkten") är en beteckning för de **lutherska bekännelseskriterna** och utgavs 1580. Den delas av de flesta lutherska kyrkor, bland andra **Svenska kyrkan**. I **Danmark** antogs den däremot inte. Konkordieboken utgörs av samlingen av den lutherska kyrkans bekännelseskriter, nämligen dels de för alla kristna kyrkor gemensamma så kallade **ekumeniska symbola** (apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelserna), dels följande fem för lutherska kyrkan särskilt gällande: den oförändrade **Augsburgska bekännelsen**, dess apologi (en försvarsskrift), **Schmalkaldiska artiklarna**, **Philipp Melanchthons traktat Om påvens makt och överhöghet** **Luthers katekeser** och **Konkordieformeln**.

Några markeringar som VÄGEN tydligt vill stå för

- Bibeln är ytterst trovärdig och är Guds Ord
- Evangeliet om Jesus måste förkunnas rent och klart
- Många är vägarna till Jesus, men Jesus är vägen till Gud
- Vi vill verka för den helige Andes kraft, och för att alla människor ska bli fria
- VÄGEN vill uppmana till bön; bönearbetet har en avgörande betydelse för våra liv
- Diakoni och mission har en självklar plats i vår verksamhet
- Äktenskapet gäller mellan man och kvinna
- Vi vill värna om livets okränkbarhet i alla dess skeden.
- Nätverket välkomnar alla personer oavsett ämbetsyn

Obligatorisk text i Vägselordningen i Svenska kyrkans evangeliebok, från Matteus 19:4+

Jesus svarade: Har ni inte läst att Skaparen gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte: Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.

Vill bara kommentera att i dagens **"politiskt kristet korrekt"** så är det **glädjande** att de öppet vill stå för äktenskapet så som Gud förordnat!

ALLT de står för och proklamerar är INTE fel... Det är ju det som gör att det blir svårt och "förvillande"...



Gå med

Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.

Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket Vägen:

Genom att bli medlem i Vägen:

...står du för nätverkets syfte och innehåll som det framgår på denna webbsida

...är du villig att sprida information om nätverket

...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket

...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)

...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till Vägen (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap	Passivt medlemskap
Aktivt medlemskap ger tillgång (via login) till medlemmarnas kontaktuppgifter	Du får nyhetsbrev och allmän information från Vägen
Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem	Du kallas till bönemöten, m. m. som anordnas av nätverket
Du kallas till bönemöten, m. m. som anordnas av nätverket	
På sikt planeras ett forum där aktiva medlemmar kan stå i kontakt med varandra	
Jag vill bli aktiv medlem	Jag vill bli passiv medlem

Gåvor till nätverket Vägen kan inbetalas till plusgiro 402 30 79-9, ange "Vägen"
(plusgirot tillhör Stiftelsen bibelskolan.com som t. v. förvaltar nätverkets ekonomi)

Svårt att få full insikt om "nätverkets syfte och innehåll" utifrån vad som står på denna webbsida!

Naivt att tro att man ska bli medlem enbart på denna information... men **de räknar nog med att sprida info om nätverket när deras egna "ambassadörer" är ute och predikar...**

Ansökan om aktivt medlemskap i Nätverket Vägen

Förnamn

Efternamn

Epost

Telefon Frivillig uppgift

Forsamling Frivillig uppgift

Uppgift/Tjänst/Anställning Frivillig uppgift

Postnummer Frivillig uppgift

Referenser

Jag stödjer nätverket Vägens syfte och innehåll såsom det uttrycks på denna webbsida.
 Jag medger att mina kontaktuppgifter får lämnas till aktiva medlemmar i nätverket.

[Ansök](#)

Ansökan om passivt medlemskap i Nätverket Vägen

Förnamn

Efternamn

Epost

Telefon Frivillig uppgift

Postnummer Frivillig uppgift

Jag stödjer nätverket Vägens syfte och innehåll såsom det uttrycks på denna webbsida.
 Jag medger att mina kontaktuppgifter får lämnas till aktiva medlemmar i nätverket.

[Ansök](#)

Nätverket Vägens organisation

Nätverket Vägen är ingen juridisk person, såsom förening, utan just ett informellt nätverk för kontakter som stödjer dess syfte och innehåll.

Välkommen till nätverket VÄGEN!

Carl-Erik Sahlberg - Hans Lundaahl - Peter Artman - Pontus Olausson

Nätverket Vägen leds av en ledningsgrupp samt stöds av en referensgrupp .

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av Carl-Erik Sahlberg, Hans Lundaahl, Peter Artman och Pontus Olausson

Ledningsgruppen består av Carl-Erik Sahlberg, Hans Lundaahl, Peter Artman och Pontus Olausson

Välkommen till nätverket VÄGEN!

Carl-Erik Sahlberg - Hans Lundaahl - Peter Artman - Pontus Olausson

Nätverket Vägen leds av en ledningsgrupp samt stöds av en referensgrupp .

Referensgruppen

Referensgruppen är under uppbyggnad

Kontakt: info@vagen.me

Kontakt: info@vagen.me

Det verkar så "nobelt" det vi kan läsa om – vad de vill åstadkomma... deras "syfte och innehåll"...

MEN allvaret med detta nätverk "Vägen" – som nu söker infiltrera Svenska Kyrkan – är att dess ledare är djupt involverade i Sverigebönen och är förmedlare av dess 7 Bergen Strategin!

Detta är 7 Bergen som nu infiltrerats in i Svenska Kyrkan också – tyvärr!!!

DETTA ÄR VILLOLÄROR SOM SPRIDS & "INFEKTERAR" – OAVSETT HUR "BRA" DET ÄN LÅTER!

I förra nyhetsbrevet om "NAR i politiken" så hade jag med utdrag från ett äldre nyhetsbrev där bl.a. denna länk finns med: <http://unreasonablefaith.com/2010/03/23/the-new-apostolic-reformation-movement/> - *The New Apostolic Reformation*

Movement By vorjack on March 23, 2010 in Christianity, Culture, Current Events, Politics.

Den Nya Apostoliska Reformationsrörelsen

Av vorjack den 23 mars 2010 om Kristendom, Kultur, Aktuella Händelser, Politik.

For a variety of reasons, the NAR movement runs under the radar for most of the mainstream media. One of the few journalists watching it is Rachel Tabachnick. She suggests that the lack of a central leadership hampers the ability of journalists to get access or information. NAR can also unintentionally hide in plain sight; the Wasilla Assemblies of God Church, where Palin was raised, has strayed from the AOG denomination and embraced NAR ideas, a fact which most journalists reporting on Palin missed.

Av olika skäl, löper NAR rörelsen under radarn för de flesta av de traditionella medierna. En av de få journalister som iakttar det är Rachel Tabachnick. Hon föreslår att avsaknaden av en central ledning hindrar möjligheten för journalister att få tillträde eller information. NAR kan också oavsiktligt gömma sig i vanlig syn; Wasilla Assemblies of God Kyrkan, där Palin växte upp, har avvikit från AOG (Assemblies of God) samfundet och omfamnat NAR idéer/föreställningar, ett faktum som de flesta journalister som rapporterar om Palin missat.

Så är det nog i Sverige med – tror jag... Församlingar finns kvar inom sitt samfund (Pingst, Metodist, Baptist m.m.) men har anammat & omfamnat NARs idéer/föreställningar – deras agendor och mål... och många gånger vet inte ens medlemmarna om det... de har blivit "NARianer" utan att veta om det!

JAG TROR ATT DET ÄR DETTA SOM ÄVEN NU KOMMER ATT SKE MED SVENSKA KYRKAN OCH DESS MEDLEMMAR! Det kommer att införas nya bönemetoder och 7 Bergen Strategier – allt i "förnyelsens" skepnad – och allt kommer att låta Bibliskt och det ska ju ske under bön... så den intet ont anande kyrkomedlemmen kommer att delta hängivet och godtroget UTAN att veta vilka villoläror som ligger bakom...

För att förstå villoläror – läs tidigare nyhetsbrev om NAR!

7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>

7 Berg " Sverigebönen" = NAR Del 2 >>

7 Berg Ellel Ministries NAR Del 3 >>

7 Berg: Bönerörelser NAR Del 4 >>

7 Berg: Todd Bentely = NAR Del 5 >>

7 Berg: UMU/YWAM = NAR - Del 6 >>

7 Berg: NAR-profetior för 2014 - Del 7 >>

7 Berg: Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8 >>

7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 >>

7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 10 >>

Se Bilaga # 5 & 6 - för att läsa folder från denna "Förbönsdag" 2011



Och de har ju redan "NAR-agenter" inom Svenska Kyrkan... 2011 när Skaraborgsbönen ordnade en "förbönsdag" där C-E Sahlberg undervisade så höll de till i bl.a. Domkyrkan = Svenska kyrkan!

Artman, som själv är präst i Svenska Kyrkan, var ju också med som arrangör för denna "förbönsdag"...

Senare upptäcktes att Skaraborgsbönen var i samarbete med Sverigebönen – vilket de fortfarande är!

Så Svenska Kyrkan har redan medlemmar & "agenter" som accepterar dessa NAR-läror...

Att Carl-Erik Sahlberg initierade Sverigebönen är ingen hemlighet! (= se tidigare nyhetsbrev!)

Att han var ute och reste för att "promota" Sverigebönen i år (2015) är heller ingen hemlighet!

Att han nu initierar detta nätverk "Vägen" – tillsammans med dessa herrar som också är aktivt involverade i Sverigebönen – ger mig stor anledning att förmoda att det är Sverigebönen och dess 7 Bergen som ligger bakom hela initiativet för att nå Svenska Kyrkan – den ingår ju i ett av "bergen" = Religionsberget!

KOM INTE OCH SÄG ATT DETTA INTE ÄR "STRATEGISKT" FÖR ATT INTA ETT AV DE 7 BERGEN – "RELIGION"... Svenska Kyrkan representerar stor del av "religionen" i Sverige... och de är de "styrande" när det gäller ekumeniken...

Religion är **ett av de 7 Bergen** som ska intas!!

SEVEN MOUNTAINS OF CULTURAL INFLUENCE



SJU BERG AV KULTURELLT INFLYTANDE

Hur bra det än kan låta – så är det "orena källor" med i bakgrunden... då det är bl.a. läror från Trosrörelsens NAR-apostlar och profeter med deras villoläror om andlig kartläggning och 7 Bergen strategier...

För att "bestyrka" allvaret... **Hand Lundaahl är "ambassadör" för Sverigebönen...** Så man förstår ju i vilken "anda" detta nya nätverk "Vägen" kommet att drivas i...

<http://www.sverigebonen.se/om-sverigebonen/>

Ambassadörsteam för kontakter med referensgrupp och kyrkoledare:

- Claes-Göran Bergstrand
- Ingemar Helmner
- Hans Lundaahl



Har nämnt om "ambassadören" Ingemar Helmner i tidigare NAR-nyhetsbrev!



http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2015/09/Boneskola_broschyr_TV7.pdf - Böneskola broschyr TV7

PATRIK SANDBERG är ledare för den nationella ekumeniska bönenätverket SVERIGEBÖNEN som funnits i 10 år. Han har predikat i 10 länder och rest med Kjell Sjöberg i de nordiska länderna. Patrik skriver regelbundet om bön i kristen press och undervisar på bibelskolor och i kyrkor. Han talar för alla generationer på ett jordnära sätt och med humor.

Se Bilaga #4 "Böneskola_broschyr_TV7" – ifall länken skulle försvinna från nätet...

Jag väljer avsiktligt att INTE kommentera det som står i denna "böneskola broschyr"!

Det är alltså Sverigebönen som förmedlar detta och det har i tidigare nyhetsbrev bevisats att de förmedlar Trosrörelsens NAR-apostlars och profeters villoläror!

Varför så anmärkningsvärt med att ha "rest med **Kjell Sjöberg i de nordiska länderna**"?

= Kjell var en "självutnämnd profet" och var djupt involverad i NARianernas villoläror och förmedlade bl.a. strategisk bön, andlig kartläggning och andlig krigföring...

Se nyhetsbrevet NAR-bön! – DEL 9 >>>

Att Sverigebönen sänder på kanalen "Himlen TV7" var intressant!!

Hm... det verkar som Himlen TV7 samarbetar med Sverigebönen... men det kan ju också vara så att de betalat för dessa program...

<http://play.sverigebonen.se/boneskola/trailer> - Böneskola - En TV-serie med Patrik Sandberg, böneledare för Sverigebönen.



<http://www.himlentv7.se/vod/player/?program=47083> - I närbild > Patrik Sandberg - Ledare och mentor för förebedjare

Jag väljer att INTE kommentera om det som sägs på dessa länkar mer än detta:

Patrik Sandberg = nationell ledare för Sverigebönen – **upphöjer** denne självutnämnde "profet" **Kjell Sjöberg och säger "Peter Wagner som är en väldigt erkänd böneledare också..."** (= NARian!) kallade honom för "the general"...

(ca 10:28 in i intervjun "I närbild")

= Absolut ett klart samband med NAR-gubbarna!

Sverigebönen rekommenderar:

En film om bönen kraft från prisbelönta Kendrick Brothers.

Filmen **WAR ROOM**, ett övertygande drama med humor och hjärta som utforskar den makt som bön kan ha på äktenskap, föräldraskap, karriärer, vänskap, och andra delar av våra liv.

[Mer information \(extern länk, engelska\)](#)

Och för att visa på Sverigebörens brist på urskillning...

NAR-tidningen "Charisma Magazine" har även annonserat om denna film för fullt! Kanske därför Sverigebönen också rekommenderade den...!?

Denna film **War Room** (= Krigsrum) hade två författare som medverkade – **Beth Moore & Priscilla Shirer** – vilka bägge **promotat kontemplativ bön...** och Lectio Divina övning/läsning... Även om filmen i sig handlar om bön... så kan ju tittarna vilseledas när de senare läser böcker från dessa författare... där man introduceras i New Age-övningar...

https://www.youtube.com/watch?v=mll-XY9t_Lw - War Room - Official Trailer

Från den Apologetiska hemsidan Lighthouse Trails – <http://www.lighthouse trails.com/booklet-tract-release.htm>

Beth Moore & Priscilla Shirer – Their History of Contemplative Prayer and Why War Room Should Not Have Used Them

Beth Moore & Priscilla Shirer – Deras Historia i Kontemplativ bön och Varför War Room Inte Borde Ha Använt Dem

Not Safe For Anyone

Contemplative teachers will not advise believers to focus on a repetitive Eastern style mantra like "Ommm" (for example) but rather on a **word or phrase like "Jesus" or "Abba Father" or a Scripture verse**. In this way, the contemplative prayer appears "Christian" but nevertheless serves as entrance to the silence. Often, a practice called **Lectio Divina** is implemented. **This is where words or phrases from Scripture or other books are repeated slowly to help get the focus off our thoughts and enter the contemplative silence.**

Inte Säkert För Alla

Kontemplativa lärare kommer inte råda troende att fokusera på ett mantra i repetitiv österländsk stil som "Ommm" (till exempel), utan snarare på **ett ord eller en fras som "Jesus" eller "Abba fader" eller på en Bibelsvers**. På detta sätt verkar den kontemplativa bönen "kristen", men fungerar i alla fall som ingång till tystnaden. Ofta implementeras en övning som kallas **Lectio Divina**.

Det är när ord eller fraser från Skriften eller andra böcker upprepas långsamt för att hjälpa till att få fokus från våra tankar och gå in i den kontemplativa tystnaden.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina

Lectio divina (latin "gudomlig läsning") är ett sätt att läsa **Bibeln**, som brukas i till exempel **kloster**. Benämningen kommer från **Benedikt av Nursius** klosterregel, **benediktinregeln**. Lectio divina innebär att man ägnar – ibland flera timmar – åt läsning av Bibeln, **kyrkofäderna** och/eller **helgonberättelser** med mer, samtidigt med att man under läsningen, som sker i långsamt tempo, mediterar över det lästa och avbryter läsningen för **bön**. Det är aldrig viktigt att hinna läsa så mycket som möjligt utan att läsa, kanske endast någon vers eller mening i taget, och under läsningen ständigt vara underställd det övergripande syftet att längta efter **Gud**. Det är alltså inte fråga om att studera Bibeln och andra heliga skrifter i rent litterärt syfte. Många av kyrkofäderna, som **Ambrosius, Augustinus, Origenes, Tertullianus, Hieronymus**, studerade Bibeln på liknande sätt. Den enskilda läsningen av Bibeln och studiet av Bibeln blev en slags **gudstjänst** samtidigt med noggranna studier. Bibelläsningens plats är annars i gemensamma gudstjänster, där läsning av den heliga skriften intar en central plats både i judisk och kristen gudstjänst. Lectio divina praktiseras inte bara i kloster utan många kristna tillämpar den i sin egen enskilda bibelläsning. **Lectio divina har haft stor kulturell betydelse genom regeln att man i klostren skulle ägna sig åt läsning, och bibliotek blev en viktig del av klosterbyggnaden.**

Jag går inte djupare in på denna film...

Men med sådana New Age-medverkande i en "kristen" film om bön så borde Sverigebönen ha varnat för filmen istället för att rekommendera den!!!

SÅ JAG VARNAR HÄRMED PÅ DET STARKASTE FÖR DENNA FILM!

Men för all del – se på den om du behöver för att själv kunna varna för den...

Tillbaka till det nya nätverket "Vägen"...

Jag hoppas att ovan information har övertygat varje läsare att **initiativtagarna för detta nätverk är förmedlare av NAR-lärar och 7 Bergen Strategi...** och att det därför blir ytterligare oren källa som kommer att infiltreras in i Svenska Kyrkan... **Som om Svenska Kyrkan inte hade nog med smörja** – de har ju redan släppt in (för att nämna några få!) New Age via s.k. "kristen yoga" och det ockulta "andedopet" Oneness blessing/deeksha, de medverkar bejakande i Pride Festival, de har **alltid** haft kvar vissa katolska inslag och de går i täten för ekumeniken med just RKK.

Och de promotar "dialog med islam" i enlighet med Charta Oecumenica...

Ingen har väl missat detta mycket sjuka och OBIBLISKA förslag:

<http://www.dagen.se/biskopen-vill-%C3%B6ppna-kapell-f%C3%B6r-fler-religioner-1.401832> - **Biskopen vill öppna kapell för fler religioner**

Det är **Eva Brunne, biskop i Stockholms stift**, som ligger bakom idén.

Hon föreslår att man tillfälligt öppnar Sjömanskyrkans kapell för **andra religioner genom att märka ut riktningen mot Mecka och plocka undan kristna symboler, som en service till muslimer och andra religionsutövare.**

– Det handlar om att underlätta så att människor av annan tro också ska kunna be. Ett uttryck för gästfrihet mot dem som är här tillfälligt, säger Eva Brunne till Dagen.

För att inte nämna om **ärkebiskopen Antje Jackelén som tvivlar på jungfrufödelsen och förnekar Bibliska**

Trossanningar som varje på-nytt-född troende anammat från generation till generation...

Med sådan här biskop och ärkebiskop så är det förstäligen att Svenska Kyrkan har svårt att tro på Bibeln och förmedla ett Bibliskt sunt Kristi Evangelium... = Tragiskt!

Så istället för att nätverket "Vägen" ska fokusera på att "**verka för bibeltrohet, väckelse och förnyelse**" – så borde dessa **komma med Evangelium och verka för omvändelse och rening från avgudadyrkan & New Age inom Svenska Kyrkan!**

Att evangelisera Svenska Kyrkan – att sprida ett SUNT Kristi Evangelium till dess anställda och kyrkofolk är vad som behövs så de kan omvända sig! **Men till det behövs inget ytterligare "nätverk"!!!**

Men... som vi sett ovan så har nätverket "Vägen" Sverigeböens NAR-lärar att förmedla och då lär det inte bli något sunt Evangelium, tyvärr!

Så vad vill jag med detta nyhetsbrev?

**Jo, göra er uppmärksamma på att de svenska NARianerna än en gång drar igång "något" för att sprida sig...
Denna gång "grenar de ut sig" för att infektera infiltrera Svenska Kyrkan!**

Hur bra det än låter – med bön i Svenska Kyrkan – så vet ni NU vad som ligger bakom denna strävan – detta nätverk!

Du som läser detta – om du känner någon anställd eller kyrkofolk inom Svenska Kyrkan – förmedla detta till dem!
Varna dem om denna "förnyelse" som nu kommer svepandes som en tsunamivåg in över Svenska Kyrkan – allt i Guds namn och i förtecknet och förklädningen av bön...

Om du själv är en anställd eller kyrkofolk inom Svenska Kyrkan – våga avslöja & konfrontera och varna andra – och ha absolut inget med detta att göra själv!

Men jag vill också uppmana er att ta reda på kristna ledares involvering i nätverk!

Hur är det med din egen församling – om du tillhör någon?

Se hur de "kristna ledarna" agerar... se vilken "agenda" de driver... har de influerats av 7 Bergen Strategin, tro...?!?!?

Ta reda på om de och/eller er församling är involverade i NAR och dess svenska "Sverigebönen"...

Det är värt att vara "vaken" och se till att INGEN BEDRAR OSS!

Dessa NARianer har en förmåga att vilja framträda och avslöjar tids nog själva VILKA de är och VART de tillhör!

Så det är värt att hålla ögon och öron öppna...

Filipperbrevet 1:9-11:

*9 And this I pray, that your love may **abound yet more and more in knowledge and in all judgment;***

*10 **That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ.***

11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. King James Version

*9 Och min bön är att er kärlek **mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme,***

*10 **så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,***

*11 **rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.***

Svenska Folkbibeln

9. Och det är min bön att er kärlek **mer och mer ska överflöda i kunskap och bedömningsförmåga i allt,**

10. **så att ni kan bedöma vad som är bäst, så att ni kan vara rena och skuldfrria på Kristi dag,**

11. uppfyllda med rättfärdighetens frukter som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.

Ref.bibeln (2 uppl 13 okt 2015)

Låt oss hålla oss till Bibelns Sanne Jesus Kristus och Guds Helige Ande!

För Sanningen,

Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta nyhetsbrev fungerade då det skrevs)

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta nyhetsbrev – det är just den artikel/texten jag länkat till som jag vill framhäva.

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på de individer som nämnts vid namn. Gud kommer att döma dessa, inte vi.

Men håll med om att mycket krävs av kristna ledare och representanter för "nätverk & bönerörelser" som bejaktar "andlig kartläggning & krigföring"... ekumenik med RKK... och som förmedlar 7 Bergen strategier!