

Allt är inte Gud som glimmar

"Det är detta som vi måste lära oss – att se Guds storhet samtidigt som vi vågar pröva."

Olika rörelser har genom åren uppstått här och där i kristna sammanhang med olika betoningar. Det har varit profetiskt tilltal, apostlatjänst, skratt, fallande, under och tecken etcetera.

Nu sägs allt detta ha skett på samma gång – i Lakeland, Florida.

En del som varit där tror, i likhet med rörelsens centralfigur Todd Bentley, att det är början på historiens största väckelse. Andra sätter upp större eller mindre varningsskyltar.

Ja, vad ska man tro?

Jag har inte varit där, men jag har följt en del på Internet och har förstått att det händer märkliga saker. Under och tecken såsom i historiens hittills numerärt största väckelse i något land – Kina. Men under helt andra former.

Samtidigt har jag förståelse för de frågetecknen som poppar upp. När Bentley berättar hur han på Guds uppmaning, för att smörjelsen ska komma, kroppstacklar en man så att denne slår ut en tand när han ramlar i golvet, sparkar en dam i ansiktet med sina skor, sätter sig på och tar stryptag på en annan man, gör ett bensvep för att fälla en pastor – då ber jag inte om ursäkt om jag upplever mig vilja pröva om det är från Gud eller ej. Eller då Bentley säger sig ha pratat med Paulus och fått information att han har skrivit Hebreerbrevet tillsammans med Abraham.

Kan någon förstå varför man kan bli beskylld för att vara motståndare till Guds Ande om man gör som Bibeln säger och prövar apostlar, profeter och andar?

Är det en så stor andlig torka i västvärlden bland till och med pastorer att man inte vågar ifrågasätta? För tänk om allt det där fantastiska som händer inte är från Gud? De där undren som jag velat se i mitt liv och i min tjänst. Och Jesus sa ju att "dessa tecken ska åtfölja dem som tror ... de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska ...".

Då vill man inte gärna samtidigt ta till sig Jesu tuffa tal om falska profeter som gör många

under i Guds namn. Och att Jesus på domens dag ska säga: "Jag känner er inte".

Det finns tydligen en sådan oerhört stor längtan efter att få se under och tecken att vi tror att allt positivt och underligt som händer är från Gud.

Och vem vågar ifrågasätta Bentley då han hela tiden backar upp det han säger med "Herren talade med mig ... Herren sa ..."

Åtskilliga amerikanska teologer har emellertid reagerat när Bentley talat sig varm för predikanten William Branham som lär ha förnekat treenigheten, trott att han var Elia och trott på UFO. Eller pastor Bob Jones som enligt uppgifter ska ha uppmuntrat kvinnor att klä av sig framför honom för att "vara avklädda inför Gud". Kansasprofeten som säger sig ha haft 10 000-tals syner och omkring 10 000 änglabesök.

Men många uppger sig också bli frälsta i denna Floridaväckelse. Jag tror att Gud är så stor och kärleksfull att Han möter längtande människor oberoende av miljö. Att en person får ett Gudsmöte i ett speciellt sammanhang behöver inte innebära att allt som händer där är av Gud. Det är detta som vi måste lära oss – att se Guds storhet samtidigt som vi vågar pröva.

Mirakler och skaror är fantastiskt. Men varken det ena eller det andra garanterar att det är en väckelse från Gud. Massor följde Jesus, men när Han började tala allvarsord om lärjungaskap blev det inte så många kvar. Det var genom de få, som fortsatte att följa Jesus, som väckelsen uppstod. En väckelse som var fylld av helighet och Gudsfruktan, bekräftades med tecken och under, upplevde förföljelse och bevisade sig genom tusentals omvändelser som ledde till nya församlingar och inte minst förvandlade samhällen.

När nu våra blickar dras till Florida, och det som påbörjats där, så borde vi nog lyssna till vad den erfarne förkunnaren David Wilkerson sagt:

"Många av dagens pastorer som arbetar i döende församlingar upprepar samma misstag. De blir övertygade om att bara de lyckas importera någon slags andlig väckelse till sin församling så vänder Guds Ande tillbaka. De är ständigt på utkik efter någon rörelse som kan kasta en livlina till dem. Men i slutändan blir det en imitation som saknar verklig smörjelse".


