

# Är Ryssland vår tids Gog?

## Muslimernas framfart i Rysslands storstäder är en väckarklocka för alla kristna.

Frågan lyder: Är Ryssland den Gog som Bibeln talar om? Är Ryssland bland dem som kommer att anfälla Israel vid tidens slut som profeten Hesekiel (39:1) och Uppenbarelseboken (20:1) talar om?

Rysslands nuvarande ledning har inte vilja eller orsak att erövra. Det bor 1,5 miljoner rysktalande judar i Ryssland och Ukraina.

Trots att antisemitismen ökar uppfattar inte Ryssland Israel som en fiende det skulle löna sig att strida emot.

För många räckte det om judarna lämnade Ryssland och åkte till sitt eget land Israel.

## Muslimernas antal växer

Situationen i Ryssland håller på att bli oroväckande.

Muslimernas kraftuppsvinning i Moskva och Sankt Petersburg talar sitt tydliga språk.

Man uppskattar att de ryska muslimernas antal mångdubblas inom en

nära framtid. Det här betyder också att majoriteten av den ryska armen snart kommer att vara muslimer.

Om Ryssland är den Gog som Hesekiel talar om är händelserna i Moskva ännu allvarligare.

De slaviska nationerna är inte i det här skedet intresserade av Mellanöstern men det är inte otänkbart att de ryska muslimerna med sina stora trupper kan ha intresse av att erövra Israel, i Allahs namn.

## Josefus

Josefus, den från antiken kända historikern, kopplar Magog samman med folkgruppen skyterna. Dessa ansågs allmänt vara det folk som bodde norr om Svarta havet. Därifrån har de sedan utbredd sig över hela det nuvarande Ryssland och Ukraina.

## Gog och Koranen

Islampålästa Javed Ahmad Ghamidi påstod att Gog och Magog är Noaks son Jafets ättlingar som nu bor i Asiens nordliga länder.

Orden Gog och Magog förekommer på hebreiska och arabiska både i Koranen och Bibeln. I 1 Mosebok, Hesekiel och i Uppenbarelseboken.



över 30 städer och områden i Ryssland. I andra länder har vi nått 10 städer och dessutom hela Israel, Västbanken, Gaza, och hela Guyana nationen i Syd Amerika. Med hjälp av TV har vi nått Ukraina och Kazakstan. Över en miljon kampanj böcker har delats ut via församlingarna. I Ryssland har vi gett evangelium till ca 40 000 000 invånare. Om man räknar alla de som varit mål för våra kampanjer stiger siffran totalt till ca 90 miljoner människor.

