

När rasar korthuset?



Frågan har lyfts vid ett flertal tillfällen under de senaste åren men är idag mer brännande än någonsin tidigare. En rad olika ekonomiska faktorer bidrar till denna oro. Först och främst den kontinuerliga ökningen av penningmängden. Därtill kommer en fortsatt ökande skuldsättning för några utsatta europeiska ekonomier, skenande arbetslöshetssiffror i främst de redan hårt ansatta syd-europeiska krisländerna samt att ytterligare euroländer nu kan nödgas begära nödlån. På andra sidan atlanten brottas USA med den skenande och olösta statsskulden och några fundamentala lösningar har inte kunnat presenteras. Den senast tillkomna oroshärden är ett instabilt och manipulerat **spotpris** på guld.

I takt med att svårigheterna eskalerar verkar det bland många människor i vårt sekulariserade samhälle finnas en utbredd uppfattning om att något inte står rätt till, som om något i grunden är fel. Uttryck för detta kanaliseras även i ett flertal olika medier.



Vid årsskiftet skrev Aftonbladets kolumnist Ronnie Sandahl i sin krönika, *Om man nu kan tala om en tidsanda: Har inte de senaste åren präglats av en molande känsla av förlust? Som om vi i förväg sörjer något, utan att riktigt veta vad.*

Under våren har SVT:s *Kunskapskanalen* sänt programmet *Kapitalismens återvändsgränd*. Här framkommer liknande perspektiv på en rådande och allmänt utbredd ängslan över situationen. Jim Puplava, Investeringsstrateg på Puplava Financial Services Inc säger, *Det finns en oro och om man pratar med folk på stan skulle de säga att de inte vet varför, men att något inte känns som det ska.*



I samma SVT-program framför experter farhågor om att det ofrånkomliga ekonomiska sammanbrottet sannolikt kommer att ske mycket snabbt, från några dagar till högst ett par veckor.

Det visar sig att allt fler ekonomer världen över nu varnar för risken av ett snabbt och omskakande slut på det ekonomiska system vi i dag lever under. Samtidigt blir det allt mer tyst om denna utveckling i de allra flesta av våra församlingar. Vi verkar nu leva i den situation som Jesus talar om i **Lukas 19:30** *Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga!" 40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."*

Detta är enbart några exempel på den utbredda och pyrande oro som finns i dagens samhälle. I tidskriften *Flammor* gör Holger Nilsson den 15 maj ett mycket viktigt påpekande beträffande den eskatologiska utvecklingen, *Tiden att förakta och förkasta Bibelns profetior är förbi när man kan läsa samma sak i dagstidningar som i Bibeln!*



Vi skall titta lite närmare på var och en av de riskfaktorer som var för sig kan vara den tändande gnistan till ett kommande världsekonomiskt sammanbrott.

En av de viktigaste orsakerna till att vi idag befinner oss där vi gör är det ohämmade tillskott på nya billiga digitala pengar som via dataskärmarna kontinuerligt matas in i det världsekonomiska systemet. Denna fortgående process är en absolut förutsättning för att systemet inte skall kollapsa. Den dag **FED, ECB, BoJ** m.fl stryker denna nyproduktion imploderar systemet. Den stora skuldsättning som världens största ekonomier lider under kan aldrig någonsin återbetalas utan endast skjutas på framtiden med nya lån som skapas ur



tomma intet genom sedelpressarnas fortsatta snurrande. Världen står idag under ett regn av billiga fiatvalutor. Det man åstadkommer med denna metod är endast att problemen konstant förvärras vilket till sist resulterar i att sluträkningen kommer att framstå som än värre.



Tillsammans och i takt med den allt mer ökande penningmängden är det den amerikanska statsskulden och dollarns värdering som verkar bli själva kärnprocessen i hur det fortsatta förloppet kommer att utforma sig.

Nyligen tog den amerikanska Kongressen ett unikt historiskt beslut om att ersätta det tidigare fastställda finansiella taket för upplåning med en kalendarisk gräns.

Beslutet innebär att man tillåts överskrida den gräns för statsskulden på 16,7 biljoner dollar som tidigare satts som övre gräns. De senaste fyra månaderna har amerikanska staten ackumulerat ytterligare 300 miljarder dollar till statsskulden för att hålla gapet mellan inkomster och utgifter intakt. Prognosen för hela [Fiscal Year 13](#) innebär en total upplåning av 642 miljarder dollar. Sedan 1960 har Kongressen beslutat om höjt lånetak inte mindre än 78 gånger.



Med det nya beslutet sätts en ny datumgräns för upplåningen som enligt USA:s nye finansminister [Jacob Lew](#) skall hanteras efter den 2 september innevarande år. Lew uttalade sig för [CNBC](#) den 10 maj och sade då att, *Det blir inte förrän tidigast efter Labor Day som Washington kommer att ha uppnått sin fulla lånekapacitet.* Ett drygt dygn efter Labor Day inleds årets Hösthögtider med Basunhögtiden den 4 september. Kanske får vi en mycket turbulent situation för världens finanssystem under 2013 års Hösthögtider.



Den utsatta situation som den amerikanska statskassan befinner sig i har tidigare i år kommenterats av den förre amerikanske finans- och utrikesministern [James Baker](#). I en intervju för [CNN](#) sade Baker bland annat, *Jag tror vår statsskuld är en tickande bomb. USA kan inte fortsätta att vara den oundgängliga ledande nation som den är idag och samtidigt en totalt skuldsatt nation. Vi är ruinerade och om vi inte hade dollarn som världens reservvaluta*



hade vi varit som Grekland. Vi har ett budgetunderskott som överstiger 100 procent av BNP och som kommer att bestå så långt jag kan se och detta är helt enkelt inte hållbart.



Detta uttalande visar på ur allvarlig situationen i själva verket bedöms vara och hur instabilt det världsekonomiska valutasystemet är och nära randen till ett totalt sammanbrott. Försvaret av US-dollar är här centralt för den fortsatta utvecklingen.

Läget i euroländerna får även det betecknas som minst sagt prekärt. Utöver den tunga beläning som de sydeuropeiska länderna brottas med seglar det nu snabbt upp ett gigantiskt problem i dessa länder, en skenande ungdomsarbetslöshet. I Grekland och Spanien har respektive regeringar nu helt tappat kontrollen över arbetsmarknaden för ungdomar mellan 15 och 25 år. Diagrammet nedan visar arbetslösheten för dessa ungdomar från 1990 och fram till januari 2013. Ett kraftigt trendbrott skedde i samband med finanskrisen 2008.



Observera den senaste tillgängliga uppgiften från februari då den grekiska ungdomsarbetslösheten steg från januari siffrans 59,3 procent till den nya rekordsiffran 62,5 procent, det vill säga nära två av tre grekiska ungdomar står idag utan ett arbete och möjlighet att försörja sig. Helt färsk siffra från Eurostat daterade 31 maj visar att under april månad var 5,627 miljoner unga under 25 år arbetslösa i EU-27, av vilka 3,624 miljoner i euro-området. Hela denna situation kan jämföras med en tickande bomb som vilken dag som helst kan brisa i gatukravaller och bilda grogrund till en utbredd folklig revolt vilken kan generera nyval och helt nya politiska förutsättningar.

Liksom Baker tidigare talade i klarspråk gjorde också den förre tyske utrikesministern och vice förbundskanslern Joschka Fischer detta i början av maj. Fischer sade då att, *Det är bara en tidsfråga innan någon av de stora europeiska krisländerna väljer ett politiskt ledarskap som inte längre accepterar*

de dikterade åtstramningarna, och menade att, *Vad som behöver göras har länge stått klart. Priset på den monetära unionens överlevnad och därmed det europeiska projektet är mer gemenskap: en bankunion, en finanspolitisk union och en politisk union.* Fischer kommer i sin problematisering slutligen också till själva kärnan, *Den verkliga krisen i EU och den monetära unionen är inte ekonomisk utan politisk - eller mer exakt är det en ledarskapskris.*



Ovanstående analys beskriver den faktiska rådande situationen vilket de flesta ledande politiker i själva verket är medvetna om fast få ännu vågar uttrycka i klarspråk. Fischers uttalande kan näst intill betecknas som profetiskt och beskriver förstadiet och prologen till den fortsatta utvecklingen vilken vi bland annat kan läsa om i Uppenbarelseboken.

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vildjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vildjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung."



Den kommande hösten ser på många sätt ut att kunna bli turbulent och händelserik. Många enskilda förlopp kan var och en för sig bli en utlösande faktor till en finansiell härdsnäla.

Det tyska parlamentsvalet den 22 september kan mycket väl visa sig bli en vattendelare för den fortsatta europapolitiken. Utvecklingen i de Sydeuropeiska krisländerna kan snabbt ta en vändning där nyval ställer alla tidigare uppgörelser på ända. Den amerikanska skuldkrisen kan med kort varsel skapa förtroendekriser för den amerikanska dollarn. Plötsliga och snabba rörelser på derivatmarknaden kan riskera hela världsekonomin.

Vad som kommer att vara den utlösande faktorn till den slutliga kollapsen kan vi inte veta men att förtroendet för den amerikanska dollarn kommer att vara i fokus är ingen vild gissning, detta scenario talar profetior om och allt fler ekonomer verkar nu ansluta sig till samma manus.



Vad David Wilkerson i sina profetior talar om som inställda betalningar i något land och vars konsekvenser snabbt får ytterst svåra återverkningar för USA kan mycket väl vara förspelen till slutet. Den dagen världen inte längre tror på US-dollarn är allt över, vi är alla rökt, sittande på en reservvaluta i form av superdevalverade dollars. Något nytt kommer att se dagens ljus både politiskt, ekonomiskt och religiöst.



Mvh Rune