

Höstperspektiv

"Tänd våra ljus, det är nära till natten" och "Dagarna mörknar minut för minut" känner vi som strofer från Tove Janssons välkända "Höstvisa". Dessa rader kan sannolikt även realiseras på höstens profetiska utveckling.

Vi har nu kommit mer än halvvägs in i år 2012, det år som av många beskrivits som ett år av omvälvningar och förändringar. Ett år som åtskilliga har menat skall leda fram till ett paradigmskifte både politiskt, ekonomiskt och religiöst. Det vi hitintills har upplevt får nog beskrivas likt vad seismologerna kallar mikroskalv och som ofta föregår större skalv.

Den "arabiska vintern" fortsätter att gastkrama Mellanöstern och på de nordamerikanska åkerjordarna och de ryska kornbordsfälten förtvinar den växtlighet som under det kommande året skall föda en betydande del av världens befolkning. Världens ekonomier står och skälver som om de väntar på order om att raseras. Även vår svenska ekonomi får anses vara i ett dåligt skick, något de flesta är helt omedvetna om.

Innan vi går vidare skall vi göra en snabb återblick på de nu avslutade Olympiska spelen i London. Stora delar av spelen har varit en orgie i ockultism och då inte minst invigning och avslutning. Vi hämtar en betecknande bild från den sista delen av avslutningen som precis som invigningens senare del tydligt gick i ockultismens tecken. Vi vet att fågel Fenix är en mycket viktig symbol för illuminati/frimurare och The Global Elite. Bilden nedan är en kuslig och mycket symbolisk illustration som visar hur en ny återuppstånden fågel Fenix (syftar på en kommande världsledare) under de pyramidformade ljuspylonerna nu reser sig ur askan från den falnande OS-elden i avsikt att förföra och styra världen.



Om vi efter detta nu vänder blicken mot den närmsta framtiden vad väntar oss då under den stundande hösten och vintern? Åtskilligt är fortsatt höljt i dunkel men de stora penseldragen kan vi skönja och mycket pekar på att kraftiga skakningar nu kommer att uppträda med allt tätare frekvens.

Mellanöstern är hemsökt av en infektion kallad den "arabiska våren" där behandlande läkare har ett övergripande intresse av att hålla infektionen vid liv till dess att hela regionen är kraftigt infekterad av Muslimska Brödraskapet.

Om inte situationen i Syrien nu raskt utfaller till belåtenhet kan tillståndet snabbt ta en förödande vändning. En sänkning av en enda oljetanker i Hormuzsundet

skulle över en natt få oljepriset ett rusa till skyarna samtidigt som det skulle sätta alla berörda parter i högsta krigsberedskap. Utgången av ett sådant scenario skulle, även utan ett lokalt krig, få vittgående negativa verkningar på världsekonomin i form av kraftigt höjda oljepriser. Dessa prisnivåer är just vad den uteblivna infektionsbehandlingen också syftar till.

Vad som i dagsläget är minst lika oroande som situationen i Mellanöstern är den torka som världen över drabbat stora delar av viktiga jordbruksområden. Missväxt i både USA och Ryssland har enligt en [FN-rapport](#) fått livsmedelspriserna att öka med hela 6 procent från juni till juli. Den 10 augusti släppte USA:s *National Agricultural Statistics Service* en [rapport](#) över bland annat den beräknade årsproduktionen av majs och sojaböner. Jämfört med 2011 bedöms produktionen sjunka med 13 respektive 12 procent. Majs och sojaböner är viktiga ingredienser i många livsmedel världen över och ingår även i djurfoder. Diagrammet nedan visar det senaste halvårets prisutvecklingen för majs.



Den amerikanska veteskörden har inte drabbats lika hårt som produktionen av majs och soja men världsmarknadspriset på vete har i stort följt uppgången på övriga viktiga livsmedel. Orsaken finner vi i Ryssland som är världens största veteexportör. Från hela landet rapporteras 30 procent lägre skördar mot normalt. Denna drastiska produktionsnedgång riskerar att medföra ett exportförbud för ryskt spannmål likt det som infördes 2010.

Vi vet inte om denna situation kan vara början till vad som Johannes beskriver i sin uppenbarelse men det kan inte uteslutas. Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada." Vad dessa versar talar om är alltså en extrem prisuppgång på livsmedel där vi behöver arbeta en hel dag för att kunna köpa en liter vete eller tre liter korn.

Även om Johannes syn inte skulle handla om årets skörderesultat så vet vi sedan tidigare att en prisuppgång på spannmål mycket snabbt kan skapa turbulens i de fattiga delarna av världen, idag kanske också i de hårt pressade sydeuropeiska ekonomierna.

Sydeuropas krisländer kommer, oavsett livsmedelsinflation eller inte, att fortsatt skaka valutasamarbetet och därmed hela världsekonomin. Det kommande halvåret kommer högst sannolikt att medföra en grexit, det vill säga att Grekland kommer att lämna eurosamarbetet. Den övergripande finansiella och ekonomiska situationen för landet är i längden fullständigt ohållbar och det skulle förvåna om man låter landet ligga kvar i respiratorn. Allt fler ledande politiker menar nu att det grekiska euomedlemskapet har nått vägs ände.

Så sent som den 13 augusti uttalade sig en representant för Merkels tyska regeringsparti CDU om greklandssituationen. Han menade då att om Grekland visar minsta avsteg från den utstakade vägen kommer Tyskland inte att tveka om att använda sitt veto mot fortsatta utbetalningar från det beslutade nödlånet på €130 miljarder. I september kommer nästa prövning då Trojkan (EU, ECB och IMF) på nytt skall besluta om Grekland uppfyllt sina åtaganden och är berättigade till en ny utbetalning. Ett negativt svar från Trojkan innebär att landet inte kan finansiera sig och tvingas då lämna eurosamarbetet.

Från Lindsey Williams "Elitkälla" framgår att man räknar med att Grekland mycket väl kan lämna eurosamarbetet utan att skapa någon större ekonomisk turbulens, en uppfattning som också delas av flera ledande ekonomer. Mot detta talar eventuellt David Wilkersons [profetia](#) om hur ett land ställer in sina betalningar och hur detta mycket snabbt skapar en världsekonomisk superkris. Om detta land skulle vara Grekland kan vi dock inte veta.

De allra flesta har säkert en uppfattning om att svensk ekonomi står på stabil grund och i detta avseend ofta utpekas som ett föregångsland. Vi knallar på här uppe i norr och det hela känns ganska tryggt. Detta är dock en sanning med modifikation. Den svenska staten har som sagt en jämförelsevis tämligen god ekonomisk stabilitet, det motsatta råder dock beträffande vår privata ekonomi.

Svenska privatpersoner och företag har under den senaste 15-årsperioden låtit lånekarusellen snurra på ett skrämmande sätt. Det som staten inte lånat upp har istället skötts på den privata sidan. Denna lånekarusell är också det som till stor del håller igång den svenska ekonomin. All svensk BNP-ökning sedan 2001 kan till allra största delen härledas till bostadsbubblan och hushållens privata skuldsättning. Diagrammet nedan visar att de svenska hushållens skulder nära nog fördubblats de senaste 15 åren.



Sanningen är faktiskt att vår privata skuldsättning i procent av BNP är nästan dubbelt så hög som motsvarande grekiska, snäppet högre än Portugals och når nästan upp till den spanska nivån.

Vad har då detta med vår kristna tro att göra, ja kanske inte direkt men en hög privat skuldsättning kan under en kommande ekonomisk turbulens bli förödande för den enskilde. Vi läser i **Ords 22:7 Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.** Med andra ord är det en god regel att i rådande ekonomiska situation försöka att i möjligaste mån sträva mot en skuldfri privatekonomi.

Den kommande hösten innehåller även i övrigt en rad betydelsefulla händelser varav det amerikanska presidentvalet är en. Valrörelsen och framförallt valresultatet är en faktor som direkt påverkar inte bara amerikansk inrikespolitik

utan i allra högsta grad även utvecklingen i Mellanöstern. I skrivande stund verkar det i stort sett vara dött lopp mellan kandidaterna vilket även det kan generera hastiga politiska utspel som berör även den viktiga utrikespolitiken.

Hösthögtiderna (infaller i år 16 september till 7 oktober) har under de senaste åren i allmänhet skruvat upp trycket på födslovändorna och med den allt mer tillspetsade politiskt/ekonomiska situationen är det inte förvånande om årets Hösthögtider kommer att innehålla påtagligt ökande turbulens inom dessa områden.

Slutligen har vi ytterligare ett par datum att observera, 11 september och 21 december. Ingen av dessa dagar har någon anknytning till den judisk/kristna almanackan men bör ändå observeras. I år har det den 11 september förflutit 11 år sedan WTC-händelserna och på dagen 22 år sedan George Bush d.ä. klassiska [NWO-tal](#). Vi vet inte om detta datum kommer att innebära något specifikt och kanske har The Global Elites hela agendan nu fallerat efter förseningarna i bland annat Mellanöstern.

Datomet 21 december härrör från Mayakalendern och den fixering vid detta datum som New Age proklamerat. Tveklöst är det så att man då genom manifestationer världen över söker att uppnå ett kraftigt genomslag för sina idéer om en ny tidsålder. Även Onenessrörelsen verkar nu tala om 21 december 2012 som det stora avgörande datomet. Här en [kommentar](#) från pastor Berndt Isaksson på hans blogg "I Bibelns Ljus".

Mvh Rune

