

Ekonomiskt sammanbrott bäddar för ny världsordning



Röda varningslampor blinkar på den globala ekonomins instrumentbräda. Orden kommer inte från någon glädjedödare med konspiratorisk läggning utan var inledningsfrasen från Storbritanniens premiärminister David Cameron vid hans tal på G-20 mötet i Brisbane Australien, november 2014. Cameron menade att den globala ekonomin nu befinner sig i samma situation som innan finanskrisen 2007-08, vilken då fick världen ner på knä. I sitt tal menade Cameron också att det i världsekonomin nu föreligger, *en farlig bakgrund av osäkerhet och instabilitet*.

Camerons varningar är knappast några överdrifter, snarare tvärt om. Vi lever idag i en enorm ekonomisk illusion. Den världsekonomiska agendan har under de senaste decennierna bäddat för den kommande kollapsen. Sedan 2008 års Finanskris framgår det med tydlighet att det inte längre är frågan om, utan när ett totalt ekonomiskt sammanbrott kommer att äga rum.

Efter att [Bretton Woodssystemet](#) föll samman under 1970-talets inledande år har världens finanssystem under ledning av de stora centralbankerna skapat vad som närmast kan benämnas som ett [Ponzibedrägeri](#), ett korthus som står färdigt att falla samman. Illustrationen nedan beskriver i korthet hela problematiken.



Från att världens finanssystem under efterkrigstidens första decennier varit förankrat kring guld har under senare år inte enbart guld övergetts utan även kontanternas fortsatta existens har starkt ifrågasatts. Kvar finns snart enbart det digitala system där allt "värde" härbärgeras i datorer. Vi lever i en finansiell cybervärld.

Vad som skapat denna destruktiva utveckling är den enorma skuldsättning som stora delar av världen anammat, inte minst vi i väst. Förutsättningen för denna agenda har varit och är centralbankernas fanatiska produktion av digitalt kapital, skapat ur tomma intet.

Trots den kraftigt ökande penningmängden och en historiskt rekordlåg noll-räntepolitiken har åtgärderna inte fått de önskade effekterna med ökande tillväxt, minskad arbetslöshet och stabilare sociala strukturer. Den växande penningmängden har i stället till stor del sugits upp av aktiemarknaden vilken nu svajar under en enorm bubbla, färdig att när som helst brisera.



Genom den rådande räntepolitiken med nollräntor och under senare tid även negativa räntenivåer har även en annan "vålnad" framträtt på det finansiella himlavalvet. Fenomenet kallas deflation och kan i korthet beskrivas som att prisbilden för varor och tjänster sjunker, vilket i sin tur ökar värdet på pengar. I en deflatorisk ekonomi kan en utbredd flykt till kontanter skapa ett svårlöst problem. Man riskerar att i värsta fall drabbas av så kallade [bank runs](#). *Bank runs* kan orsakas av misstroende mot en bank eller mot ett helt lands ekonomiska politik. Idag befinner sig Grekland på randen till att drabbas av en sådan utgång. Bilden visar köerna utanför en grekisk bank sommaren 2015.



Problematiken med *bank runs* kan permanent endast lösas genom att hela systemet med kontanter förbjuds. Rykten gör till och med gällande att man nu bakom stängda dörrar redan har, eller kommer inom kort, att i London föra diskussioner om hur ett sådant förfarande skulle kunna genomföras.

Ett väl planerat och samordnat beslut var det som fattades under G-20 mötet i november 2014. Beslutet innebär att vi nu lämnar systemet med bail-outs, det vill säga räddningsaktioner av banker och finansinstitut med hjälp av statliga medel.

Detta förfarande kommer nu istället att ersättas med [bail-ins](#), det vill säga att bankernas aktieägare och fordringsägare (kontosparare i banken samt sparare i pensionsfonder) kommer att bära de kostnader och förluster som bankerna kan drabbas av. Beslutet verifieras också i det [EU-direktiv](#) som nu är under genomförande.

I slutet av maj upprepade EU att de nationer som inte inom två månader har genomfört lagstiftning gällande bail-in (senast 1 augusti) kommer att bli föremål för rättsliga åtgärder. [Uppmaningen gäller 11 länder](#), däribland Sverige.

I takt med att stora europeiska banker hamnar i svårigheter när vi nu går mot den största finansiella kris som Europa någonsin har sett riskerar sparkonton och pensionskonton över hela kontinenten att slukas upp av kraftiga bail-ins, något som enbart kommer att göra deflationscykeln i Europa än mycket värre. Mekanismer för bail-ins finns för övrigt över i stort sett hela världen, [inklusive USA](#).

Men vänta nu säger vän av ordning, vi har ju garantier som skyddar våra insatta medel, i EU upp till € 100 000 och i USA upp till \$ 250 000. Tyvärr, när snöbollen kommer i rullning slukas dessa garantier blixtnsabbt i de enorma kapitalbehov som då krävs. Även våra egna banker kommer då att smittas genom den finansiella pandemi som då breder ut sig i hela det globala finanssystemet.

Vad som kommer att vara den tändande gnistan till det slutliga sammanbrottet är ännu svårt att precisera. Det finns en rad tänkbara omständigheter som världsekonomin idag inte kommer att kunna hantera. Tänkbara scenarion är eskalerande terrorism, svåra miljö/naturkatastrofer, ett splittrat valutasamarbete, elakartade pandemier, kraftigt stigande räntor med en vacklande US-dollar samt okontrollerade geopolitiska konflikter. Samtliga dessa exempel är var och en mer än tillräckliga för att starta den panik som då kommer att löpa som en prairiebrand över finansvärlden.



Vad som är mer illavarslande än ett ekonomiskt sammanbrott i sig är att det idag finns en, till vissa delar dold, agenda som är förberedd och ligger i startgroparna för ett globalt maktövertagande när tiden är den rätta. Så långt vi kan se har agendan utformats framför allt av krafter inom FN, EU och Vatikanen.

Tydliga tecken på detta är inte minst FN:s nya dagordning för en hållbar utveckling, [Sustainable Development](#). Grundsambstansen i dessa tankar, även om de till stora delar göms i omskrivningar om miljön, handlar om ett globalt styre av politik, ekonomi och religion.

Vatikanen har sedan den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio, i mars 2013 valdes till den 266:e påven under namnet Franciskus, genomgått en radikal och aktiv [politisering](#) och samtidigt en intensifiering av den sedan länge inledda interreligiösa inriktningen i Rom.

Tydliga tecken på denna målsättning kan vi se redan i [Nostra Aetate](#) deklARATIONEN som Vatikanen antog i samband med [Andra Vatikankonciliet](#) år 1965. I själva verket är [Sustainable Development](#) en modernisering och en mobilisering av [Nostra Aetate](#). Detta framgår med tydlighet i skrivningarna från respektive dokument. Nedan finns ett exempel på näst intill identiska formuleringar i de båda handlingarna.

Nostra Aetate

Förening alla världens religioner till gagn för hela mänskligheten,
Social Rättvisa och Moraliskt välstånd

Sustainable Development

Förening alla för att rädda planeten till gagn för hela mänskligheten,
för Social Rättvisa och Moraliskt välstånd



EU har också ett stort inflytande över utformningen av den nya agendan *Sustainable Development* vilket senast framgick av Europakommissionens [press release](#) från 5 februari 2015. Där skriver man bland annat följande om de övergripande principmålen,

Ramen bör vara universell och gälla för alla, på grundval av ett partnerskap mellan alla länder, liksom med det civila samhället och den privata sektorn. Alla länder bör bidra med sin beskärda del för att nå de globala målen, och bör ställas till svars av sina medborgare och det internationella samfundet. Politiskt engagemang på högsta nivå kommer att vara avgörande och länder på alla stadier av utveckling måste samverka med och ta ansvar för genomförandet av agendan gällande efter 2015.

Inte enbart västvärlden driver på för *Sustainable Development*. [Organisation of Islamic Cooperation](#)(OIC), som permanent sänder delegationer till FN och EU, antog 2005 ett 10-årigt handlingsprogram där målet var att omvandla OIC till en mellanstatlig organisation. Fokus skulle ligga på socioekonomiska frågor och planen lade särskild tonvikt på frågor av direkt betydelse för en hållbar utveckling. På grund av detta initiativ omfattar OIC:s verksamhet ett brett spektrum av områden från ekonomisk utveckling, utökad handel, miljöskydd etc. Sannolikt kommer OIC:s fortsatta arbete nu också att ingå i den nya FN-agendan *Sustainable Development*.

Vi kan nu se hur allt fler interreligiösa sammankomster driver på agendan för en politisk, ekonomisk och religiös världsordning. I Washington samlades under maj månad evangelikala och katolska grupperingar för ett [tredagarsmöte](#) vilket behandlade påve Franciskus *Agenda mot fattigdom*. Prominenta gäster var bland andra president Obama.

I samband med mötet [uppmånade Obama](#) också amerikanska kristna att handla mycket mer i påve Franciskus andemening. Obama menade också att han hoppas att alla tar emot det budskap som påve Franciskus har när han kommer på besök i september. Presidenten har tidigare även uttryckt sin beundran för påven då han menade att Franciskus är en extraordinär person, en transformativ ledare, inte bara inom den katolska kyrka utan även globalt.

Ytterligare ett möte hölls under maj månad i Washington då man firade 50-års minnet av *Nostra Aetate*-deklarationens utfärdande år 1965. Deltagare var katoliker, judar och muslimer. Mötet konstaterade bland annat att kristna och muslimer fortfarande inte känner varandra tillräckligt väl och att problemets kärna till stor del handlar om okunskap.



Samtidigt med mötena i Washington samlades deltagare, inkluderande kardinaler och rabbiner, vid Gennesarets sjö i Israel för ett [försonings- och framtidsmöte](#). I ett gemensamt uttalande från mötets rabbiner sades bland annat att en enorm förändring från fördomar och delningar av det förflutna föds nu med ett fundament från *Nostra Aetate*. Denna händelse förebådar en ny vår, födelsen av något nytt i förhållandet mellan judendom och kristendom. Bland undertecknarna var [David Rosen](#) och Rabbi Yitz Greenberg, både kända för sitt interreligiösa arbete.

Med skrämmande hastighet får nu Vatikanen med påve Franciskus i spetsen en allt mer dominerande roll i FN:s globala agenda. Vatikanens roll framkommer på flera plan och ett exempel är vad *Påvliga rådet för rättvisa och fred* skrev redan i oktober 2011 i dokumentet, *Att reformera de internationella finansiella och monetära systemen inom ramen för global offentlig myndighet*.

I dokumentet sägs att finanskrisen ger oss alla möjligheten att skapa en ny vision för framtiden och man skriver bland annat,

Födelsen av ett nytt samhälle och byggandet av nya institutioner med en universell kallelse och kompetens är en rättighet och en skyldighet för alla, utan åtskillnad. Vad som står på spel är det gemensamma bästa för mänskligheten och själva framtiden.

I påve Franciskus första [Encyklika](#), [Evangelii Gaudium](#) från 2013, betonas vikten av en rättvisare ekonomisk fördelning samt betydelsen av en social och interreligiös dialog.

Den andra Encyklikan, [Laudato si](#) (prisad vare du) med underrubriken, *vård av vårt gemensamma hem*, publicerades den 18 juni innevarande år. Som underrubriken markerar så är det här en påtaglig betoning på allas vårt ansvar för miljön och klimatet samt vikten av att de ekonomiska och sociala mönstren revideras för att miljömålen skall uppnås. I en kommentar till *Encyklikan* slog påven fast att tillståndet för *vår syster, moder jord* är illa och han uppmanade världens ledare och varje människa på jorden att bekämpa den globala uppvärmningen.

Påve Franciskus senaste *Encyklika* har väckt starka reaktioner världen över och har applåderats av miljöaktivister, forskare och till och med [Världsbanken](#).

Även president Obama kommenterade *Encyklikan* och menade att han har en djup beundran för påve Franciskus och hans beslut att genom sin position ta en tydlig, kraftfull och moralisk auktoritär ställning mot den globala klimatförändringen.



Påvens tydliga ställningstagande i respektive *Encyklika* är en manipulation av stora mått och förbereder mänskligheten för en kommande *New World Order*. Genom att till stora delar använda miljön som en bedräglig förespegling bäddar man för denna nya världsordning.

Elvor Ohlin skrev 2014 i en [fundering](#) om just denna strategi och varför hon tror att den gröna (gulbleka) hästen är globalismen och att även kristna är påverkade av den Nya världsordningens tankar, påvens gärningslära och eku-menikens väg. Elvor skriver,

Det grekiska ordet chloros är samma som klorofyll på svenska. Ordet chloros sägs vara förknippat med Chloris i grekisk mytologi och hedendom, som ansågs vara "växtlighetens gudinna, Moder jord". Chloros pekar på klimatet och miljön, som är sammanlänkat med globalismen och den Nya världsordningens (NWO) agenda. Det kallas också "The Green Revolution" och kan beskrivas som "att tillbe det skapade istället för Skaparen".(jämför påvens formulering ovan - vår syster, moder jord.)

Rom 1:25 *De har bytt ut Guds sanning mot lögn och har tjänat och dyrkat det skapade framför Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.*

Hösten 2015 kommer påven under några hektiska dagar att genomföra ett amerikabesök. Besöket rymmer ett viktigt möte med president Obama där *möjligheter för den globala ekonomin* bland annat står på dagordningen. Resans fokus kommer, förutom presidentmötet, att riktas mot talet till amerikanska Kongressen den 24 september och talet i FN den 25 september. Påvens FN-tal sker i samband med toppmötet för antagandet av en ny framtida agenda gällande Sustainable Development.

Under november-december 2015 kommer påven åter att stå i centrum och ytterligare befästa sin ledande ställning då FN:s [klimatmöte i Paris](#) äger rum. Målet för mötet är att uppnå ett allmänt och rättsligt bindande avtal om klimatet för alla världens nationer.

Vad som sedan återstår för att lyckas med världens genom tiderna största bedrägeri, en global och allomfattande acceptans av *New World Order*, är en gigantisk världsomspännande kris som skakar om allt och alla. Som tidigare framgått så är det högst sannolikt att denna kris med stort K kommer att växa fram ur en turbulens i den globala ekonomin.



Idag kan det finansiella systemet närmast beskrivas i termer av det hus som i Bibelns liknelse byggdes på sanden. Mörka moln tonar nu allt tätare upp sig vid horisonten och det är endast fråga om "timmar" innan regnet, floden och vindarna får finanshuset att falla samman och dess fall kommer att bli stort.

Mvh Rune

