



www.elvorochjanne.se

Bro. Brian's kommentarer

Korea och Mellanöstern

April 2013

MINA TANKAR

Tack för ert tålamod. Jag har tillbringat mycket tid med familj och vänner. Som bevakare, glöm inte någonsin de mest värdefulla i ditt liv. Vi har mycket att tala om, och jag vill dela det i två kategorier, vilka är Nordkorea och Mellanöstern. Dessa två är mycket sammankopplade, på fler sätt än vi någonsin kan föreställa oss.

Först: Nordkorea eller DPRK som hotar Stilla havsriket och så långt bort som till USA. Regeringen har utfärdat en rad hot och förbereder sig för ett missilprov under de närmaste dagarna. USA har reagerat på hotet med en militär uppbyggnad på den asiatiska skådeplatsen. Det finns två sanningar som kan fastställas. Det första är nordkoreanernas nära samarbete med kineser och ryssar för att skapa detta hot som en distraktion för det som kan hända i Mellanöstern. Mellanösternhotet kan vara allt från krig med profetiska konsekvenser eller någon typ av säkerhet / fredsavtal. Iranierna, som arbetar mycket nära Ryssland är också involverade. Jag tror att det koreanska hotet är tidsinställt med något mycket betydelsefullt, som kan hända i Mellanöstern under de kommande veckorna.

Detta leder till den andra kategorin av nyheter, vilket är Mellanöstern. Sekreterare Kerry åker skytteltrafik fram och tillbaka till Mellanöstern för att förbereda för ett återupptagande av fredssamtalen. Det talas om att en annan intifada sker den 15 april som sammanfaller med ett tillkännagivande av seriösa fredsförhandlingar. Obamas administration träffar Mellanösterns ledare som spänner över flera dagar med början runt 15 april. Jag tror att det är något på gång när det gäller fredsprocessen. Jag vet inte exakt vad det kan vara, men Israels fiender letar efter en möjlighet att hota amerikanska hegemonin i Mellanöstern, genom att använda den koreanska krisen som en distraktion.

Dessa världshändelser sker inte i ett vakuum. Korea skulle inte få göra detta allvarliga utan godkännande från kineserna och i en omfattning även ryssarna. Kineser och ryssar vill ha en begränsad skärmytsling från amerikanerna på den asiatiska skådeplatsen, och det kommer att lämna för Iran att ta hand om Israel. Jag har inte fakta att backa upp detta med, men det är ett antagande från min sida baserat på vad jag har sett hittills. Tiden utvisar.

Bevara dessa saker i bön, och jag är nu tillbaka för att kommentera som förut. Tack för att jag fick tillbringa tid med familjen, och gör du detsamma. Din huvudsakliga

tjänst är dem du ser varje dag. Kom också ihåg, att Israel är centrum för profetian med Jerusalem som lyftessten.

Bro. Brian

NYHETSLÄNK

I början av en preliminär runda i Mellanösterns skytteldiplomati ber statssekreterare John F. Kerry om små eftergifter både från Israel och palestinierna för att jämna vägen för nya samtal, sa USA:s och andra tjänstemän på söndagen.

Kerry besökte för första gången den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som har motstått nya samtal mot de flesta under de senaste fyra åren. Hans regering hade försökt lämna in ett klagomål till Internationella brottmålsdomstolen mot Israel över byggnationen i Jerusalem, men lade planen på is strax innan Kerry anlände.

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-presses-israel-turkey-to-mend-ties/2013/04/07/493be3a4-9f7e-11e2-9c03-6952ff305f35_story.html