



Sår som har läkt

12/12/11

MINA TANKAR

För att ett sår ska läkas, måste det finnas ett sju års-fördrag eller förbund (Daniel 9:27). Det enda sju åriga fördraget för närvarande som innehåller av EU och Israel är Barcelonaprocessen i Medelhavsområdsunionen eller Europeiska Grannskapspolitiken (ENP). Detta fördrag bekräftades och påbörjades den 1 Januari 2007 av Javier Solana, EU:s dåvarande utrikesminister. Därför, om detta är den tiden, då är den Europeiska Grannskapspolitiken och Javier Solana de som är de mest sannolika för att fylla rollerna av den 70:e årsveckan och Antikrist. Men ingen vet säkert förrän Antikrist träder fram, efter en kort inskränkning i internationella frågor och kontrollerar världen under de sista 3 ½ åren.

I Uppenbarelseboken 13, läser vi att Antikrist läker ett sår från vilddjuret. Detta sår kan mycket väl vara en kollaps av EU eller Euroområdet. Om Euroområdet är iordningställt för dess kollaps, då skulle såret läkas av Antikrist som underkuvar tre av de tio viktigaste västeuropeiska nationerna. Det finns tankar om att de tres kuvande redan kan ha hänt med Grekland, Italien, Spanien eller Storbritannien. Jag vet inte om kuvandet har hänt ännu, och om den har, då är Antikrist snart nära.

Israel varnar världen för att Iran och dess allierade är redo för en attack mot Israel. Ordkriget ökar, och de islamiska terroristerna testar Israels anti-raketbatterier. Det finns rapporter om att Syrien sätter kemiska stridsspetsar på sina missiler just som vi talar. Dessutom rapportering Ynetnews att Israel gör sig redo för massa offer i ett snart kommande krig. Om dessa historier är sanna, då är kriget snart här. För själarna i Damaskus, kommer staden tyvärr att förstöras i de sista dagarna (Jesaja 17). Iranska, turkiska och ryska soldater kommer att förstöras på Israels berg (Hesekiel 38/39). Putin i Ryssland är under enorm press hemma där protesterna har ökat. Krig botar ledarna från en kollaps, så de ryska protesterna kanske sporrar Hesekiel-kriget. En sista notering innehåller ett tillfångatagande av den amerikanska drönaren. Ryssland och Kina vill ha tekniken och de skickar högteknologiska missiler och delar till Iran för drönar-kunskapen. USA:s president Obama ställde in en särskild operation för att hämta drönare. Detta kommer bara att uppmuntra USA och Israels fiender.

Slutligen är artikeln nedan ganska häpnadsväckande. Herrn som skriver för affärer skrev ord som är tagna direkt ur de gamla profeterna. EU letar efter en pappa som kan ta dem ut ur den ekonomiska avgrunden, och toppmötet är märkt av denne författare som "En spelare som ska namnges senare". Om hans ord som ringer är sant i dag, kommer om en kort tid den spelaren sannolikt att vara Antikrist. Han måste läka såret, som kommer att hända någon gång i samband med när freden tas från jorden och förödelsens styggelse står i Östra Jerusalem. Han kommer att verka som en frälsare för att han ger alla vad de vill, trygghet. Kom alltid ihåg att

Jesus ger oss den enda sanna tryggheten, evig trygghet som du inte behöver vänta på, den är nu. Jesu trygghet är evig, och han vill inte bara ge den till dig, han vill vara din vän.

Tiden får utvisa, men händelserna framskrider snabbt och aggressivt, och våra sista dagar på denna planet är räknade.

Bro. Brian

SKRIFTSTÄLLEN

Upp 13:3-6 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.

Jag skriver en av mina tankar här. De 10 hornen är de 10 länderna i Västeuropeiska Unionen (WEU). De sju huvudena är de sju världsrikena som har styrt över Jerusalem medan Israel var i sitt land, vilka utelämnar Bysantinerna, Muslimerna, Britterna. De är Assyrien, Babylon, Egypten, Persien, Grekland, Romarriket och ett återuppstått Romarrike (EU). EU kommer att såras, men kommer inte att dö som alla de andra rikena, utan kommer att återhämta sig. En annan tolkning är att det gamla Romarriket är återställt till EU. I vilket fall, står vi snart inför den stora vedermödan om dessa tolkningar stämmer.

(Ohlins: Vi tror på den senare tolkningen och att såret var Berlinmuren som stoppade Tysklands makt och ett enat Europa men som "helades" då muren föll).

NYHETSLÄNKAR

Denna veckas sammanträden gav oss några viktiga beslut. Men det de inte gjorde var att ge några verkliga lösningar. Vad vi fick var "ett spel som namnges senare".

Tyskland säger att Europa behöver en pappa. Någon som kan få varje land att nå sin högsta potential eller ta bort deras privilegier. I annat fall (för att tala enkelt) är det inte olikt föräldrar som underlåter sina barn att göra läxorna, glömmer sina sysslor, och går vidare och använder bilen och kreditkortet. Och sedan när betygen kommer och kreditkortets räkningar kommer, beslutar föräldrarna att det är dags att införa vissa regler. Gör er hemläxa först, och sedan ger vi er nycklarna till bilen. Och era kreditkort har en mycket allvarlig gräns. Och inget smygande ut från huset. Den här gången menar vi det!

http://articles.businessinsider.com/2011-12-10/markets/30501460_1_clear-lines-stark-holiday-season#ixzz1gL2DwVt6

ANDRA NYHETSLÄNKAR

"Som vi meddelade i november, om inte kreditmarknaden stabiliseras inom en snar framtid kommer våra betyg av alla EU-härskare att behöva ses över. Kommunikén ändras inte i denna

åsiikt, och vi fortsätter att räkna med att fullfölja en sådan ompositionering under det första kvartalet av 2012. "

http://articles.businessinsider.com/2011-12-10/markets/30501460_1_clear-lines-stark-holiday-season#ixzz1gL2DwVt6

Kommunikén speglar de fortsatta spänningarna mellan euroområdet ledars erkännande av behovet av att öka stödet till skattemässigt svagare länder och det betydande motståndet inom starkare länder att göra det, konstaterade Moodys.

<http://www.cnbc.com/id/45636510>

Det är dags att slå på knappen Skicka. Detta är det senaste jag någonsin avslutat ett brev under 11 år, men då var jag mer förbryllad än vanligt, vilket säger en hel del, eftersom jag lever dessa dagar i ett tillstånd av ständig förvirring. Om du tror att du förstår dessa tider, då förstår du inte riktigt dessa tider. Men det är roligt att försöka lista ut i alla fall. Och jag tackar er för att jag fick dela mina ödmjuka funderingar. Det är ett privilegium. Njut av din vecka!

Bro. Brian