



## RÄDSLÅ

### VAD JAG VET

- Rädsla griper tag om världen, medan upplopp. Marscher och ekonomisk osäkerhet slår greppet om de industrialiserade länderna.
- När världen greppas av rädsla, puffar den samtidigt på för Israels utplånande genom fredsprocessen.
- Palestinierna trycker på hårt för att de viktiga industriländerna ska rösta för en palestinsk stat i slutet av september.

### VAD JAG INTE VET

- Vi vet ännu inte om denna ekonomiska rädsla är rädslan från Uppenbarelseboken, förrän vi ser förödelsens styggelse äga rum i Jerusalem.
- Kommer USA och EU:s industriländer att slutligen rösta för en palestinsk stat?

### MINA TANKAR

Rädsla greppar världen, och ordet ”ledarlös” har uttryckts i USA:s större mediasammanhang. Världen vill ha en ledare som kan leda dem ut ur den väntande avgrunden. Men, om nu tiden är inne, så kommer den uppdykande ledaren inte att leda världen ut ur avgrunden, utan snarare rakt ned i den. Bilderna från [upploppen i] England är sorgliga. Marscherna i Israel, det fortsatta våldet i Mellanöstern är skrämmande, när man sätter ihop det med de ekonomiska problemen i samma rapport. Jag tror fortfarande att Uppenbarelsebokens sigill öppnas vid tiden för förödelsens styggelse, i den ordning som profeteras i kapitel 6, men det innebär inte att vi inte kan känna av stormens effekter innan det händer.

Jag kan fortfarande inte veta säkert om vi är på väg att få se Antikrists framträdande. Med det sagt, så ser händelsernas utveckling ut att peka mot flera profetiskt viktiga bitar, som faller på plats. Intressant nog, så sker de ekonomiska och sociala upphävningarna i världen samtidigt som Israel kläms åt diplomatiskt av det internationella samfundet. I ingen annan tid i modern historia har Israel varit så isolerat. USA:s nuvarande president är ingen vän, och förutom några mindre länder, är världen emot Guds folk. Var vaksamma på att ökat tryck i Europa leder till instabilitet på finansmarknaden. USA:s finansinstitut förutspår svåra tider för de närmsta två åren. Detta visar att ekonomisk härdsmälta väntar, och när den rusar på, kommer upploppen att förvärras, och matpriserna kommer att stiga. Det kan vara vid denna tid som världen söker svar av en erfaren ledare, och Bibeln kallar honom för Antikrist.

Vi lever i farliga tider, och särskilt om Kristus kommer tillbaka snart, spännande tider. Kom alltid ihåg, att innan förödelsens styggelse inträffar, kommer vi alltid att ha en undran över Jesu återkomst. Var vaksamma, be dagligen, och berätta för människor om Jesu kristi kärlek,

som bara kan fås genom frälsning i hans namn. Israel står ensamt, ekonomier faller, sociala oroligheter tilltar, och september är inte ens här än. Tiden får utvisa.  
// Broder Brian

#### BIBELLÄNK

Psalm 46:2

” Gud är vår tillflykt och vår starkhet,  
en hjälp i nöden, väl beprövad.”

#### NYHETSLÄNK

Rädsla för en ny Amerikansk nedgång. <http://www.cnbc.com/id/44089936>