



Bro. Brian's kommentarer

Tio minuter från ett syriskt krig?

Juni 2013

MINA TANKAR

Jag tror att Iran är anstiftare i Turkiets protester på grund av Syrien. Turkiet har varit vid sidan av de allierade i Syrien under en tid, men det kommer sannolikt att förändras. Jag har inte någon bekräftelse på det iranska engagemanget, men jag har en misstanke om att Iran använder missnöjet i den islamiska turkiska regeringen för att tvinga landet att tillhöra den ryska / iranska alliansen. Vi har sett i andra protester att länder skickar specialsoldater för att underblåsa många av protesterna. Ryssland och Iran vet att Syrien går in i en mycket farlig fas. Obamas administration har stött rebellerna. Det är alldeles för sent för amerikanerna att forma upprorsalliansen, och rebellerna är nu precis lika dåliga som Assad-regeringen. En israelisk tjänsteman sa att det skulle ta tio minuter för den syriska konflikten att uppsluka Israel och hela Mellanöstern. Tio minuter. . .

Ryssland och Iran vill ha Syrien, men deras mål är Israel. För att få Israel vet de att de kommer att behöva Turkiet. Det skulle ge Axis en stark nordlig front mot Israel. Obamas administration kommer snart att förlora Turkiet, och sedan kommer han att överge Israel. Det amerikanska Mellanöstern kommer att försvinna, och Gog / Magog-kriget inleds. Vid denna tid, ser det ut som förstörelsen av Damaskus kommer att hända (Jesaja 17) och sedan Gog / Magog-kriget (Hesekiel 38/39). Vi får se vad som framkommer efter det, men det ser ut som profetian sker idag. Obama-administrationens införsel av kemiska vapen är ett spelvändning. Den svaga amerikanska presidenten kommer att göra väldigt lite, men det kommer att höja insatsen i Mellanöstern för en europeisk ledare att komma in i Jerusalem för att uppföra förödelsens styggelse vid en senare tidpunkt.

Eftersom dessa händelser äger rum, kör världens övervakningssystem för full fart, och är redo för Antikrist att använda det till sin budgivning. Alla dessa saker sker i en tid som Gud har valt. Villfarelser står högt så luras inte av ledarna för denna värld. Stå stark, tala Hans Ord, och böj dig inte för djävulens listiga angrepp. Herren vill och behöver dig i sin "armé". Du kommer att göra misstag, men han kommer inte att överge dig och han kommer att ge dig kraft för att sprida hans Sanning i världen. Kom ihåg att slutet inte kommer förrän evangelium om riket skall förkunnas i hela världen.

Kom ihåg, tio minuter för hela Mellanöstern att uppslukas. Profetiskt, eller hur?

Bro. Brian

(Från Brians förra artikel:

Demonstrationerna i Turkiet är inte vad de verkar vara. Spridda rapporter säger att protesterna är iranskt influerade. Protesterna kan ha vissa förtjänster lokalt i Turkiet, men det är något mycket större här. Det är intressant att dessa saker händer efter Obamas besök med Erdogan i Vita huset. Det skulle kunna vara en utveckling där USA drar bort Turkiet från

Iran, och Iran kämpar tillbaka. Detta kan vara en vändpunkt där Turkiet linjerar med Ryssland och Iran för att rädda sitt land. Vi måste titta på detta för att se hur det går, och om dessa spridda rapporter är korrekta.)