



Fyra saker i mina tankar

Bro. Brians kommentarer

Mars 2013

MINA TANKAR

Fyra saker hände igår (13 mars), vilket gav mig en stund att stanna upp och tänka. Det första är påven Francis som kristendomens ansikte för allt vad det är värt, Israel har en ny regering, Obamas resplan läckte ut och Gudspartikeln har hittats.

1. Den första jesuitpräst valdes till påve i en hemlig session med sluten dörr. Jag har alltid varit störd av sekretessen i denna process. Hur som helst är jesuitorden känd för att hjälpa de fattiga och förtryckta. Som länken nedan säger, är det nu dags för kyrkan att tjäna världen. Frågan är vad i världen det är han tjänstgör? Jag tror att om Gud talar om en avfallen kyrka i de sista dagarna, så är tjänsten av varje större kyrkoledare i dag misstänkt, och att tjäna världen behöver bytas till att tjäna världens intressen och de som håller uppe dess onda makt. Jag vet att den organiserade kyrkan som helhet, oavsett om det är den katolsk eller protestantisk, kommer att vara ljummen i de sista dagarna och deras ledare kommer att återspegla detta. Det kommer att finnas mycket få som kommer att brinna för evangeliet. Jag skulle säga att den nuvarande påven kommer att uppfylla Skriften, och kommer att vara ljummen i bästa fall. Men innan vi slår ner alla katoliker, så kom ihåg att många av våra egna samfund har "legat med" världen och många samfund är också skökor. Vi lever i ett skökosamhälle som Gud avskyr. Min vän, om oförseglad profetia kan du få en god läsning här.

2. Det andra är att Israel har en ny regering som sannolikt inte kommer att vara särskilt länge. Från de udda ultrakonservativa partierna till de mer moderata partierna ger ett kort liv på denna regering. Regeringen sattes ihop samma dag påven valdes. Kom ihåg att ingenting sker av en slump utan genom design. Oavsett om det designas direkt från Gud, eller Gud tillåter något indirekt, så snurrar det onda på i sina banor. Den nya regeringen har införts i tid för presidentens besök, ett eventuellt krig med Iran, och en ny fred genom påtryckning av världssamfundet medan en ny påve med så många "första" invigdes. Kanske det blir några "sista" där också. Tiden får utvisa vad allt detta verkligen innebär.

3. Presidenten kommer till Betlehem, östra Jerusalem och eventuellt till Tempelberget själv. Är det inte speciellt att han kommer att gå de upptrampade stegen efter Kristus under Påskveckan? Se vad han säger. Han kommer inte att tala i Knesset för att han vill ha mer lättpåverkade ungdomar att lyssna på varje ord och ge honom offentliga utmärkelser. Han kommer att bli så självupptagen i sin messianska resa att det blir helt enkelt motbjudande. Detta är så bortom allt jag har sett att jag knappt kan hålla mitt huvud från att explodera av denna galenskap. Han är en av många antikrister som kämpar mot Gud, och kom ihåg, Gud vinner alltid. Dags att gå vidare.

4. Gudspartikeln, säger man, har visat sig förmodligen komma att ge forskarna kunskap om hur universum började och källan till dess våldighet. Det kan jag hjälpa dem med, det är ett ord, **Gud**. Det var lätt. Ta hand om er, mina vänner.

Bro. Brian

BIBELVERSAR

Upp 3:14-22

NYHETSLÄNK

"Att vara en Jesuit idag är att tjäna kyrkan och världen", säger fader Kevin O'Brien, en jesuit och vice VD för uppdrag och tjänst vid Georgetown University. "Kyrkan har ett sidospår av sexuella och ekonomiska skandaler. Nu handlar det om att komma tillbaka till grunderna. Det handlar om att predika evangeliet och hjälpa de fattiga."

<http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/03/13/jesuits-order-education-social-justice/1986081/>