



NÄR KOMMER DET ATT SKE?

10/19/11

MINA TANKAR

Har du någonsin satt dig ner och skrikit "Jesus kom nu!" jag vet att alla kan känna på det sättet ibland och detta är ett sådant tillfälle. Du bara upplever hur allt bara rasar samman omkring dig. Jag har inga nyheter på min sida utan bara Twitter. På en av mina Twitter uppdateringar nämns Catherine Ashton's oförmåga att vinna över sina kritiker. Jag personligen tror att Antikrist kommer att komma ifrån EU. Jag ser att Daniel profeterade om ett återuppbyggt Romerskt imperium genom statyn i Danielsboken. EU:s utrikespost är det mest troliga vilket genom detta sker.

Den före detta utrikesministern i EU Javier Solana är fortfarande i full gång därute. Men vi har också Tony Blair som nu är Kvartettens specielle sändebud och han spelar fortfarande en stor roll som medlare i mellanöstern och talar för världen.

Men bara Gud känner till syndens människa, och när den bestämda tiden är inne för honom att träda fram och sätta upp förödelsens styggelse i Jerusalem. Till dess kan vi bara fortsätta att spekulera.

Jag kommer att rapportera ifrån Kvartettens möte den 26 Oktober. Men det datumet kan komma att ändras. Men just nu ser det ut att verkligen komma till ett slut på alla förhandlingar. Vi får se vad som kommer fram genom dessa förhandlingar. Vi förstår att Shalit och fångutväxlingen på något sätt var en avgörande fråga i fredsprocessen. Tony Blair har uttalat sig om detta och sagt att det kan helt förändra spelet. Är Netanyahu redo för att ta det sista steget mot fred? Vi får se.

När Jesus Kristus kommer tillbaka igen så är det på en bestämd tid så förlora inte tålamodet. Jesus sa att det kommer att bli som födslovändor. Du kanske känner någon som fått barn och då kanske det är olika händelser när man tror att barnet skall födas men man blir besviken att vänta. Så kommer ändetiden att vara. När

födslovåndorna kommer tätare och tätare så visar det att Herren kommer snart. Men Gud har fullkomlig kontroll på när hans Son kommer tillbaka igen. Tills den händelsen så får vi göra vad vi skall nämligen sprida evangeliet.

Ja svåra tider är redan här och freden försvinner sakta från vår jord och tuffa tider väntar oss. Var vid gott mod sa Jesus och pekade på att han övervunnit världen. Han har även förberett en annan värld för varenda en som tror på hans enfödde Son Jesus Kristus. Bro. Brian