



Bro. Brians kommentarer

Golanhöjderna allvarets centrum

Maj 2013

MINA TANKAR

Det finns en rapport som säger att ett 3 års mellanliggande fredsfördrag är under diskussion, men Netanyahu är kylig över idén. USA vill ha ett fredsavtal mycket snart. I Bibeln finns det flera ställen där en 1260-dagars period nämns när alla sigill, trumpeter, åskor och (vredes)skållarnas domar påbörjas. Efter dessa saker eller vissa säger under dessa saker, inträffar Kristi återkomst. Det finns ett omnämmande i Daniel 9:27 om ett förbund som är brutet. Hur som helst har vi inte Antikrist på scenen som ett fördrag än. Den 70:e årsveckan i Daniels bok måste komma, och det är på en 3 ½ års tidsperiod som dessa saker kommer att ske.

Det finns några, och jag måste säga att jag kan vara en av dem, som tror att Hesekiels krig händer innan någon form av säkerhetsavtal. I Hesekiel 38/39 nämns det en sjuårsperiod där vapen bränns, och det passar mycket bra in i detta scenario. Vissa säger att det är vid mittpunkten av Daniels 70:e årsvecka som detta krig kommer att hända och vissa säger i slutet. Vi kan få igång några mycket heta diskussioner om tidpunkten och egentligen vet vi inte förrän det händer. Vad vi vet är att det händer. Ryssland har levererat sofistikerade vapen till Syrien. Israel måste agera någon gång i framtiden för att säkra sin militära fördel gentemot sina fiender. Iran är mycket glad över att se Syrien i nyheterna eftersom det håller Israel ifrån att anfälla Iran. Israel kan inte attackera Iran om Syrien har vapen som är minst lika med Israels. I Jesaja 17, tar någon väldigt beslutsamma åtgärder mot Damaskus. Staden är obeboelig i Jesaja och detta kan hända eftersom Israel då tvingas att hämnas starkare mot Damaskus regim. En kärnladdning över Damaskus skulle vara förödande och kan också vara kroken för att föra Ryssland till Israels berg.

Golanhöjderna är ett markområde norr om Israel som gränsar till Syrien. Det är omtvistat land. Det är kuperat och har kullar och små berg. Är det på detta område som ryska trupper och deras allierade förstörs? Hesekiel konstaterar att onskans axelmakter som kommer att invadera Israel i de sista dagarna och att de ligger fallna på Israels berg? Förödelsen är så svår i Hesekiels invasion att det tar Israel 7 år för att rengöra från rester av kriget. Summeringen får det att låta som att kemiska eller nukleära enheter används under konflikten. Kanske båda används. Händelserna i Hesekiel håller på att upprättas. Om det är det ögonblick som allt faller på plats? Den ende som verkligen vet, är Fadern.

Hans kunskaper ska trösta oss. Han vet vad som kommer att hända i dag, i morgon och de kommande dagarna. Lita på den som vet allt. Han älskar dig, och ser efter dig. Han väljer att inte stoppa lidandet i världen, eftersom det är vad man har bestämt. Han slutar inte sina välsignelser, eftersom det är vad han har beslutat. Ha en välsignad dag.

Bro. Brian

NYHETSLÄNKAR

"etta är ett generellt uttalande, sa jag. Vad bör göras inom den närmaste framtiden? "Vi söker ett interimsavtal", svarade Lapid. Enligt honom, är det opraktiskt att sträva efter ett slutligt fredsavtal. Israel bör därför enas om upprättandet av en palestinsk stat med tillfälliga gränser. En stat med tillfälliga gränser? Jag var förbryllad, eftersom palestinierna hade avvisat detta koncept som erbjudits. "De förkastade det eftersom de fruktade att tillfälligt skulle bli permanent", har Lapid sagt.

För att föra israeler och palestinier tillbaka till förhandlingsbordet, måste Obama ratificera förre president Bushs brev till förre premiärministern Sharon - brevet som ledde Israel att anta den amerikanska "Väggkartan" för fred. Samtidigt, sa Lapid att Obama måste ange en tidsram för samtalen om de permanenta gränserna - tre år från nu. På det sättet, förklarade Lapid, kommer den tillfälliga palestinska staten vara riktigt tillfällig.

<http://www.ynetnews.com/articles/0.7340,L-4381799,00.html>

Obama-administrationen fördömde Ryssland på fredagen (17 maj) för att förse Syriens president Bashar Assads regim med anti-ship missiler och sa att vapnen endast skulle förvärra ett krig som Washington och Moskva har lovat att arbeta tillsammans på för att stoppa.

Gen Martin Dempsey, ordförande i Joint Chiefs of Staff, kritiserade vad han kallade ett "olyckligt beslut som kommer att stärka regimen och förlänga lidandet." Han talade vid en presskonferens efter att New York Times rapporterade att Ryssland nyligen levererat en avancerad version av Yakhont anti-ship kryssningsrobotar till Syrien. "Det är illa vald tid och mycket olyckligt," Dempsey sade.

<http://www.foxnews.com/politics/2013/05/17/us-slams-russia-for-sending-anti-ship-missiles-to-syria/#ixzz2TpsZphnn>