



Israels ende sanne vän är också din

Bro. Brian's Kommentarer

Torsdag, 29 Mars 2012

MINA TANKAR

Nyhetsrapporterna säger att Israels attack mot Iran läggs på is under en tid, tills nästa år. Läs inte in för mycket i dessa rapporter. Propaganda finns överallt före, under och efter ett krig. Det är inte så att jag vill ha krig, men enligt Bibeln är kriget oundvikligt, inte för att Gud vill det, men eftersom människan vill ha det. Om det inte vore för Irans hat mot judarna, skulle Israel inte ens tänka på krig. Men världen är en farlig plats, och krig finns i luften.

Jerusalemmarschen är i morgon (30/3), och som jag twittrade, tror jag inte det kommer att leva upp till sin sort. Kanske det kommer. Jag tror inte att Israels fiender är redo riktigt än att ta över den judiska staten, men jag har inte någon insider-information om det. Vad jag vet är att folk i världen är emot den judiska staten mer än någon annan generation. Den sista meningen i inlägget nedanför berättar att USA är redo att beskylla Israel för alla storbränder i Mellanöstern. Gå inte på världens bedrägeri. Israel gör inte allt rätt, men vi får aldrig stödja deras förintelse, som är önskad av de flesta nationer. Israel har inga vänner nu, utom en, och han har alltid varit deras vän, vilken är Jesus Kristus. En dag kommer Israel, som Jakob i berättelsen i min förra kommentar, att känna igen den ende sanne Guds Son. I sin tid..

Bro. Brian

NYHETSLÄNK

<http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-s-plan-to-attack-iran-put-on-hold-until-next-year-at-the-earliest-1.421348>