



## VART STÅR VI? 12/9/11

### **MINA TANKAR**

Enligt trovärdiga källor, är vi nog inte närmare en lösning (EU) än vi var för några timmar sedan. Tydligt sparkade EU burken nedåt vägen, och sparkade Storbritannien ut ur EU. Jag kommer att ge en artikel som visar att 26, inte 27 kommer att gå tillsammans med EU-integrationen. Jag vet att det inte är ett bokstavligt utsparkande, men nära.

Låt oss gå till källan. Gud säger att det kommer att vara tio kungar (ledare) som ger sin makt till Vilddjuret i de sista dagarna. De tio i Västeuropeiska unionens (VEU, Eng. WEU) länder har gjort det. Sen kommer tre av de tio att undertryckas av Antikrist och Odjuret för att få det reviderade Romarriket (EU) tillsammans, för att styra världen i de sista dagarna. Detta kommer att ske samtidigt som Antikrist är uppenbarad i Östra Jerusalem i det som Gud kallar Förödelsens styggelse (Matt 24:15). Världens ekonomier kommer inte att kollapsa förrän freden är borttagen från jorden, enligt Uppenbarelseboken 6. Detta är min studie av det första sigillet (avslöjandet av Antikrist), andra sigillet (fred tas bort från jorden), och tredje sigillet (ekonomisk kollaps genom hyperinflation). Jag tror att vilddjurets märke kommer in under det femte sigillet.

Därför har vi ett EU som ger sig självt mer makt eftersom VEU gav sin makt till EU (Dan 7:24). Att vara Storbritannien är att bli lämnad utanför och det visar svagheten i VEU i dagens värld. Jag är inte övertygad om att vi kommer att få se ytterligare 10 nationer eftersom vi redan har sett det, och det tycktes följa profetian att ge sin makt till EU. Dessutom är EU berett att konsolidera och gå vidare, men först måste ett dödligt sår, eller vad jag kallar en kollaps av euron, hända. Det är Antikrist som läker såret och går in i Israel när Israel gör uppoffringar i Östra Jerusalem och på den tiden inleds den stora vedermödan, som varar 3 ½ år. Jag tror att de möjliga nästa stegen i denna berättelse är en kollaps av euron och att freden tas bort från jorden, följt av en värld i kollaps genom tryckning av pengar (hyperinflation). Allt detta kommer att ske snabbt medan Antikrist inte bara läker såret av Europa eller EU, men också arbetar på läkningen av världens sår genom det femte inseglet, vilddjurets märke.

(Ohlins: vi har en annan tolkning på "såret som blir läkt")

För dem som följer händelserna, verkar det som om freden sakta lämnar jorden, och rättmätigt så. I vilket fall kommer det att vara en stor brist på fred i alla världens hörn, i alla nationer och bland icke-troende i de sista dagarna. Israel står inför koalitioner från det onda som omtalas i Guds Ord, Amerika är på allvar på tillbakagång och Vilddjuret stiger upp ur havet. Vad som behövs är det ögonblick då EU kollapsar, och Antikrist kommer in och inleder en ny valuta som kallas vilddjurets märke. Frågan är om det var Grekland, Italien och Spanien som blev bortstötta eller är Storbritannien den första av de tre? Eller kunde Grekland, Italien, och Storbritannien vara de som stöts bort och Spanien enbart ha gjort ägarbyte genom normala

förhållanden? Förresten, var alla dessa fyra nationer en del av det gamla kraftfulla VEU, men vi behöver bara tre som stöts bort. Tiden får utvisa, men enligt min ödmjuka uppfattning, är stora händelser inte långt borta.

Bro. Brian

## SCRIPTURE

**Dan 7:24** De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. **25** Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

### Första sigillet – Ryttaren på den Vita hästen

**Upp 6:1** Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" **2** Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

### Andra sigillet – Krig

**Upp 6:3** Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" **4** Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

### Tredje sigillet - Hungersnöd

**Upp 6:5** När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen.

## NYHETSLÄNKAR

<http://www.cnbc.com/id/45609759>