



Bro. Brian's kommentarer

Oktober 2012

Gog- och Magogkriget

MINA TANKAR

En av de mindre aktörerna i Hesekielkriget har ett vaktombyte. Libyens premiärminister avsattes och al-Qaida stärker sitt grepp om landet. I dagens värld, behöver ett land inte ha en stående armé av tusentals för att invadera ett annat land. Titta på Hamas eller Hizbollah, eller al-Qaida som attackerade New York City och se att dessa organisationer kan göra stor skada bara av sig själva. Sudan har en stående armé men Libyen har det inte. Båda dessa länder är en del av Hesekiel 38/39, Gog / Magog-koalitionen som kommer att attackera Israel i de sista dagarna. Sudan kan också skicka sin egen uppsättning av terrorister att alliera sig med Iran. Min poäng är att dessa två länder kan vara en del av den koalitionen utan att skicka tusentals och åter tusentals soldater i en stående armé mot Israel.

Ännu viktigare är att Turkiets president säger att Syrien går in i de värsta tänkbara scenarierna. Ofta uttalar sig ledare om vissa saker för att driva sin egen agenda, men man kan inte utesluta själva möjligheten som anges av den turkiske ledaren. CNN hade ett segment på tv ikväll som gick ut med att ett regionalt krig är nu en möjlighet. Ekonomi driver ofta om inte alltid krig. Irans valutakris kan underblåsa dess onda plan att förgöra Israel. Det är inte Iran som behöver vara övertygande, utan Ryssland, vilket de redan är. Gud kommer att sända "en krok" för att få Ryssland till Israels slätter. Ryssland vet mycket väl om, att om deras invasion inte lyckas är deras roll i världen kraftigt minskad. Iran, Turkiet, Libyen och Sudan har inte så mycket att förlora. Mina vänner, vi har nationerna Gog / Magog precis där de behöver vara. Tiden får utvisa, men du kan känna det.

Be för min fru då hon förlorade sin pappa i morse efter en lång kamp med diabetes och hjärtsvikt. Min fru och jag har haft ett par tuffa månader, men jag kommer att vara ok med medicinering, och min frus pappa är en kristen människa och är med Jesus. Vi har alla svåra tider, och bön tar en människa från den lägsta dalen på knä, och det är där man kan börja bestiga berget igen. I Guds hastighet.

Bro. Brian

NYHETSLÄNKAR

Turkiets president Abdullah Gül sade på måndagen att "värsta fall-scenariet" nu utspelas i Syrien och Turkiet skulle göra allt som krävs för att skydda sig, medan dess armé sköt tillbaka för sjätte dagen efter att en granat från Syrien flög över gränsen .

Gul sade att våldet hos Turkiets södra granne, är ett uppror mot president Bashar al-Assad som har utvecklats till ett inbördeskrig som nu hotar att dra igång regionala krafter, och att det kunde inte ha fortsatt på obestämd tid och Assads fall var oundvikligt.

"De värsta tänkbara scenarier sker just nu i Syrien ... Vår regering är i ständigt samråd med den turkiska militären. Vad som än behövs, görs omedelbart som du ser, och kommer att fortsätta så," sa Gul.

<http://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2012/1008/Turkish-president-Syria-experiencing-worst-case-scenarios>