



**Bro. Brian's Kommentarer
Augusti 2012**

Berätta det djärvt

MINA TANKAR

Frälsningen är från hjärtat, inte genom våra gärningar. Ständigt hör vi hur vi ska förtjäna vår väg till himlen. Jag kan inte göra mig förtjänt av någonting, inte heller förtjänar jag något. Jag är en usel syndig själ i Guds ögon, men genom min tro på hans enfödde Son Jesus Kristus, räknar jag mig bland de heliga, inte på grund av min egen förmåga men på grund av Jesu blod. Det finns mycket som hörs om vad det innebär att vara en kristen. Du kommer att höra många nyhetsanalyser av personer som kallar sig kristna, men som inte erbjuder några bevis. Kom ihåg att beviset du bör erbjuda, är din tro på Jesus Kristus.

Eftersom det politiska bruset blir allt starkare innan den amerikanska valdagen, måste vi som kristna tala med en röst av kärlek och förståelse. Säg sanningen, och förstå att ett parti har inte tillgång till Gud. Vi måste vara djärva i vårt tal och vara redo att tala vad Gud vill att människor ska höra. Vi måste vara för någonting innan vi säger att vi är emot. Vara för bibliskt äktenskap, liv, moral, ansvar och liknande. När världen går in i en mycket farlig tid, måste vi tala klokt och med samma djärvhet (frimodighet) som Elia.

Mellanöstern är moget för krig. Vi måste vara beredda på att betjäna utifrån sidorna i Daniel, Hesekiel, Sakarja, Joel, och många andra (profeter). Det är tid att studera nu och jag tror ibland att vi är sent ute i den säsongen. Ta upp dina studier om att Israel kommer att angripas av många på olika sidor (fysiskt och andligt), inklusive kyrkan, i de sista dagarna. Israel vet att de syriska rebellerna också är Israels fiender och kan ha vissa kemiska stridspetsar som stulits från syriska styrkor. Detta är en stor oro för Israel som vet att ett kemiskt utbyte är mer sannolikt än någonsin. Egypten är nu en fiende till Israel och Iran iordningställer för strid.

Västvärlden distanserar sig från Israel, vilket måste ske innan folken omringar Israel. Europa har ingen plan för att rädda euroområdet, eftersom de då redan skulle ha gjort det. Det kommer att ta "en Antikrist" för att rädda euroområdet, men bara för en kort tid. "Såret som skall läkas", blir världens undergång när Satan får kontroll över världen för en kort tid innan Kristus kommer tillbaka. Vi befinner oss i en bedräglig tid. Villfarelsen måste ske före händelserna i de senaste dagarna påbörjas. Tiden får utvisa, men jag hoppas jag är redo för striden.

Bro. Brian

NYHETSLÄNKAR

Högsta militära rådet för de syriska rebellerna släppte ett uttalande på tisdagen (28/8) som sa att rebellstyrkorna tog kontroll över en armébas för missiler i Damaskus, där man hittade tio missiler färdiga att avskjutas. Några av missilerna, enligt uttalandet, var ämnade att bära icke-konventionella stridspetsar.

"Under den framgångsrika operationen fann arbetarna i Fria syriska armén ett stort antal raketer redo för lansering, med enormt destruktiv kapacitet och de var mycket förvånade över att finna missiler som bytts ut till att bära icke-konventionella stridspetsar och som kan utrustas med kemiska eller biologiska stridspetsar," sa uttalandet som har översatts av Arabiska affärsangelägenheters expert Dalit Halevi.
<http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/159391>