



## Unsealed Prophecy

11.10.07.

### Om Antikrist

Antikrist tar över riket genom smicker, och trixar sig fram till någon sorts position. Om folk väntar på någon sorts frälsare eller uppenbar tyrann, så kommer man att få vänta länge. Den ende frälsaren som kommer, kommer att vara Jesus.

Antikrist kommer inte att frälsa någonting; han kliver in i ett redan existerande, färdigt system, och genom regeringspolitik kommer han att krossa människor som tror att det är regeringen som gör det. Om folk tror att Antikrist kommer att visa sin sanna natur, så kommer det att vara poänglöst, för de flesta kommer att inse, och vända sig till Gud på en gång, och det är inte Guds plan, enligt profeterna och Jesus.

Det är detsamma som med syndafloden i Noas dagar; folk kommer fortfarande inte att ha en aning om att Jesus är på väg att komma åter, ända fram tills stunden är inne.

Vi behöver också minnas att under vedermödan, så kommer inte odjurets märke att hamna på var endaste individ på jorden, det är omöjligt.

Märket kommer att vara ett bra sätt för satan att dra kristna till helvetet, då många så kallat kristna kommer att hamna i panikläge, utan att inse att vedermödan då är inne.

Så, bryr sig Satan om en icke kristen tar emot märket? Förmodligen inte, för han har dem redan fördömda, eftersom de hur som helst inte har accepterat Jesus.

Jag säger det igen: Odjurets märke är ett bra sätt för Gud att sålla ut de sanna troende. [ ]

#### **Kommentar av Wickus:**

I flera år har jag känt på mig att Antikrists framträdande inte kommer att bli så spektakulärt som många tror. Det tydligaste tecknet för de vaksamma är förödelsens styggelse, även om jag tror att det inte heller kommer att bli så spektakulärt som många förväntar sig. Det kan fortfarande finnas tvivel, även efter den händelsen, över om det verkligen var *den* förödelsens styggelse som vi väntade på.

Men, jag hoppas att jag har fel, och att allt kommer att utspela sig klart och tydligt, och utan tvekan, men Jesus sa att det kommer att vara som i Noas och Lots dagar. Ingen förstod, förrän det var för sent.

Så trodde heller inte de flesta att Jesus var Messias, när han vandrade denna jord, trots att Han uppfyllde många profetior, men få lade märke till det. När Jesus korsfästes, trodde lärjungarna tydligen att allt var kört. Han kunde inte ha varit Messias. De såg inte profetiernas

uppfyllelse. Vad hade du gjort, om du varit där? Vad är skillnaden idag? Håll er vakna, och vaksamma! Wickus